

# NOVIOCACTUM

Digitale nieuwsbrief van de afdeling Nijmegen van  
Succulenta.

Jaargang 1 nummer 10, oktober 2016



Aeonium nobile op La Palma (zie verderop in dit blad).  
Foto Tijs Kierkels

## **SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE AFDELING NIJMEGEN**

Theo Heijnsdijk                      0487 – 542704  
voorzitter                              th.heijnsdijk@gmail.com

Johanna Jongekrijg                0485 - 880300  
penningmeester                      jjongekrijg@ziggo.nl

Riet Maessen                        024 – 3440425  
secretaris                              rietmaessen@xs4all.nl

### **BIBLIOTHECARIS**

Lieda Dekker                        0487 – 561803  
    liedadekker@icloud.com

### **REDACTIE NOVIOCACTUM**

Theo Heijnsdijk                      0487 – 542704  
    th.heijnsdijk@gmail.com

Contributie: € 15,- per jaar.  
gironummer NL25INGB0001914156 tnv 'Succulenta' afd.  
Nijmegen.

Bijeenkomsten:  
Elke eerste dinsdag van de maand bij HELICON opleidingen,  
Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen. Aanvang 19.30  
precies.

## **Uitnodiging**

Op **dinsdagavond 4 oktober** komt Wiebe Bosma een lezing geven. De titel:

**Faranji in Ethiopië.** *Een reisverslag met Stapelia-achtigen, Aloe's, Euphorbia's, landschappen, mensen, .....*

De datum van de novemberbijeenkomst is nog niet zeker. Voorlopig staat deze op 1 november gepland, maar het zou in verband met de planning van de school ook 8 november kunnen worden. We laten het tijdig weten.

## Verslagen

Bijeenkomst van dinsdag 6 september 2016.

Omdat onze afdeling volgens de telling die we al heel lang gebruiken, 80 jaar bestaat hadden we als afdelingsbestuur besloten om niet in de klassikale setting op de school samen te komen maar veel gezelliger bij Riet thuis. En gezellig was het zeker. Toen chauffeur Lieda, Kees en ik, aankwamen werden we door Riet en Johanna met koffie en gebak ontvangen. Voor mijn gevoel waren we voor ons doen ongebruikelijk vroeg maar er waren al meerdere andere leden waaronder Ton Ramak en Piet Giepmans. Ook de anderen meldden zich vrij snel. Ik noem Tonnie Vogelaars en Annie Jordens, Antoon Goossens, Gerard Hendrickx, Tijs Kierkels, Nia van der Burgt en Jac. Natuurlijk gingen we ook allemaal 'kasje kijken'. Riet is de enige liefhebber die ik ken die de cactussen op hydrocultuur kweekt. En dat gaat prima.



De (muur)kas van Riet



Een doorkijkje vanuit de kas naar de tuin van Riet



De vensterbank met euphorbia's van Riet.

We deden ook aan 'vensterbank kijken'. Riet heeft een mooie verzameling euphorbia's, veel daarvan uit Madagaskar afkomstig en die staan binnenshuis op een lange, extra brede vensterbank. Dan hoef je ze 's winters ook niet naar binnen te halen. Naast de kas stond een *Epiphyllum oxypetalum* met een paar grote knoppen die op barsten stonde. Wat dat betreft waren we net één dag te vroeg want de volgende avond, woensdag, gingen de bloemen open. Anders dan bij de Koningin der nacht blijven de bloemen nog een paar dagen open gaan.

Ik had het boekje meegenomen dat Tijs en Wilma ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan hadden gemaakt en dat werd door velen doorgekeken. Het riep veel herinneringen op, ook verdrietige bij het besef hoeveel van de geportretteerden in de loop der jaren al overleden zijn.

Verder hadden we 'planten op naam brengen' op het programma staan. Er waren niet al te veel planten ingebracht maar dat gaf ons



Een bloem van de *Epiphyllum oxypetalum* van Riet op woensdagavond, een dag na ons bezoek

wel de gelegenheid om de inzendingen rustig te bekijken en in de boeken naar de juiste namen en ook de juiste spelling te zoeken. Het deed me goed dat juist de nieuwere leden veel belangstelling voor de meegebrachte boeken hadden en vroegen of ze ook geleend konden worden. Nu betrof het privé boeken van de bestuursleden, maar de meeste daarvan zijn ook aanwezig in de afdelingsbibliotheek en dus wel leenbaar. Annie Jordan vertelde dat

ze naar aanleiding van mij artikel over de Verkade albums via internet het Cactusboek aangeschaft had. Met een glaasje wijn en een nootje erbij was het prima toeven en lekker bijpraten op deze mooie nazomeravond. Jammer dat de dagen alweer merkbaar korter zijn. Reit en Johanna, bedankt voor de fijne avond.



De epiphyllum oxypetalum staat vrijdag nog steeds te bloeien

*Theo Heijnsdijk*

## Hoe lang bestaat onze afdeling nu eigenlijk?

In 1985 vierden we ons 50-jarig bestaan, in 1996, het 60-jarig bestaan. Dat is dus niet erg consequent. Daarna en in 2011 het 75-jarig bestaan. En dit jaar dus 80 jaar. Hoe zit het nu precies? In het jubileumboekje dat Tijs Kierkels en Wilma Slegers samenstelden bij de viering van het 75-jarig bestaan werd er al op gewezen dat we in 1935 al opgericht moeten zijn. Dat blijkt uit het volgende:

In het jaarverslag van 1935 van Succulenta (gepubliceerd in februari 1936) is het volgende te lezen:

*“Naast de bestaande kringen zijn in het afgelopen jaar vier nieuwe kringen opgericht en wel in Zuid-Limburg, Middelburg, Amsterdam en Nijmegen”*

Daar kan dus geen misverstand over bestaan. In 1935 is de afdeling (toen Kring genoemd) opgericht. Bovendien werd in het januarinummer van 1936 door het bestuur al geschreven;

*“Het verheugt ons zeer bij den aanvang van het nieuwe jaar het bericht ontvangen te hebben, dat in Nijmegen een ring van Succulenta is ontstaan. Het initiatief daartoe werd genomen door de Heeren J. Casteelen en H. van Asch, die in het afgelopen jaar een groep cactusliefhebbers rond zich verzamelden, waarna officieel de kring Nijmegen werd opgericht, onder het volgende bestuur:*

*Voorzitter: de Heer H. van Asch, Sweelinckstraat 9*

*Secretaris-Penningmeester: de heer J. Casteelen, Hindestraat 42, Commissaris: Mevr. M. M. Wehre, Hatertscheveldweg 422.*

*Wij twijfelen er niet aan of het zal het bestuur gelukken, daarin bijgestaan door de Kringleden, werkzaam te zijn in het belang van onze mooie liefhebberij, die juist in dezen tijd aan velen ontspanning en voldoening schenken kan.*

*Onze beste wenschen voor Kring Nijmegen.”*

Als dat in januari in het maandblad staat dan moet de oprichting toch echt in het voorafgaande jaar geweest zijn.

Misschien is het nu toch wel het moment om 1935 als oprichtingsjaar te boekstaven. Dan kunnen we over 9 jaar het 90-jarig bestaan vieren.

*Theo Heijnsdijk*

Onderstaande cartoon van Gummah kreeg ik via Johanna toegestuurd. Behoeft geen verdere toelichting

*Theo*



## Raadsel

Van Ton Ramak kregen we het volgende bericht toegestuurd:

Hallo Theo,

Die grote Rotsactus bij ons doet al maanden raar, een soort bruine verdroging en zwarte plekken, hij is nu ruim 50 jaar oud misschien is het einde oefening. Een tijd geleden zagen we ineens knoppen komen, de knop links is helemaal uitgekomen en bloeide wit. Aan de rechterkant kwamen twee knoppen als een cristaat aan een platte steel, heel vreemd. Deze bloemen zijn niet helemaal opengegaan, de kelken waren wit met een roze bovenrand. Gebeurt het vaker dat er afwijkende bloemen aan één plant komen qua kleur en cristaatvorm? Ik ben het nog nooit tegen gekomen, als de plant nog meer gaat krimpen ga ik hem maar slachten en in de groene kliko deponeren.

Ik hoor het wel, tot volgende week dinsdag,

groetjes Ton

Zie verder de foto's op de volgende baldzijden. Inderdaad een bizar verschijnsel.

Kan iemand hier een verklaring voor geven?





**Tijs Kierkels stuurde foto's van zijn vakantie op La Palma in juni van dit jaar.**



Echium wildpretii ssp. trichosiphon op de bovenrand van de Caldera de Taburiente. Op weg naar de Roque de los Muchachos, het hoogste punt van het eiland, kom je opeens allemaal zeldzame planten tegen. Behalve deze Echium staan ook nog Echium gentianoides en Viola palmensis (nauw verwant aan het 'Teideviooltje' op Tenerife) vaak pal langs de weg. Dat is geen toeval. Sinds 1988 wordt de zeldzame bergflora ondersteund door bijna uitgestorven planten te kweken en weer in de natuur uit te zetten. Bij de start van dit project in 1988 werden in het wild nog maar 50 exemplaren van E. wildpretii gevonden. Genista benehoavensis (een soort brem) was er nog erger aan toe. Hiervan bestonden in het wild nog maar zes volwassen exemplaren. Het project is zeer geslaagd te noemen. Nu zijn de voorheen zeldzame planten weer op veel plaatsen terug te vinden.



Aeonium nobile in bloei in de Barranco de las Angustias. Dit is de enige roodbloeiende Aeonium en hij groeit alleen op La Palma.



Altijd weer verrassend dat succulentie niet alleen in de bekende succulentenfamilies voorkomt, maar dat heel veel plantenfamilies wel een succulent lid kennen. Hier de zuring-soort *Rumex lunaria* op de vulkaan San Antonio. De soort komt op alle Canarische eilanden voor als pionier op open vlakten. Op de wat minder vriendelijke standplaatsen ontwikkelt hij zich tot een leuk bonsaitje.



Ceropegia langs de weg naar de zuidpunt. Waarschijnlijk *C. hians*. Sommige taxonomen rekenen deze soort nu tot *Ceropegia dichotoma* (die geel bloeit), andere vinden het toch een aparte soort. Omdat er geen bloeiende plant te vinden was, blijft het onduidelijk.



Nog een Ceropegia.



Oude exemplaren van *Draecano draco* (de drakenbloedboom) kom je niet zomaar tegen op La Palma, maar gelukkig verwijst het toeristenboekje naar dit duo in Breña Alta. Er hoort een suffe legende bij, misschien is dat de reden dat ze gespaard zijn gebleven.