



Jrg. 2013 - 3

succulenta

afdeling eindhoven

Augustus 2013

succulentsnieuws

Bestuur Succulenta afdeling Eindhoven

Voorzitter:

Henk Damsma, Kanunnikensven 38, 5646 JE Eindhoven

 : 040 - 2113595

E-mail: henk.damsma@freeler.nl

Secretaris:

Monique van Vroenhoven, Lijntjemeet 4, 5683 LV Best

 : 0499 - 396562

E-mail: mvanvroenhoven@hotmail.com

Penningmeester:

Leo Neggers, Molvense Erven 101, 5672 HK Nuenen

 : 040 - 2831199

E-mail: l.neggers@onsnet.nu

jaarcontributie afdeling **€ 17,=** te voldoen via
gironummer van de afdeling **285318** en
t.n.v. **Penningmeester Succulenta afd. Eindhoven.**

Bibliothecaris:

Gerrit Roest, Lindestraat 17, 5541 EK Reusel

 : 0497 - 642884

E-mail: g.roest@wanadoo.nl

=====
Succulenta, afdeling Eindhoven komt elke 2^e maandag van de maand
om 20.00 uur bijeen in **Wijkgebouw De Hoeksteen** ,
Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven. **Telefoon:** 040-2372448.

Redactie Afdelingsnieuws:

Anita van de Wijdeven

E-mail: anita.v.d.wijdeven@live.nl

+ vacature

[tijdelijk H.Damsma]

VERGADER AGENDA 2013

Maandag 9 sept. 2013 Patagonië door Kris de Raeymaekers

Deze vergadering wordt gehouden in Tilburg

Maandag 14 okt. 2013 PALLANCA in woord en beeld
door eigen afd. lid

Maandag 11 nov. 2013 Fotowedstrijd en presentatie
door Joh. Roijers

Maandag 9 dec. 2013 Amusement op niveau!

Maandag 13 jan. 2014 Een vakantiereis door Peru
presentatie Roelof Salters

Maandag 10 febr. 2014 Jaarvergadering afd.

xx

Vreugde en verdriet

De afgelopen 2 maanden overkwam het ons.

In juni mochten we een feestelijke vergadering houden ter gelegenheid van het 50-jarig lidmaatschap van SUCCULENTA van dhr. K.H. Prestlé en het 40-jarig lidmaatschap van Mw. Nel Swaak; waarbij verrassend genoeg ook Patricia Tieleman aanwezig was. Niemand kon voorzien of had verwacht dat zij precies 5 weken later zou komen te overlijden.

Minder onverwacht was het overlijden op 30 juni jl. van Jan v.d. Rijt na een betrekkelijk kort verblijf in hospice “de Populier” in Bakel.

In dit nummer wordt zowel aan het één als aan het ander aandacht gegeven.

50 jaar lid van SUCCULENTA

De laatste jaren (lees het maandblad er maar op na) zijn er in Nederland altijd wel een paar leden die 50 jaar lid zijn van onze vereniging SUCCULENTA en daarvoor gehuldigd worden. Normaliter gebeurt dat huldigen dan door de landelijk voorzitter in de Algemene Vergadering, maar de heer Karl-Heinz Prestlé had te kennen gegeven een reis naar Harskamp toch te omslachtig te vinden. Minder omslachtig leek het hem om zo'n speld met robijnen steentje te ontvangen in een afdelingsvergadering. Voor iemand van zijn leeftijd (hij is de leeftijd der sterken ruimschoots gepasseerd) bepaald geen sinecure en in aanwezigheid van zijn vrouw (ook bijna 90), dochter, schoonzoon en kleindochter werd hem dit kleinood opgespeld in de juni vergadering van onze afdeling door onze voorzitter, Henk Damsma. Echter niet nadat de voorzitter hem toegesproken had en daarbij vele van zijn merites kort memoreerde. Karl-Heinz heeft veel betekend in de Succulenten wereld, te weten : met lezingen over zijn vele reizen naar Uruguay en Brazilië, met deelneming aan studiegroepen (o.a. Internoto en de Arbeitsgruppe Gymnocalycium), het schrijven van diverse artikelen, het schrijven van een monografie over Frailea's en een aantal nieuwbeschrijvingen, eigenlijk teveel om op te noemen. Vereerd dat deze huldiging in onze afdelingsvergadering kon worden gevierd, kreeg ook Mw. Prestlé een boeket bloemen voor haar jarenlange steun.



Karl-Heinz, geflankeerd door zijn vrouw en dochter.
Rechts zijn kleindochter en schoonzoon, dhr. Marcel Bethmans



Mevr. Prestlé bedankt voor het zojuist gekregen boeket.



Karl toont trots een foto van hemzelf bij zijn vroegere Frailea verzameling.



POTTENVOORRAAD

De potten zijn van het merk TEKU.

(Maten vierkant betreft: LxBxH)

- 8 x 8 x 8,5 cm. ca. 1450 stuks
- 9 x 9 x 7 cm. ca. 400 stuks



prijs p.stuk € 0,07

prijs p.stuk € 0,07

Op de **totale restant voorraad** kan geboden woren. Bij een aanvaardbaar bod worden de potten in één keer verkocht. Biddingen opsturen naar Leo Neggers, l.neggers@onsnet.nu



40 jaar lid van SUCCULENTA

Nog een andere jubilaris bleek in ons midden, namelijk iemand die zo geregeld de vergaderingen bezoekt, dat het erop lijkt “ dat zij er altijd is”. Ieder weet dan over wie ik het heb, nl. Mevr. Nel Swaak. Haar frequente aanwezigheid op afdelingsvergaderingen maakt dat zij niet alleen tot de TOP-10 behoort van meest trouwe bezoekers, maar zelfs tot de TOP-5 !! Nel heeft maar bescheiden ruimte voor haar planten, maar onbescheiden excelleert zij in liefde en aandacht voor die planten en ze geniet vrijwel altijd van de clubavonden. Ook zij krijgt een vergulde speld = zij het zonder robijntje= en deze wordt haar opgespeld door onze secretaris, Monique van Vroenhoven.

Omdat zij veel laboratoriumwerk gedaan heeft en daar ook nog altijd in geïnteresseerd is krijgt zij uit handen van de voorzitter een plant geheel in een laboratorium opgekweekt via Tissue Culture in Sint Maartensdijk bij Robert Wellens [S.T.C.] met vanzelfsprekend een boeket bloemen en bijbehorende felicitatie. Voor kennis documentatie is gezorgd en ook daar is Nel heel blij mee.



Nel krijgt hier het insigne opgespeld door Monique van Vroenhoven. Op de achtergrond kijkt Anita toe of dit wel goed gebeurt.....



Nel krijgt hier een in het laboratorium gekweekt plantje.
 Op de achtergrond Roelof samen met Paul Tieleman,
 op dat moment nog samen met Patricia.

Een schokkend bericht.....



De tekst onder bovenstaande foto verraadt al iets, immers we kregen bericht dat op 15 juli jl.

Patricia Tieleman-Burm was overleden.

Zij was 63 jaar. Het bericht bleek gedrukt op groeipapier (met ingebedde zaden) en op haar herinneringsfoto staat o.a.

Het einde is het begin” .

Patricia was samen met Paul, en zeker vóór haar longziekte, een trouw bezoeker van onze vergaderingen. Veelvuldig ging ze ook mee op excursie, maar één van de zeer prettige herinneringen, waar het onze afdeling betreft, is

haar enorm enthousiaste inzet bij de grote tentoonstelling in Veldhoven in de ambachtsschool. Het waren *de gouden jaren* van de afdeling en er moest veel werk worden gedaan, wat door haar met veel ijver en flair werd gedaan. We zullen haar zeker missen en wensen Paul veel sterkte.

In memorium



* Beek en Donk, 14 juli 1945 --- † Bakel, 30 juni 2013

Het herinneringsboekje dat na de crematie van Jan, namens de familie uitgereikt werd geeft een kleurrijk beeld van Jan's leven. Het beschrijft Jan vooral als natuurliefhebber (kweken van planten/vissen) en daarbij zijn ondernemingslust om dat zelfs op de Seychellen en in Kenia te starten. Reizen naar Amerika (Noord en Zuid) en Zuid-Afrika zorgden na definitieve terugkeer in Nederland blijvend voor zijn grote interesse in succulenten. Enerzijds *Echinocereus* (uit vooral Mexico) anderzijds *Lithops* (uit Zuid-Afrika), zeer verschillende geslachten, maar gezamenlijk in kweek prima te combineren volgens Jan (en dat bleek ook zo!). Hij had daarnaast ook andere hobby's zoals zendamateur (in z'n jongere jaren), schaken, hij speelde bridge en verzamelde op hoog niveau postzegels. Jan had geen rijbewijs en het bezoeken van afdelingsvergaderingen bleef lastig met het openbaar vervoer i.v.m. het tijdstip van terugreizen. Echter Jan heeft zeer veel voor de afdeling betekend. Je kon vrijwel altijd direct op bezoek komen als je belde, hij deed altijd mee aan Open Dagen, had talloze adviezen voor het kweken van planten en het bestrijden van ongedierte, wist veel over het verkrijgen van allerlei zaken voor onze liefhebberij, etc. Hij vertoonde graag zijn prachtige dia's van schitterend bloeiende *Echinocereus* uit zijn verzameling. Vele keren leverde hij planten voor de Natuurmarkt in Helmond. Vrijwel zeker had Jan de mooiste *Echinocereus* verzameling van Europa, omdat zijn planten (ca. 1800 stuks) geen (of nauwelijks) groeistoornissen vertoonden. Hij wist van kweken! Tijdens de crematieplechtigheid heeft **Jan van Dijk** naast vele andere mooie woorden ook Jan's vrijgevigheid genoemd; immers een plantje of een stekje:

Jan deed er graag iemand een plezier mee !

Zijn enkele jaren geleden gegeven advies om reclamemateriaal in wachtkamers van ziekenhuizen, tandartsen, fysiotherapeuten e.a. neer te leggen (om zodoende mensen te attenderen op het bestaan van de vereniging) is nog steeds niet uitgevoerd. Jammer, want het is een goed idee. Het advies (opgedaan uit het postzegeltijdschrift) geeft ook Jan's betrokkenheid aan bij voorkomende problematiek.

Hij dacht mee!

Het zou een mooi eerbetoon aan Jan zijn om zijn idee uit te voeren...

Henk Damsma



Op bezoek bij Roelof Salters

Op zaterdagmiddag 22 juni jl. zijn we met 12 personen bij Roelof en Letty Salters in Waalre op kasbezoek geweest.

Roelof heeft een flinke kas die veel schaduw heeft van de grote bomen in zijn tuin.

Helaas was de tijd niet gunstig: veel te koud voorjaar en bijna geen zon, dus er stond niet veel in bloei.

Bovendien had hij veel last gehad van wolluis in zijn planten en dat is ook niet bevorderlijk voor de groei. Letty had gezorgd voor heerlijk gebak bij de koffie en thee. Een gedeelte van de mensen zat buiten op het terras en de rest zat gezellig binnen. Zodoende werd er ook meer (na)gepraat omdat de groepjes kleiner waren.

Roelof is nog steeds op zoek naar een roodbloeiende *Opuntia polyacantha*, dus als iemand die tegenkomt, dan graag één exemplaar meenemen voor hem!!!





Gebruinde en blije gezichten: V.l.n.r. Chiel Kemper met vriendin Trees Faber, Kees v.d. Wittenboer en Carla Jansen.

Monique van Vroenhoven

Wist en weet u dat

De **ELK** (Europese Landen Konferentie) wordt gehouden op **6, 7 en 8 september as.** in de Duinse Polders (Blankenberge).

Het is de grootste internationale bijeenkomst van cactus- en succulentenliefhebbers.

Op het programma staan lezingen in verscheidene talen gegeven door gerenommeerde sprekers. Op de plantenbeurs bieden meer dan 120 liefhebbers en professionele kwekers cactussen, andere vetplanten en soms nog andere exotische planten aan.

Jaarlijks evenement en zeker een bezoek waard!

De Natuurmarkt in Helmond

(zondag 2 juni 2013)

Hieronder en hierna enkele foto's van bezoek, arrangement en vrijwilligers gemaakt door Camiel Braet.



De vrijwilligers(jaar in,jaar uit); op 'n beetje schaduwrijke plek



Belangstelling is er



Show – arrangement.

Redactie afdelingsnieuws:

Mededeling: Met ingang van het komende nummer zal redactie en redactie-adres gewijzigd zijn. **Anita v.d. Wijdeven** voelt zich inmiddels gelukkig weer fit genoeg om ons afdelingsnieuws te verzorgen.

Dat is heel plezierig, immers vele handen maken licht werk. Dat betekent niet dat zij het blad vult met verhalen “van eigen hand”, hoewel dat waarschijnlijk toch wel eens het geval zal zijn. Het betekent op z'n minst dat alle afdelingsleden laten blijken haar inzet zeer te waarderen door te zorgen voor kopij. Uiteraard zal Anita u geregeld daarom vragen.

Henk Damsma

De cactussen van Curaçao (wordt vervolgd)

De rijkdom van het eiland (her)ontdekt.... (2)

De schijfcactussen

1. **Opuntia wentiana** (Infrou, Spaanse juffer)

De *Opuntia wentiana*, op de eilanden beter bekend als "Infrou", "Spaanse juffer", "Nopal-cactus" of "Prickly pear". De plant heeft gele bloemen als deze in bloei staat. De schijven hebben grijze tot witte dorens. Rond de grotere dorens zijn er ook kleinere dorens, die in bundeltjes rond de grote dorens voorkomen. De schijven blijven vaak op de wilde geiten vasthaken en kunnen zo gemakkelijk verspreid worden. De schijven groeien gemakkelijk weer als ze op de droge aarde vallen. Deze cactus kan gegeten worden. In de droge tijd werd vroeger de Infrou gebruikt als veevoer. De stekels werden eerst weggebrand. In de kruidengeneeskunde wordt de *Opuntia* gebruikt als een middel bij diarree, of losse en frequente stoelgang met misselijkheid. Gevoel alsof de darmen naar beneden, in de onderbuik, gedrukt zijn. De *Opuntia* wordt ook gebruikt bij een ziek gevoel in het onderste een derde gedeelte van de buik.



2. **Opuntia elatior** (Tuna, Shangrán)

De *Opuntia elatior* lijkt veel op de *Opuntia wentiana*, maar de Tuna is groter en sterk vertakt.

De plant heeft zeegroene, glimmende schijven; de dorens zijn bruin. De bloemen zijn donkergeel tot rood of zalmkleurig. De vrucht van de Tuna is donkerrood en bolvormig. De Tuna werd vroeger gebruikt bij pijnlijke gezwollen gewrichten. De schijven werden –zonder dorens – rond de pijnlijke gewrichten gebonden.

3. Opuntia ficus indica

De Opuntia ficus indica heeft nog grotere schijven dan de Tuna en heeft geen dorens. De plant heeft gele bloemen en de vruchten zijn cilindervormig. In de kruidengeneeskunde wordt de Opuntia ficus indica gebruikt als geneesmiddel tegen zweren en puisten. De vrucht is eetbaar.



Orbea's (Henk Damsma)

Op onze laatst gehouden succulenten-ruilavond kwam ik in het bezit van een Orbea ciliata, althans volgens het prachtig uitgevoerde (met foto van de bloem) etiket en afkomstig van Margareth Timmermans.

Dat deed mij weer eens kijken in de 2 fantastisch mooie delen van Peter Bruyns " **Stapeliads of Southern Africa and Madagascar**". In deze zeer rijk geïllustreerde uitgave beschrijft Peter een 30-tal planten die tot dit geslacht gerekend kunnen worden. Ook de bij ons (zeker vroeger) zeer bekende soort "variegata" behoort daartoe, die velen van ons kennen als "Stapelia variegata". De bloemen van Orbea ciliata kunnen wel 110 mm in diameter worden, maar het geslacht herbergt ook soorten met kleinere bloemen, zoals bijv. O. conjuncta.



*Orbea
conjuncta*

De bloemresten van (Sulco)rebutia's

Persoonlijk denk ik niet dat er veel succulentenliefhebbers zijn die nog nooit een bloem gezien hebben van een Rebutia (-achtige), dan wel een Sulcorebutia. Het mooie,leuke en aardige van deze planten is dat ze nogal klein blijven en doorgaans rijkelijk bloeien. Kwekers en liefhebbers hiervan (o.a. Egidius Jansen) zullen dit ongetwijfeld beamen. Het **iets** minder leuke van deze plantjes is soms het verwijderen van de uitgebloeide bloemresten. Normaliter behoeft dat geen probleem te zijn, immers je kunt de uitgebloeide bloemen gewoon laten zitten. Ze drogen meestal afhangend in met een knik.

Deze bloemresten (zie foto) gewoon laten zitten behoeft (zoals reeds gezegd) geen probleem te zijn. Maar,... het is niet altijd een even fraai gezicht.



En ze eraf halen –op het verkeerde moment- is ook niet wenselijk. Met het verkeerde moment bedoel ik, dat bij het eraf halen (plukken) van de uitgebloeide bloemen geregeld het hele areool met dorentjes en al afgetrokken wordt. Voor zover ik weet is het het beste altijd omhoog buigend (tegen de klokrichting in trekkend) de bloemresten te verwijderen. Dan zijn er m.i. twee bruikbare momenten.

1. Bij geheel gedroogde bloemresten (zichtbaar bij gewoon wachten tot lichtbruine verkleuring van bloembladen) breken de bloemresten in het zwakste gedeelte meestal boven het vruchtbeginsel (zie op foto de middelste bloemrest) of probleemloos vanuit het areool.
2. Na watergeven (over de kop, dus van boven af) **en** even wachten, verweken de nat geworden bloemresten en breken ze eveneens op het zwakste punt en dat is op dat moment het dunne gedeelte (vlak) boven het vruchtbeginsel.

G.Hadee

Foto van het kwartaal

(ingezonden door Anita en bedoeld om na 't lezen eventueel wat uit te rusten voor meer voelbaar contact met de succulenten wereld)

