

# Afdelingsnieuws



SUCCULENTA

113

HAAS EN PEEL

HERFST 2018

**Omslag:** Dr. Martinus van Marum werd geboren in Delft in 1750 en overleed in Haarlem in 1837. Hij was een wetenschapper die zich onder meer bekwaamde in natuurkunde, scheikunde, botanie en geneeskunde. Bovendien was hij lange tijd de eerste directeur van Teylers Museum in Haarlem.

Wat de botanie betreft was hij bijzonder geïnteresseerd in succulenten. Vooral in aloë-achtigen specialiseerde hij zich. Hij correspondeerde veelvuldig met de kopstukken uit die tijd op dit gebied als Salm-Dyck en Haworth. Ook met Reinwardt en Jacquin onderhield hij contacten.

Naar zijn eigen mededeling aan Aiton bezat hij reeds in 1814 3500 plantensoorten!

Helaas publiceerde v. Marum niets over succulenten, zodat zijn naam in de succulentenwereld onbekend is.

Een vrij uitvoerig artikel hierover is te vinden in Succulenta 1937 (19), pag. 49-55 en 65-70 van de hand van A.J.A. Uitewaal.

## **AFDELINGSNIEUWS**

**Nr. 113 Herfst 2018 28<sup>e</sup> jaargang**

**Kwartaalblad ven SUCCULENTA**

**Maas & Peel**

**Redactie: Jack Schraets**

**Red. adres: Geuldersedijk 2**

**5944 NH Arcen**

**Tel. 077-4732913**

**Email: j.a.schraets@hccnet.nl**

## Activiteiten (onder voorbehoud)

- 25 sept.      Lezing Frans Mommers: I love .... Mijn hobby in de natuur van Zuid-West USA.
- 23 okt.        Wat betekent dit voor de cultuur?  
                  Vervolg op de lezingen van de fam. Sarnes en dhr. Caelen.  
                  (dhr. Rooijackers)
- 27 nov.        Lezing door dhr. De Vries over rotstuinen.
- 18 dec.        Interactieve plantherkenning door dhr. Rooijackers.

**Zo druk was de Exotische beurs van Maas & Peel in  
2018!**

**De volgende pagina geeft weer wanneer het vervolg  
komt**



## **Vooraankondiging:**

# **EXOTISCHE PLANTENMARKT 2019**

**Zondag 30 Juni 2019**

**Organiseert afdeling Maas en Peel van  
Succulenta**

**een Exotische Plantenmarkt  
van 09.00 tot 16.00 uur**

**bij Plantencentrum Velden  
Vorstweg 60 5941 NV Velden  
Gemeente Venlo NL**

**Voor meer informatie over deelname  
*beurs-maas-peel@hotmail.com***

# Gedachten van een voorzitter 10

Williejan Rooijackers

Inmiddels is de open kas geweest. In de media is er vooraf behoorlijk wat aandacht aan besteed.

Van de 5 deelnemers hadden er 4 mooie bezoekersaantallen en waren heel tevreden. Waarom er dan op een adres minder publiek komt blijft gissen. We hebben een lid erbij, de heer Theo Benders.

Deze is altijd al in planten geïnteresseerd geweest en begint nu aan een nieuwe uitdaging, succulenten. Uiteraard hartelijk welkom en plezier aan deze hobby toegewenst. Denk dat het wel goed zit, is direct begonnen met het bezoeken van de diverse adressen en was ook meteen aanwezig op de verenigingsavond. Die verenigingsavond, 22 mei, stond in het teken van een drietal jubilarissen en de lezing van Huub Caelen. De lezing over zaaien was erg leuk, leerzaam en interactief. Zijn geheel eigen wijze van water geven, meststof en belichting levert erg goede resultaten op. Later in het jaar komen we er nog even op terug als we terugkijken naar de lezing van de familie Sarnes.

Het heeft mij in ieder geval wel aan het denken gezet. Met name belichting. Het aantal uren daglicht dat een plant in de natuur krijgt verschilt wezenlijk met de uren licht in ons kwakkellandje.

Nu heb je allerlei soorten lampen, veelal bestemd voor dubieuze praktijken, maar wij hebben geen groei- of bloeilamp nodig. Waar we wel wat mee kunnen is een daglichtlamp. Bij Huub werkt het.

Het is in ieder geval de moeite van het proberen waard. (Bij de zaailingen dus) Ubbink, ieder jaar weer een dagje uit. Zo ook dit jaar. Bij Ubbink was men wat aan het verbouwen waardoor het net allemaal wat anders was. Gevoelsmatig was ook de "beurs", het aanbod van de handelaren wat minder. Kan niet goed aangeven waar het in zat want er waren genoeg mooie en bijzondere planten. Niet echt veel planten gekocht en toch helemaal blij. Vorig jaar ofzo heb ik eens iets geschreven over *Adenia globosa*. Paul, Harry en ik hadden er alle drie een gekocht in Duitsland en we zouden zien wie de plant in leven kon houden en "aan de gang".

Ik heb duidelijk verloren want ze hebben beiden hun plant nog en die van mij heeft eind maart zonder enige aanwijsbare reden het loodje gelegd. Dus bij Ubbink in de herkansing, kijken of het nu wel wil lukken.

Exotische planten markt/cactusbeurs van de afdeling. Vanuit diverse kanten komen zeer positieve geluiden. Bezoekers ter plaatse maar ook via facebook, het lijkt erop dat dit de mooiste beurs tot op heden is. Ik sluit me daar graag bij aan, mooie opzet, lekker ruim, goed aanbod.

Een doel, eigenlijk het belangrijkste maar ook het moeilijkste, is leden werving. Landelijke een nieuw lid, was al eerder lid en nu weer terug. Een heer die al cactussen had, heeft zowel van de landelijke als van ons de inschrijvingsformulieren mee genomen. Daar verwacht ik eigenlijk nog wel een reactie van.

Een dame met een grote bijna dode Pachypodium met een verhaal (daarover later mogelijk meer)

En een jongedame uit Venlo die erg enthousiast was. Deze wordt een aantal keren uitgenodigd.

Uiteraard heb ik ook nog een plantje aangeschaft of eigenlijk twee in een potje. Niets bijzonders een *Euphorbia obesa*. Dit vanwege de tekening van het plantenlichaam.

De beurs bij Exotisch plantencentrum Ospel, familie van Eck. Leuke beurs, veel bezoekers maar helaas weinig belangstelling voor de vereniging. Uiteindelijk een lid voor de landelijke. Ook aan deze beurs nog een leuk verhaaltje overgehouden met betrekking tot de bestrijding van kleine vliegjes.

Aansluitend de BBQ, gezellig, lekker. Na een lange dag uitgeblust op de bank geploft. Hopelijk groeit deze beurs ook in de loop der jaren uit tot een grote goede, algemeen bekende beurs.

26 juni de buitenbijeenkomst bij de familie Schraets, zie afzonderlijk artikel. Uitermate geslaagde avond.

4 Augustus excursie. Ook hierover een afzonderlijk artikel. In een paar woorden, gezellig, mooi, verschrikkelijk heet.

28 Augustus Doe-avond in de Jochumhof. Een heerlijke gezellige en nuttige avond. Zie afzonderlijk artikel. Een ding wil ik graag afzonderlijk benoemen. Iedereen weet dat een van Nol Kurvers grote zorgen het voortbestaan van de kas en de collectie is. Een terechte zorg. Door de doe-avonden hebben we een aanzet gegeven om tot een vorm van samenwerking te komen met een win-win situatie voor beide partijen.

Dat loopt uitstekend, wij helpen en ondersteunen waar mogelijk en onze leden hebben een fijne gezellige avond. Iedereen blij, echter het voortbestaan gaat verder dan dat. Afgelopen bijeenkomst zijn er twee leden opgestaan en hebben aangegeven te willen ondersteunen. Cor Hendriks gaat op de dinsdagmor-

gen Nol helpen en Jac Huys gaat in het seizoen op de vrijdagmorgen Martin Janssen helpen. In een woord: FANTASTISCH.

1 September de grote excursie, als vanouds naar 4 leden. Een zeer geslaagde activiteit, zie afzonderlijk artikel.

De maand september brengt ons nog de ELK en een lezing van Frans Mommers. Dat en nog meer bewaar ik voor de volgende keer.



**HOBBYARTIKELLEN:**

**ETIKETTEN**

**STIFTEN**

**VOEDING**

**KUNT U VERKRIJGEN VIA:**

**JACK V.D. STERREN**

**INDUSTRIESTRAAT 70, REUVER**

**MAIL: JACKV.D.STERREN@HOME.NL**

**EN TIJDENS ONZE BIJeenKOMSTEN**

# Juni bijeenkomst familie Schraets

Williejan Rooijackers

Als gebruikelijk is de juni bijeenkomst een zogenaamde buitenbijeenkomst, op een locatie of bij een lid. Een gezellig samen zijn zo vlak voor de vakantie. Deze keer waren we te gast bij de familie Schraets. Voor de meeste leden een geheel nieuw aanblik, De kas, de enorme boom en het hekje en dan de grote berg. U heeft het eerder kunnen lezen de berg is weg, echter niemand had daar een beeld bij. We weten niet beter of daar is een berg. Welnu een fraai gazon met enkele bloembedden. Zie foto. Dat het gezellig was kun je ook zien op een der foto's. Uiteraard werd er ook



*Gedrocht nr. 2 vond de schrijver mooi*

veel *Plant: een lelijke Opuntia; bloem schitterend* gepraat en gediscussieerd in de kas. Er is ook zoveel te zien. Van groot naar klein en leuke aparte en ook bijzondere dingen. Jack, duidelijk een man met grote ervaring. Het redden van een *Astrophytum*, zelf was ik daar niet op gekomen. Simpel maar uitermate effectief. Er is zoveel moois te zien en toch wil ik een gedrocht met U delen. Lelijk, zo lelijk en zo veel doorstaan dat het eigenlijk heel mooi is. (*Euphorbia obesa*)

**De gastvrijheid, de gezelligheid, de kas; dit alles maakte het tot een bijzonder geslaagde avond. Familie Schraets hartelijk dank.**



*De hele club rust uit*



*Een oude Astrophytum zonder wortels is ten dode opgeschreven, behalve als hij ruim de tijd krijgt om nieuwe wortels te maken zonder last te hebben van vocht.*

*Dat kan op deze manier (soms).*

# Excursie 4 augustus 2018

Williejan Rooijackers

Een excursie langs kwekers en liefhebbers is altijd weer een mooie dag, waar je naar uit kijkt. De organisatie was dit jaar wat problematisch. In eerste aanleg dachten we het helemaal rond te hebben totdat Claessen orchideeën afviel.

Vervolgens begon de zoektocht naar een alternatief en toen we een andere adres gevonden hadden, moesten we het programma omgooien.

Naarmate de dag naderde kreeg er meer en meer een hard hoofd in. Zouden ze niet massaal afzeggen vanwege de hitte. Het bleef uiteindelijk beperkt tot 2 personen. We zij de dag gestart bij Tropical Centre te



*Nog aan coudex*

Pan-  
ningen.  
Voor-



*Caudex-planten wachten op klanten*

namelijk gespecialiseerd in diverse palmen, druiven, yucca's, *Jatropha berlandieri*, *Dioscorea elephantipes* en (Pseudo) Bombax.

In de kas van Jack Schraets had ik een Bombax gezien. Een voor mij onbekende plant met een hele mooie tekening op de caudex. Deze had ik al op mijn wensenlijstje gezet.

Er was maar een probleem, ze waren een beetje groter dan ik me gewenst had. Ach een keertje gek gedaan en een mooi exemplaar uitgezocht.

**Exotisch plantencentrum Ospel, familie van Eck. Altijd van alles te zien. Enkele leuke plantjes aangeschaft. Met een daarvan ben ik wel bijzonder blij. Een Euphorbia Medusakop. Die zijn er in**



*Wat een verscheidenheid aan planten!*

**tig verschijningsvormen. Zelf heb ik ze nog nooit anders gezien dan geel bloeiend. Hier stonden er 2 wit bloeiende. Stonden want eentje ging direct op transport richting Helmond. De andere is naar Asten gegaan. Wat je ook niet kan bedenken is dat je met een grote zak rode pepers naar huis gaat. Die zijn inmiddels verwerkt tot sambal.**

**De lunch, Bi-J Siem. Lekker buiten gezeten op een gezellig plein en goed gegeten. Familie Hendriks. Fantastisch.**

**We kennen Cor van de bijeenkomsten echter bijna niemand weet wat voor een**



*Dit is geen foto van een natuurlijk groeiende plant!*

**verzameling hij heeft. Ik denk dat iedereen bijzonder verrast was. Een leuke gemengde verzameling van veelal grotere planten, bonsai, een vijver, een grote tuin met bijzondere planten. Waar je ook keek overal was iets leuks te zien. Een bezoek meer dan de moeite waard.**

**Als laatste naar de Kleine Oase in Weert. De beste man had ons niet meer verwacht, hij had echt gedacht dat die cactuslui het zouden laten afweten. Wel enigszins uitgeblust waren we, maar we zijn er toch. Een leuke kwekerij met een enthousiaste eigenaar die er ook veel van wist. Misschien niet zo goedkoop, maar wel een breed assortiment met bijzondere planten. Ik ga daar zeker nog eens een keertje kijken. Wel met ander weer.**

**Ondanks het veel te goede weer een geslaagde dag met slechts een verbeterpuntje. Het weer; we bestellen volgende jaar iets beters.**

# De kleine zonnedauw

Williejan Rooijackers

Tijdens de beurs in Exotisch Plantencentrum Ospel was een hobbykweker van zogenaamd “vleesetende” planten aanwezig. Deze had diverse leuke planten bij zich waaronder de kleine zonnedauw, *Drosera intermedia*.

In eerste aanleg heb ik er een gekocht omdat ik dacht dat mijn zoon die wel leuk zou vinden. Wat later komt er een liefhebber bij de Succulenta-stand en ziet het plantje staan. Deze vraagt of ik last heb van kleine vliegjes bij mijn zaailingen. In eerste instantie snapte ik de vraag even niet omdat ik niet zo snel in de gaten had dat hij doelde op het vleesetertje.

Hij gaf echter aan dat een van de vijanden van zaailingen kleine vliegjes zijn. Daarom had hij al jaren kleine zonnedauw bij zijn zaailingen staan. En volgens hem met succes.

Mooi, weer iets geleerd waar ik mogelijk nog iets mee kan. Het toeval wil dat later op de dag er nog enkele mensen zomaar begonnen over zaailingen die aangetast werden, doodgingen door kleine vliegjes. Ze vroegen om advies. Het net geleerde doorgegeven aan deze mensen. Ze gingen direct een plantje kopen. Misschien hoor ik later nog eens of het echt geholpen heeft.



*Drosera intermedia* (kleine zonnedauw)

# Doe-avond Jochumhof 28 augustus 2018

Williejan Rooijackers

Een mooie start van de avond, heerlijk buiten met koffie, thee en stuk vlaai. Eerlijk gezegd was ik het alweer vergeten. De vorige keer had het bestuur van de Jochumhof al aangeboden voor vlaai te zorgen. Een aangename verrassing, mooi weer en een mooie opkomst.

Het werd nog mooier, we weten allemaal dat het voortbestaan van de kas een item is. Het bestuur van de botanische tuin wil wel, echter onze vrijwilligers worden er ook niet jonger op. Ik ben wel een beetje jaloers op Nol, later als ik groot ben hoop ik al die dingen ook nog te kunnen.

Maar goed, Cor Hendriks heeft aangeboden om op de dinsdagmorgen Nol te gaan helpen. Vervolgens meldde Jac Huys zich om samen met Martin in het seizoen op de vrijdagmorgen in de kas te werken.

Samen met onze doe-avonden heeft daarmee het voortbestaan van de kas een mooie impuls gekregen. Voor beide heren, FANTASTISCH.

In de kas zelf was het gezellig, heel gezellig er werd volop gepraat over planten. We hebben ook nog nuttige dingen gedaan. Zo werd er een palm gekortwiekt, diverse zuilcactussen werden opgebonden en ondersteund. Uiteraard bloemresten en afval verwijderen en de boel bijvegen. Watergeven stond ook op het programma. Binnenkort gaat men de Afrika-hoek aanpakken. Planten uitgra-



ven, daarna alle grond eruit en nieuwe grond erin. Gelukkig hoeft deze grond niet zo droog te zijn zodat de planten er weer snel in kunnen.



# Excursie 1 september 2018

Williejan Rooijackers

Vier deelnemende leden en met een mooie club bezoekers start de dag 's-morgens bij Paul en Carmen Geerlings. Ik



*Er konden met moeite mensen bij de planten!*

ben al vaak bij Paul geweest maar iedere keer weer ontdek ik planten die ik eerder nog niet gezien heb. Ook onze leden hebben ongetwijfeld veel mooie en



*Een vaste bewoner van de rotstun op de Reuver*

bijzondere planten gezien. Een kleine ruimte, een grote verzameling en dus veel te ontdekken. Om zo maar eens iets



*Leuchtenbergia principis* in bloei bij Mia

te roepen een paar prachtige *Pachypodium brevicaule*, op eigen wortel.

Vervolgens zijn we op de Reuver geweest bij de familie v.d. Sterren, kas en rotstuin of hagedissenparadijs. De grote rotstuin als altijd tiptop in orde en ook de kas erg mooi. Een aansprekende plant uit de kas, een lekker lelijke *Euphorbia obesa*. Zo heeft iedereen zijn voorkeuren en toevallig vind ik zo'n plant prachtig. Hagedissen tellen in de tuin, je moet even oefenen maar dan zie je er ook veel. Inmiddels beginnen ze delen van Reuver te veroveren. Nog een paar jaar en dan haalt Reuver het journaal. Iets van invasie van uitheemse hagedissen.

We mochten bij de familie van

de Sterren ook de lunch gebruiken. Mieke had er als gebruikelijk veel werk van gemaakt. Heerlijk geluncht, niemand is iets tekort gekomen.

Het volgende adres de familie Bieshaar. Hoewel het toch alweer een jaar of 5-6 geleden was voelde het meteen weer helemaal goed. Nog steeds even mooi. De verzameling en ja Mia ook. Mooie verzameling met wat oudere planten, schitterend. Bijvoorbeeld een *Wilcoxia*, bijzonder fraai exemplaar, hoog op de wortel, erg mooi om te zien. Maar ook een flinke *Leuchtenbergia* die lekker in de bloei stond. Hoewel Mia een echte *Gymnocalycium* liefhebber is, heeft ze toch veel andere erg leuke planten.

Het laatste adres de familie Caelen. Een kleine maar wel erg bijzondere verzameling. In de keuken drie bakjes met zaailingen onder een daglichtlamp. Een lid vraagt zich af hoe oud die zaailingen zijn. Ik merk op van het voorjaar. (voorkennis) Nou dat was toch echt niet mogelijk die waren zeker een jaar ouder. Huub had het verlossende woord. Twee bakken van het voorjaar en in de

andere bak zaaigoed van nog geen week oud. Ongelooflijk wat er allemaal opkomt in zo'n korte tijd, lijkt wel onkruid. Buiten bij het muurkasje was het niet anders. Hele discussies over de leeftijd en topkwaliteit van de planten. Voor mij de tweede keer dat ik deze verzameling zie en toch verbaast het me weer. Heel bijzonder. Huub mijn complimenten.

Ontvangende families bedankt voor de gastvrije ontvangst, in het bijzonder Mieke voor de lunch.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, mooie verzamelingen en gezelligheid.



*Zaailingen van 2018 bij Huub Caelen*

# Voorzitters Succulenta

Jack Schraets

In 2019 viert Succulenta zijn 100-jarig bestaan. Daar zult U in de komende tijd nog wel iets over te horen of te lezen krijgen.

Het lijkt me interessant eens na te gaan wie er in die tijd zoal leiding heeft gegeven aan onze vereniging. Daarbij zal ik me beperken tot de voorzitters, hoewel dat natuurlijk niet betekent, dat zij steeds de belangrijkste figuur binnen de vereniging waren.

Al in 1912 poogden de heren H.J. van den Berg in Giekerk en G.D. Duursma in Huizum te komen tot de oprichting van een vereniging van cactusliefhebbers. In 1917 deed dhr. H. Hindriks in Groningen wederom een oproep, waarop ca. 80 belangstellenden reageerden.

In mei 1919 werden 182 liefhebbers aangeschreven voor de oprichtingsvergadering. Daar gaven zich slechts 50 personen direct als lid op. Toch meende het voorlopig bestuur door te moeten zetten.

De eerste voorlopige voorzitter werd H.W. Ferree.

In 1920 werd de voorzitter gekozen. Het was dhr. J.J. Verbeek-Wolthuys. Hij bleef het tot 1927. Hij schreef in die eerste jaren vele artikelen in Succulenta. In 1923 verschenen de boekjes 'Cactussen' en 'Vetplanten' van zijn hand. Hij overleed in 1956.

Van 1927-1940 was dhr. Ch. de Ringh voorzitter. Ook hij schreef een boekje, dat verscheen in 1929, getiteld 'Vademecum bij het verzamelen en kweken van Cactussen en overige Vetplanten'. Dhr. de Ringh overleed in 1951.

Hij werd opgevolgd door dhr. A.F.H. Buining, die het zou blijven tot 1968; weliswaar met enkele jaren onderbreking tijdens de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog. Ongetwijfeld was Buining de man die Succulenta het meeste aanzien gaf in het buitenland. Door zijn talrijke publicaties in Nederlandse en buitenlandse bladen genoot hij in de succulentenwereld terecht grote faam. Hij overleed in 1976.

Opvolger van Buining werd Ir. A.F.H. Blaauw, die Succulenta leidde van 1968-1974. In deze periode kwam Succulenta tot nieuwe bloei, mede door zijn goede leiding. Ir. Blaauw overleed in 1978.

Hij werd opgevolgd door de heer S.K. Bravenboer die de leiding had tot 1979.

Toen ontstond er onenigheid binnen het bestuur en trad dhr. L. van Kampen op als waarnemend voorzitter tot in 1980.

Op de Algemene Vergadering in 1980 werd dhr. H. Rubingh gekozen als voorzitter. Hij was een bevlogen liefhebber die de vereniging 3 jaar leidde. Hij overleed in 1994.

In 1983 trad dhr. H. Koningsveld aan als voorzitter. In 1986 stelde hij zich niet opnieuw herkiesbaar.

Hij werd opgevolgd door dhr. H. Masman, die helaas reeds in 1988 overleed. Zijn opvolger was dhr. J. Defesche, die tevoren jarenlang redacteur van Succulenta was geweest. In verband met zijn gezondheid trad hij in 1990 af.

In 1990 trad dhr. F. van Tricht aan als voorzitter.

Hij werd in 1994 opgevolgd door dhr. K.F. Zaunbrecher, die in 1999 aftrad en werd opgevolgd door dhr. B.G. van der Elst.

In 2003 stelde dhr. J.A. Schraets zich kandidaat uit onvrede met het beleid van het bestuur tot op dat moment. Hij werd gekozen en bleef voorzitter tot 2011.

In 2011 werd dhr. W. Backhuys gekozen tot voorzitter. Hij stelde zich na een periode om privé redenen niet meer beschikbaar en werd opgevolgd door de huidige voorzitter, dhr. F. Mommers.

Zoals U ziet: dit is een zeer globaal overzicht. U mist bijvoorbeeld zeer veel bekende namen, terwijl het heus niet alleen de voorzitters waren, die veel voor Succulenta betekenden.

Ik kan wel een paar conclusies trekken. Zo waren er in de eerste 50 jaar 5 opeenvolgende voorzitters en in de volgende 50 jaar 12. Dat wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een wijziging in de statuten, waardoor een bestuurslid na ongeveer 1970 nog maar twee opeenvolgende termijnen van drie jaar kon vullen.

Er is echter nog iets in deze laatste 50 jaar veranderd. Veel voorzitters hebben hun maximale tijd niet in het bestuur gezeten. Dhr. Masman stierf tijdens zijn voorzitterschap, maar verschillende anderen zijn tussentijds afgetreden, onder meer omdat er bij leden of bij de voorzitter onvrede over de gang van zaken heerste.

Dat neemt niet weg, dat Succulenta inmiddels (bijna) een eeuw lang bestaat.

Ik mag hopen dat er nog minstens een eeuw bijkomt.

