

# NOVIOCACTUM

Digitale nieuwsbrief van de afdeling Nijmegen van

**Succulenta**

Jaargang 9 nummer 10, oktober 2024



Diner van de afdeling Nijmegen op de openingsdag van de ELK 13-15 september 2024 in Blankenberge.

Afdeling  
Nijmegen



  
**succūlenta**

Koninklijke Nederlandse vereniging van liefhebbers  
van cactussen en andere vetplanten

## **SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE AFDELING NIJMEGEN**

Theo Heijnsdijk                    0487 – 542704  
voorzitter                            th.heijnsdijk@gmail.com

Johanna Jongekrijg                06-30426230  
penningmeester                    johannajongekrijg@gmail.com

Riet Maessen                        024 – 3440425  
secretaris                            rietmaessen@xs4all.nl

## **REDACTIE NOVIOCACTUM**

Ben Groen                            06– 50996256  
   legroen28@gmail.com

Contributie: € 20,- per jaar (huisgenootleden € 10,- per jaar)

Bankrekening NL12ABNA0805932216 t.n.v. J. Jongekrijg en/of  
T. Heijnsdijk

Bijeenkomsten:

Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9, 6533 MA Nijmegen

De 2de dinsdag in de maand behalve juni-augustus. Aanvang 19.30 precies.

## **Agenda**

8 oktober lezing Theo Rengelink in de Schakel. Onderwerp zuid- west Ierland en 5 aldaar bezochte landschapstuinen.

12 november Ben vertelt over botanische tuin Berlin. Na de pauze Theo vervolg abc planten

Er is cactusvoeding te koop bij Johanna. S.v.p. van te voren bestellen via WhatsApp. Peters Professional Combi-Sol 6-18-36 + 3 MgO en sporenelementen.

Toepassing: 1 gram per liter gietwater.

€ 1,00 per zakje van 200 gram

## **Redactioneel**

### **Herfst**

Wanneer gaat de buitencollectie naar binnen? Eind september, half oktober of nog later? Regent het veel, hoe koud zijn de nachten? Zet je eerst je lievelingen onder de carport, overkapping of in de garage om ze wat droger in de winterverblijfplaats te zetten? Kijk je ze van te voren na op ziekten en haal het blad of slechte stukken er af? Werk je de administratie van je collectie bij voor je de planten verplaatst? Zijn de etiketten nog in orde of moeten er nieuwe bij bijgezet worden? Als je geen buitencollectie hebt, ga je dan voor de winter je hele kascollectie nog even doorlopen? Ga je de kasramen zemen of komt de glazenwasser? Is er plantmateriaal of afval wat nog afgevoerd moet worden? Ga je binnenverlichting aanbrengen of ga je schermdoek aanbrengen in de kap om de warmte beneden te houden?

Deze week sprak ik een vriend met een uitgebreide oranjeriecollectie. Hij merkte op dat het veel werk is om zijn planten naar binnen te verplaatsen. Want hij heeft een behoorlijke hoeveelheid planten die 's winters binnen moeten staan. In de kas of in huis op de bovenverdieping of zolder. Toch lastig als je niet meer zo jong bent en niet meer superfit. Hij is al een dag of 10 bezig, veel gesjouw en tilwerk. Elk jaar komt dat circus twee maal langs. Bij ons thuis is de te verplaatsen hoeveel minder en met inventief plaatsen komt het wel in orde. Maar wat was ik blij toen op de de Limosmarkt in Nijmegen belangstelling was voor onze enorme zware en grote Beaucarnea. Die elk jaar de trap weer op en af hijsen was gevaarlijk geworden. Maar het is ze aan te zien dat ze buiten hebben gestaan. Gezonder, betere kleur, steviger, veel minder ongedierte als wolluis en spint. Klaar om de herfst en winter binnen door te brengen. Nu nog de noppenfolie aanbrengen, de verwarming en thermostaat instellen en minder water geven. Want het is herfst.

Ben Groen

### **Van de voorpagina**

Het is een traditie geworden dat de aanwezige leden van de afdeling Nijmegen bij de ELK 's avonds gezamenlijk gaan eten in Blankenberge. Bij de Italiaan, de Griek of in dit geval de Thai. Dat was deze keer een behoorlijk gezelschap van 7 personen. De jongen die onze tafel bediende, hield een gloedvol betoog over de heerlijke rijsttafel van het restaurant. We waren onder de indruk en we kregen 7 verschillende schotels als hoofdmenu. Heel lekker en overdadig. Aan te bevelen.

Bijeenkomst 10 september 2024: Tanzania door Wiebe Bosma. (deel 1); aanwezig 11 leden.

Als Wiebe aan zijn lezing begint, vertelt hij eerst iets over Tanzania zelf: de officiële naam is United Republic of Tanzania. De naam Tanzania is een samenvoeging van Tanganyika en Zanzibar. De hoofdstad Dodoma telt lang niet zoveel inwoners dan Dar es Salaam, de laatste is een miljoenenstad.

Hij bezocht Tanzania tweemaal, eerst in 2019 en vervolgens in 2022. Over de laatste reis vertelt hij vanavond. Hij en zijn reispartner (Bob Potter) zijn samen op Schiphol begonnen en uitgestapt in Arusha, gelijk in succulentengebied. In 3 weken tijd zullen ze samen met een privéchauffeur 4500 km afleggen.

Eerst met een lus richting noordoosten waar de Serengeti woestijn ligt.

Tanzania is een hotspot voor sansevieria's. Maar op scherm ook gelijk een mooie grote caudexplant: de engelse naam is monkey-chair. Nog een caudex: de *Adenia globosa* met een hele mooie tekening op de stammetjes. Wiebe maakt niet alleen prachtige foto's van de planten in hun omgeving maar weet kleine details ook nog eens zeer fraai uit te lichten.

Het biotoop verandert in deze tijd razend snel ; de masai-stammen die zich nu meer vestigen, bevolkingsgroei etc.



Dan een wenkbrauw-koekoek; 3 verschillende euphorbia's op een klein gebied o.a. de bekende potloodeuphorbia. Mooie grote blauwe bloemen van de Ipomoea indica. Orbea's en Edithcola's die het waarschijnlijk niet meer zullen overleven omdat ze niet meer beschermt staan, doordat veel planten worden weggehaald. Een mooi plaatje tussendoor van een zeer kleurrijke markt. Mooie wat kleinere euphorbia's maar ook euphorbia-bomen.



Een Europese nachtzwaluw en een zeer fraaie Adenium obesum in volle bloei.



De *Momordica rostrata* en een helaas nog niet in bloei staande *Edithcolea grandis* maar wel met knoppen en voordat de pauzefoto verschijnt met een prachtige bijeneter zien we nog een "hang"aloë: de *flexilifolia*.



*Edithcolea grandis*

Na de pauze zijn we in Mkomazi nationaal park in het oostelijk deel van Tanzania; het is een redelijk rustig kamp maar wel het fokcentrum voor de zwarte neushoorn. Toegangsprijs auto en hun passagiers: 183 dollar. In het park is tevens het fokcentrum voor de afrikaanse wilde honden.



Een grote boomvormige euphorbia : de *E. robecchii*. De vreemde zaden met aan 2 zijden pluimpjes van de *Cissus quadrangularis*.

Boababs! En het "snow view hotel" met ja, uitzicht op sneeuw in de verte op de Kilimanjaro! Overigens wordt daar de sneeuwkap ook ieder jaar kleiner.

Een "verborgen" *Echinopis repens*, "gallen" op een acacia: dit is de huisvesting voor mieren: een mooie symbiose.

Richting de Serengeti zien we de heilige berg voor de Masai: een nog actieve vulkaan.

Een meegenomen stekje van de *Orbea semitubiflora* waar later thuis een prachtige rode bloem op verscheen.

Richting een meer om bij zonsondergang flamingo's te fotograferen en dan is plotseling deel 1 van deze reis geëindigd met een foto met vrolijke kids met Wiebe zelf er ook bij.

We hebben weer genoten. Dank Wiebe. We gaan vast nog een keer voor deel 2 van deze reis.

Riet

## De ELK in Blankenberge

De Europese Landenconferentie is al tientallen jaren een begrip. Dit jaar was de 58ste editie die al lang in Blankenberge in conferentieoord Corsendonk Duinse polders wordt gehouden. Ooit opgericht door succulentenliefhebbers uit Nederland, België en Duitsland is dit de ontmoetingsplaats en plantenbeurs in Noordelijk West-Europa. Een belangrijk element zijn de lezingen in de 4 hoofdtalen van de conferentie; Engels, Duits, Frans en Nederlands. Elk jaar is de conferentie in het tweede weekeinde in september, dit jaar van 12-14 september. Johanna en ik zijn de afgelopen 2 jaar daar ook geweest op de gezellige mix van ontmoetingsplaats en verkoop.

Het aanbod is elk jaar anders, dit jaar waren er 124 kopers met 595 meter tafellengte. Voor de onzalige Brexit van Engeland kwamen er veel Engelsen, maar dat is geslonken tot 1 exposant vanwege import- en exportrestricties tussen de EU en Engeland. De beurs wordt gehouden in een zaal van het conferentieoord en een grote tent daarachter. De standhouders kwamen uit België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Italië, Japan, Nederland, Thailand, Zuid-Afrika, België, Bulgarije, Tsjechië, Israël, Slovenië. Succulenta, Deutsche Kakteengesellschaft en de International Euphorbia Society waren ook van de partij.

Uit Nederland kwamen Ada Schoondewoerd, Paul Shirley, Sjaan Storsbergen, Ubink, Andre van Zuijlen, Wim Alsemgeest, Biesheuvel, Wiebe Bosma, Exotic-Cactus, Geeling, Gurevskaia, Keizer, Mayer, Gerrit Melissen, van Berkel, van Eck, Rikus van Veldhuisen en Wouterson



De zaal in het conferentieoord tijdens de beurs

Wat de ELK bijzonder maakt is, dat veel plantaanbieders amateurs zijn, die het leuk vinden om een gevarieerde collectie op te kweken en aan te bieden. Het is zaak om alle planten goed te bekijken, de kans is groot dat juist die plant die je al jaren zoekt er gewoon staat. En ook volkomen onbekende soorten waarbij je ter plekke internet moet raadplegen wat dit nu weer voor soort is. Vorig jaar viel een stand op waar veel *Uncarina's* werden aangeboden en ook kwamen we bijzondere *Ceropegia's* en *Sansevieria's* tegen. Dit jaar heel weinig.



Vaste aanbieders zijn ook niet zeldzaam, voor de mesem's zijn Sjaan, Ada en Klaus Ingenwepelt altijd een bezoekje waard. Sjaan en Ada staan vlak bij elkaar en hebben een goed gedocumenteerd aanbod. Johanna is geïnteresseerd in Rikus van Veldhuizen en Mbuyu Succulenta die altijd leuke *Euphorbia's* aanbieden. De laatste ook veel caudexsoorten en planten waar ik nog nooit van gehoord had. Coby en Anjo Keizer zijn een sympathiek koppel die ook plezier hebben in de handel en het hele gebeuren. Ook het echtpaar Ingenwepelt doen enthousiast mee, mevrouw zat met een haakwerkje in haar kraam en toen ze merkte dat ik toch wel wat meer kocht kwam er gelijk een bakje over de tafel waar ik de plantjes in kon zetten. Ingenwepelt gebruikt kleine vierkante potjes die ik in mijn collectie direct kan herkennen. Met veel gegevens over de vindplaats. Gerrit Melissen had een plant staan die er apart uitzag, een caudex met bijzonder blad, *Stephania erecta*. Is die te kweken, jawel, maar toch even nadenken. Toen we de plant later kwamen ophalen was die al verkocht. Dat kan ook gebeuren. Later hebben we de plant kunnen kopen bij Pavelka Petr. Helaas duurder dan bij Gerrit. De hele achterkant werd gevuld met drie Tsjechen Hertus Pavel, Hojny Lubos & Lukas en Pavelka Petr. Een variatie dat die 3 hadden, geweldig, een luilekkerland voor iedereen die wat anders wilt. Vooral vetplanten, de cactussen hadden de minderheid.



## Prijzen

De beurs is toegankelijk na betaling van € 5, waarvoor je een polsbandje krijgt dat de hele beurs geldig is. De prijzen zijn niet erg commercieel, men vraagt voor plantjes die toch een paar jaar oud zijn vaak maar een paar Euro. En wat ik eerder aanhaalde, vaak staan er veel gegevens op de etiketten, het is een echte liefhebbersbeurs. Vorig jaar stond bij een stand met mesems vooraan een *Conophytum obcordellum* met een mooie tekening, kenmerkend voor deze soort. Deze tekening was wel heel mooi, er stond een prijskaartje bij met 500. Ik dacht, 5 Euro maar de Duitse verkoper zei, wil je hem echt voor 500 Euro? De punt was niet vergeten, zo extreem duur heb ik niet eerder of later gezien. Vaak zeer bescheiden prijsjes, 3-5 Euro voor de mesems is normaal. De eerder genoemd *Stephana erecta* bij Gerrit Melissen waar we over moesten nadenken kostte € 25,-, later moest er bij de Tsjechen € 38 op tafel komen. Daartussen liggen de prijzen, vaak € 10 - € 15. Net zoals vorig jaar worden er potten met veel 1 of 2 jarige zaailingen aangeboden voor kleine prijsjes. Of een grabbeltonaanbod zoals hierboven.

## En verder

De ELK beurs is heel overzichtelijk ingericht. In het programmaboekje staat precies welke standhouder waar zit. Behalve planten worden er ook succulentenboeken verkocht, vorig jaar was er een aanbod van kleine potjes, door de verenigingen kalenders en andere artikelen, er was een stand met een labelprint-programma, aardewerk potten. De beurs is op de openingsdag het drukst geweest, zaterdag was het een stuk rustiger en op zondagochtend zijn al een hoop standhouders weg. Effectief duurt de beurs dus twee dagen. Je kunt bij de receptie van het hotel geld pinnen. De parkeerplaats bij het hotel is gauw vol, dan moet je je auto langs de kustweg zetten die langs het complex loopt.



Van de vier lezingen die op de ELK werden gehouden, is alleen die van Wim Alsemgeest bijgewoond. Wim hield een lezing over Mexico vanaf de jaren 70 tot nu. Hij begint met de constatering dat van hetgeen in de 70 tiger jaren aan natuurschoon aanwezig is, er niet meer is. Het is een bekend verhaal, het vlakke land wordt door landbouw, bevolkingsgroei en veeteelt ingenomen, de minder toegankelijke bergachtige gebieden blijven langer gespaard. Hij liet plaatjes zien van de beroemde Huasteca canyon, die nu na een orkaan helemaal ondergelopen is. Wim pleit voor het veilig stellen van fotomateriaal van vroeger, zodat we nog een idee hebben van hoe Mexico er toen uitzag. De vernietiging ziende vraag ik mij af wat de Mexicaanse regering heeft bewogen om alle export van cactussen te verbieden uit naam van natuurbehoud. Dit is een voorbeeld van mooimakerij, net doen alsof de natuur wordt beschermd maar in werkelijkheid ....

Tot slot een eind goed al goed verhaal. Veel mensen zie je lopen met bakken, dozen, tassen, rugzakken om de gekochte planten mee te nemen Ik had een kleine witte tray meegenomen. Het gevulde tray'tje was zaterdag plotseling zoek. Met Jac naar de plek gelopen waar gisteren de auto stond, niets. Overal gevraagd, niets. Bij de receptie gevraagd, nee niets afgegeven. Dus maar weer opnieuw langs de stands om nieuwe exemplaren te kopen. Ada vond het zo sneu voor mij dat ze 20 % reductie op de aankoop prijs gaf. Nu was ik 's morgens bij de receptie langs geweest. Theo kwam een tijdje later ook langs de receptie en zag iets wits staan. Dat bleek mijn tray te zijn. Door deze gebeurtenis toch met 61 planten naar huis gegaan, iets meer dan de bedoeling was geweest.

Ben Groen