

NOVIOCACTUM

Digitale nieuwsbrief van de afdeling Nijmegen van
Succulenta

Jaargang 6 nummer 12, december 2021



Een schitterende cactus in Argentinië Foto Henk Viscaal

SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE AFDELING NIJMEGEN

Theo Heijnsdijk
voorzitter 0487 – 542704
th.heijnsdijk@gmail.com

Johanna Jongekrijg
penningmeester 0485 - 880300
johannajongekrijg@gmail.com

Riet Maessen
secretaris 024 – 3440425
rietmaessen@xs4all.nl

REDACTIE NOVIOCACTUM

Theo Heijnsdijk 0487 – 542704
th.heijnsdijk@gmail.com

Contributie: € 20,- per jaar (huisgenootleden € 10,- per jaar)
gironummer NL12ABNA0805932216 tnv J. Jongekrijg en/of
T. Heijnsdijk.

Bijeenkomsten:
Bij HELICON opleidingen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB,
Nijmegen. Aanvang 19.30 precies.



HELAAS

Op 9 december zou **Andre van Zijlen** komen met een lezing over zijn reis naar **Zuid-Afrika**.

Gezien de huidige maatregelen met betrekking tot het coronavirus rest ons niets anders dan deze bijeenkomst te annuleren.

Op dit moment is er nog niets bekend over de mogelijke data voor komend jaar. Die hangen af van de school en de andere clubjes die hun bijeenkomsten daar houden. En als we de data hebben, dan is het natuurlijk nog de vraag hoe de situatie rond het coronavirus dan is.

Hopelijk hebben we in januari meer duidelijkheid. Misschien kan de traditionele nieuwjaarsborrel in januari (of later) bij een van ons thuis wel weer plaatsvinden.

Houdt dus de mail in de gaten.

Pas goed op jezelf . Hopelijk zien we elkaar weer in goede gezondheid in 2022.

Theo

Verslag

Bijeenkomst op 4 november 2021 bij Helicon.

Aanwezig 7 leden.

Theo opent deze avond en verwelkomt Henk Viscaal die helemaal vanuit Ruurlo naar Nijmegen is gekomen.

Theo kondigt ook alvast onze volgende spreker aan: op donderdag 9 december komt Andre van Zuijlen met een presentatie over Zuid-Afrika.

Alvorens Henk kan beginnen vertelt Johanna dat ze Tijs heeft gebeld. Het gaat redelijk goed nu met hem; hij heeft in een jaar tijd in zijn directe omgeving 3 sterfgevallen gehad en hij werkt momenteel parttime. Zijn hoofdpijnklachten zijn wat minder ernstig, wel heeft hij wat meer angst voor corona. Misschien kan hij in de toekomst wel weer onze bijeenkomsten bijwonen.

Dan start Henk zijn presentatie. Het gaat over zijn reis met 3

anderen (Gerrit Melissen, Rob Feuth en Gijs Oskamp) naar Argentinië in november 2019.

De reis gaat via Córdoba, San Luis, Uspallata, Angastaco, dan via het hoogste punt Humahuaca, vervolgens terug naar beneden Monteros, Chamental en uiteindelijk weer terug naar Córdoba.

Beginnend in de stad Córdoba met bloeiende struiken en bomen, mooie oude gebouwen die de sfeer uitstralen van een koloniaal



Bloeiende bougainville in Córdoba



Mooie oude gebouwen....

verleden. We zien oa Bougainville, een laan van chorisia's, bloeiende jacaranda's.

Dan op weg naar het binnenland op zoek naar de cactussen. Gedurende de gehele reis, vertelt Henk, zijn ze de toppen van de Andes zichtbaar.



Rode knoppen



De sphinx

Bij Puente del Inca (een natuurlijk gevormde brug over de rivier Las Cuevas) vinden ze pterocactussen(?) met mooie volle bedoorning.

Vele lobivia's, een foto van een stuk stam helemaal uitgelopen met nieuwe stammetjes. Mooie rode knoppen aan een Soehrensia



Een Gymno



De uitsmijter: Quebrada del Rio de las Conchas

formosa, mooie bedoorning op een echinopsis, gymno's, een hechtia.

Afgewisseld met rotsformaties zoals oa de Sphinx, of "lang-leve-het toerisme"-de dinosaurus.

Dan weer een afbeelding van *Trichocereus candicans* met bijna 200 bloemen er op.

En zo zijn we na 100 prachtige foto's toe aan de pauze om vervolgens toch maar weer gauw verder te genieten van de volgende 100.

Genoteerd: *Tephrocactus papyracanthus*.

Op de vraag van Ben of in de natuur ook wolluis voor komt wordt bevestigd geantwoord.

Dan komt de groep in het regenwoud waar een heel ander biotoop is. Gespot wordt o.a. *tillandsia's*, *Gymnocalycium saglione* van weinig tot heel sterk bedoornd.

Opnieuw een geweldige rotsformatie.

Vele verschillende bedoornde *Gymnocalycium spegazzinii*, *pterocactus*.

In een hotelkamer een kast gemaakt van cactushout; de caracal-een prachtige roofvogel-.

Verderop in bosachtig gebied spotten ze oa *phyllo's*, *bromelia's*, *tillandsia's* en diverse *lobivia's*. Een mooie foto van een zeer grote "plak" *Abromeitiella*.

Weer een rotsformatie met geweldige kleuren.

Nog genoteerd maihuenia, een roodbloeiende trichocereus, een nandoe (de zuid-amerikaanse tegenhanger van de struisvogel). En als uitsmijter nog Quebrada del Rio de las Conchas, waarvan je alleen maar kunt zeggen "wow".

Henk: we hebben zeker niet alles gezien maar na ongeveer 200 prachtige opnames hebben we zeker een indruk gekregen van je reis.

En wat een indrukwekkende natuur daar en wat een fotograaf! Heel erg bedankt.

Riet

Hieronder en op de volgende bladzijden zonder commentaar nog wat foto's van cactussen die Henk tijdens deze reis in het bijzondere landschap fotografeerde.









Partner van.....

Half maart

Iedereen schrok enorm. Er was een nieuw virus dat onze gezondheid ernstig belaagt. In allerijl werden we in maart 2020 in een lockdown geplaatst. Hoe lang was onzeker, wekenlang was de verwachting.

Wat te doen en hoe gaan we deze tijd invullen was - zo leek het - de alles omvattende vraag.

Lang geleden huurden we een vakantie-appartement in Bretagne. Ver afgelegen van alle vermaak. Gelukkig hadden we een legpuzzel bij ons. De avonden werden hiermee gevuld. Daar moest ik dus aan denken. Misschien was dit wel een mooie invulling (naast het ons zeer bekende 'rondje dorp') van deze bizarre tijd.

Ik installeerde me voor het raam, sorteerde de kantstukje en begon vol goede moed. Maar die blauwe stukjes, allemaal op elkaar lijkend en zoveel...

Soms kwam mijn partner helpen. Zijn geduld, opgedaan met het stekken en verspenen van hele kleine plantjes kwam nu goed van pas. Uiteindelijk kon ik deze eerste puzzel na voltooiing weer afbreken en opbergen. Op naar de volgende.



In het dorp kwam ik mevrouw Gelderman, Gerda, tegen. We bleken allebei de tijd te verslaan met onze (tijdelijke ?) hobby. Al gauw verlegde ik mijn aandacht naar andere zaken, maar Gerda ging door.

Sinterklaas bracht een prachtige cactuspuzzel voor me mee. 1000 stukjes cactussen.

Ik dacht da's leuk, daar ga ik eens echt werk van maken. Helaas bij het nader bekijken van de plaat zonk de moed me in de schoenen. Dit vergde echt te veel van mijn geduld.

De oplossing om toch de puzzel gemaakt te krijgen, bleek bij Gerda te liggen. Ze had al eens een mooie puzzel van poezen voor ons gemaakt. Haar puzzelcapaciteit is gigantisch. Op de vraag aan Gerda wil jij onze cactuspuzzel ... begreep ze direct en zei ze enthousiast "ja natuurlijk".



Achteraf bleek dat ze bijna dezelfde dag al aan de slag was gegaan. Eerst de randstukjes; daarna begon ze aan de 'schoonmoedersstoel' (deze benaming riep een vrolijke glimlach bij haar op) en zo breidde zij de puzzel verder uit.

Later in de week een telefoontje: "het is klaar! Komen jullie op de koffie?" Trots liet ze ons de prachtige puzzel zien. Samen bekeken we de plaat.

Mijn partner noemde de namen van de cactussen en vetplanten . Ik dacht te zien dat de namen het ene oor ingingen en het andere weer uit. (herkende ik iets?).

En de puzzel? Nou die zit weer in de doos.

Loes Jap-Tjong