

NOVIOCACTUM

Digitale nieuwsbrief van de afdeling Nijmegen van
Succulenta

Jaargang 5 nummer 3, februari 2020



Ton Ramak in 2016.

Foto Theo Heijnsdijk

SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE AFDELING NIJMEGEN

Theo Heijnsdijk 0487 – 542704
voorzitter th.heijnsdijk@gmail.com

Johanna Jongekrijg 0485 - 880300
penningmeester jjongekrijg@ziggo.nl

Riet Maessen 024 – 3440425
secretaris rietmaessen@xs4all.nl

BIBLIOTHECARIS

Lieda Dekker 0487 – 561803
liedadekker@icloud.com

REDACTIE NOVIOCACTUM

Theo Heijnsdijk 0487 – 542704
th.heijnsdijk@gmail.com

Contributie: € 15,- per jaar.
gironummer NL12ABNA0805932216 tnv J. Jongekrijg en/of T.
Heijnsdijk.

Bijeenkomsten:
Elke eerste dinsdag van de maand bij HELICON opleidingen,
Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen. Aanvang 19.30
precies.

Afdeling
Nijmegen




succulenta

Koninklijke Nederlandse vereniging van liefhebbers
van cactussen en andere vetplanten

UITNODIGING

Op **dinsdag 10 maart** (let op, dit is de **tweede** dinsdag in maart) gaat Riet ons beelden laten zien van de (groeps)reis naar Madagaskar die ze vorig jaar gemaakt heeft.



Adansonia rubrostipa en *Didierea madagaskarensis*.

Foto Riet Maessen

Op **dinsdag 7 april** hebben we een ‘praktijkavond’ gepland. Ludwig zal deze avond voorbereiden en ons hopelijk tijdig laten weten wat we eventueel mee kunnen/moeten brengen.

Jaarprogramma 2020

- 
- 7 jan Nieuwjaarsborrel bij Theo en Loes
- 4 febr Jaarvergadering; Johanna: reisje met de Belgen (2)
- 10 maart Riet: reis naar Madagaskar
- 7 april Ludwig: praktijkavond
- 12 mei Planten op tafel
- 23 mei Dagje uit: Rikus, Gerrit Melissen, Hortus Zuidas Amsterdam
- 2 juni Bezoek Johanna
- 21 juni 43^e Bijzondere Plantenmarkt in de Kolping
- 7 juli kasbezoek Mireille/Ludwig
- 4 aug kasbezoek Mireille/Ludwig
- ? sept Wiebe Bosma: Madagaskar 1
- ? okt Ludwig: Argentinië 2020
- ? nov Theo: eigen planten
- ? dec Mireille: macro quiz

Een aanvulling met betrekking tot ons dagje uit op zaterdag 23 mei:

We hebben ook nog Gerrit Melissen weten te strikken.

We gaan dus naar Rikus van Veldhuisen (Nijkerk, Euphorbia's), Gerrit Melissen (Utrecht, jullie allen bekend) en de Botanische tuin Zuidas in Amsterdam.

Nadere bijzonderheden, tijdschema enz. volgen later.

Notulen jaarvergadering Succulenta afdeling Nijmegen 4 februari 2020

1. Opening jaarvergadering

Theo opent deze jaarvergadering om 19.40 en heet iedereen welkom, speciaal Threes Geelen, die misschien lid van onze afdeling wil worden.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Johanna vertelt dat ze stukken van de bank heeft ontvangen; De rente wordt 0 %. Er wordt geen negatieve rente ingesteld.

3. Jaarverslag

Geen opmerkingen; goedgekeurd.

4. Financieel verslag

Vorig jaar heeft Johanna een fout gemaakt in de begroting waardoor de zaalhuur niet opgevoerd was. Inmiddels gecorrigeerd.

5. Verslag kascontrolecommissie.

Lieda (namens de kascontrolecommissie) vertelt dat ze samen met Gerard alles goed heeft nagekeken en prima in orde bevonden.

6. Benoeming kascontrolecommissie

Lieda (2de keer) en Nia meldde zich later op de avond aan.

7. Begroting 2020 en vaststelling contributie

Met het negatieve saldo kunnen we het weliswaar nog een paar jaar volhouden, toch stelt Johanna voor de contributie te verhogen naar 18 euro. Ludwig stelt een verhoging tot 20 euro voor, waarmee de aanwezige leden het eens zijn.

8. Bestuursverkiezing

Theo had zich herkiesbaar gesteld en wordt, daar er geen tegenkandidaten zijn, opnieuw tot voorzitter gekozen.

9. Jaarprogramma 2020

Zijn er nog ideeën? Voor een zaaiwedstrijd is inmiddels te weinig animo.

Ludwig stelt een “praktijkavond” voor en deze wordt dan ook ingepland in het jaarprogramma. (7 april).

10. Bijzondere plantenmarkt op 21 juni

Aandacht voor promotie, ook in Duitsland. De bonsai en de vleesetende planten ook weer op onze markt.

11. Noviocactum

Theo vraagt wederom input van onze eigen leden!

12. Rondvraag

Ton: flyers/folders van Succulenta om onze vereniging te promoten.

Jac: A6-jes maken voor reclame van onze markt voor bv in supermarkten, scholen etc

Theo heeft nog navraag gedaan voor inbinden tijdschriften; Jack Schraets wist iemand die het voor € 28 per band doet. Dat is wel wat veel. Ton suggereerde om de mensen die in Dukenburg cursussen boekbinden geven, te raadplegen. Theo zal nog verder uitzoeken.

13. Sluiting half 9

De rest van de avond vertelt Johanna over haar reis met de Belgen, zomer 2019 (deel 2)

Riet Maessen

In Memoriam Ton Ramak (1940 – 2020)

Hij was er ineens. Op dinsdagavond 7 april 2009. Hij zat naast me.

We hadden een lezing van de latere voorzitter van Succulenta, Wim Backhuys, over Linnaeus. Het nieuwe lid van de afdeling, want dat bleek hij te zijn, zei er af en toe iets tussendoor. Ik, als oosterling totaal niet vertrouwd met zijn Rotterdamse tongval, verstond het allemaal niet zo goed. Maar ik begreep wel dat het bepaald geen beginneling was. Hij had duidelijk verstand van zaken.

Vanaf die eerste avond was hij een van de trouwste bezoekers aan onze afdelingsavonden. Een Rotterdammer met een grote mond en een groot hart. Met veel kennis en kunde van het kweken van succulenten. Vaak verbaasde hij ons met de resultaten van zelf gezaaide en verder opgekweekte planten. Afgelopen jaar nog toen we de resultaten te zien kregen van de zaden die Johanna geleverd had, afkomstig van de Albizia julibrissin in haar tuin in Linden. Waar ik bijvoorbeeld één, en niet meer dan één, zelig ogend takje boven de grond had staan, had hij meerdere stevige exemplaren die al flink boven de grond uitkwamen. Zowel Johanna als ik kregen een exemplaar cadeau. Want vrijgevig was Ton zeker. Gevraagd of ongevraagd bracht hij planten mee. Altijd zorgvuldig verpakt, het waren echte cadeautjes. Ook heeft hij, jaren geleden alweer, een exemplaar van de meer dan 1100 bladzijden dikke encyclopedie van tropische planten en bomen 'Tropica' geschonken aan de afdelingsbibliotheek.

Zelf schreef hij zijn goede kweekresultaten toe aan bijvoorbeeld de 'goede grond' die hij ingekocht had. Maar toen wij ook die grond gingen gebruiken, merkten we er niet zo veel van. Het was waarschijnlijk slechts een van de vele factoren, die alleen in de juiste samenhang met elkaar die voortreffelijke resultaten opleverden.

Zijn fraaie collectie hebben we kunnen bewonderen tijdens de 'kasbezoeken' bij Ton en Sonja in mei 2011 en in augustus 2015. Niet alleen de planten in de kas en de tuin, maar ook de niet plantaardige verzamelingen, waaronder antieke strijkijzers en een

vitrine met 'Bad Taste Bears' in de woning zelf trokken de aandacht.

Ton vond het geen probleem om op onze afdelingsavonden, heen en terug over Wijchen te rijden om Piet Giepmans te halen en weer thuis te brengen.



Ton Ramak en Piet Giepmans in gesprek tijdens het kasbezoek aan Annemieke van Ling in 2016. Foto Theo Heijnsdijk

Daarnaast deed hij ook aan pr voor de vereniging en de afdeling. Hij maakte Antoon Goossens tot lid. Hij richtte in de Hortus Nijmegen een tafel met succulenten in en legde daar infomateriaal voor de vereniging neer. Ook in de ziekenhuizen, waar hij de laatste tijd nog al eens kwam, legde hij oude tijdschriften neer. Op onze eigen cactusmarkt was hij ook al jaren paraat. Niet alleen als helper bij de opbouw, maar ook als standhouder. Hierbij viel meteen op dat hij niet alleen erg mooie planten in de verkoop had, maar deze ook op zeer aantrekkelijke wijze wist te presenteren.



Ton Ramak met de beheerders van Hortus Nijmegen bij de tafel met succulenten die hij ingericht heeft. Foto Riet Maessen

Zijn jarenlange ervaring als marktkoopman zal daarin maatgevend geweest zijn.

Het was ook als marktkoopman dat hij Sonja leerde kennen. Zij kwam omstreeks 1986 met een vriendin aan zijn kraam in Den Haag naar de cactussen kijken en hij wist haar zo ver te krijgen dat ze een haring voor hem kocht bij de viskraam. Als dank kreeg ze een porseleinen katje en een *Euphorbia obesa* cadeau. Vanaf die dag kwam deze dame met de ondeugende ogen (zijn woorden) regelmatig een babbeltje maken en 'een bakkie doen'. De rest van deze geschiedenis is terug te lezen in *Noviocactum* van maart 2018. De *Euphorbia obesa* staat nu nog steeds in de kas.

Stukje bij beetje leerde ik Ton beter kennen. Ik kon hem niet altijd volgen, moest nog al eens gissen wat hij bedoelde en ik wist vaak niet of ik alles wat hij zei serieus moest opvatten. Toen hij afgelopen zomer tijdens het kasbezoek bij Riet, beweerde dat hij

bij de beroemde schilder Salvador Dalí thuis op bezoek geweest was, geloofde ik daar ook niets van. Maar hij trok zijn portemonnee en haalde daar een foto uit waar hij onmiskenbaar samen met Dalí op stond. Later hoorde ik van Riet dat Ton haar ook eens een foto gemaakt had waar hij, in zijn jonge jaren, op stond als fotomodel. Dat hij gezondheidsproblemen had, was wel duidelijk. Maar daar deed hij nogal laconiek over. Zijn bezorgdheid om Sonja en haar operatie stond voorop. Op de afdelingsbijeenkomst van 4 februari was hij nog vol goede moed over de toekomst.

Enkele weken voor zijn overlijden belde hij me 's avonds op, ik weet niet meer waarom, maar Ton vertelde toen het een en ander over zijn leven, wat hij allemaal gedaan had, zijn eerdere huwelijk, zijn zonen, waarvan er een door een ongeluk in de WAO terecht gekomen was. Hij concludeerde dat hij een goed leven gehad had. Misschien wist hij dat het nog maar kort zou duren.

Op donderdag 20 februari overleed Ton.

Ton Ramak, hij was er ineens, en ineens was hij ook weer weg. We wensen Sonja, de kinderen en hun partners, de kleinkinderen en het achterkleinkind veel sterkte om het verlies te dragen.



De kleine Euphorbia obesa die Ton 34 jaar geleden aan Sonja cadeau gaf, is nu behoorlijk uit de kluiten gewassen. Foto Riet Maessen

Theo Heijnsdijk

Cactusreisje naar Duitsland (vervolg)

Op dag 4 het uitgestelde bezoek aan het bloemeneiland **Mainau** in de Bodensee. Een uitstekende wisseling, want het was deze dag prachtig weer. Veel zon en toch niet te warm. Het eiland was overweldigend. Je kon er alleen lopend naar toe. Het is in zijn geheel een Botanische Tuin, waar veel te zien is. Een vlindertuin, arboretum, kasteel, veel kassen, corso-achtige bloemstukken maar vooral heel veel prachtige bloemenborders. Deze vond ik het allermooist. Sommige met grassen, Piet Oudolf-achtig, die ik persoonlijk het mooist vond.

Het was hier dat Riet en ik eindelijk de Schwarzwälder Kirschtorte konden eten. Weliswaar ongebruikelijk met een biertje, maar het smaakte verrukkelijk.

Dit was een juweeltje van een dag. Ik had het niet graag gemist. Dag 5 werd onze laatste dag, best wel een drukke dag, al was het alleen maar vanwege de afstand, die gereden moest worden. Vandaag verlieten we het Zwarte Woud.



Op bloemeneiland Mainau.

Eerst bezochten we het **Luisenpark** in Mannheim. Het park is 41 ha groot en deels ook weer een dierentuin. Weer prachtig ingerichte kassen, mooie bloemenborders en een Chinese Tuin. Met een Chinees Theehuis, dat helaas gesloten was. Het laatste bezoek was aan **Andreae Kakteenkulturen** in Otzberg. Niet zo'n grote kwekerij, maar hele schappelijke prijzen en tot mijn vreugde veel mooie haworthia soorten te koop. Er werd nog behoorlijk wat gekocht, wat weer een plaatsje moet krijgen in de toch al behoorlijk volle bagageruimte van de bus. De achterklep van de bus was ingericht voor ski's met horizontale latten. Als de chauffeur geweten had wat we gingen doen, had hij planken op de latten gelegd, zodat we meer kratjes en dozen kwijt gekund hadden.

Daarna op weg naar de Makro in Antwerpen. Wat nog een hele zit was. Onderweg nog iets gegeten in een wegrestaurant, wat nogal rommelig verliep, maar uiteindelijk had iedereen (geloof ik) toch iets gegeten.

Bij aankomst in Antwerpen stond mijn auto nog braaf te wachten. Met z'n vieren terug naar Nijmegen, wat dankzij chauffeur Nia snel verliep. (Alle foto's van Johanna Jongekrijg)

Johanna



Bloemenmozaïek op Mainau.



Ook bloemeneiland Mainau.



Boven en onder: Luisenpark in Mannheim.





Planten uitzoeken bij Andreae kakteenkulturen in Oetzberg.