

NOVIOCACTUM

Digitale nieuwsbrief van de afdeling Nijmegen van
Succulenta

Jaargang 4 nummer 9, september 2019



Niet goed te zien, maar er zitten 4 bloemknoppen in deze leuchtenbergia
in de kas bij Theo (foto Riet Maessen)

SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE AFDELING NIJMEGEN

Theo Heijnsdijk 0487 – 542704
voorzitter th.heijnsdijk@gmail.com

Johanna Jongekrijg 0485 - 880300
penningmeester jjongekrijg@ziggo.nl

Riet Maessen 024 – 3440425
secretaris rietmaessen@xs4all.nl

BIBLIOTHECARIS

Lieda Dekker 0487 – 561803
 liedadekker@icloud.com

REDACTIE NOVIOCACTUM

Theo Heijnsdijk 0487 – 542704
 th.heijnsdijk@gmail.com

Contributie: € 15,- per jaar.
gironummer NL12ABNA0805932216 tnv J. Jongekrijg en/of T.
Heijnsdijk.

Bijeenkomsten:
Elke eerste dinsdag van de maand bij HELICON opleidingen,
Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen. Aanvang 19.30
precies.

UITNODIGING

Op **dinsdag 3 september** komt Wiebe Bosma weer een lezing houden: Stapelia-achtigen; van oost naar west, van noord naar zuid. Wiebe neemt ook planten voor de verkoop mee.

Eerst bespreken we nog kort het agendapunt voor de extra ALV op 21 september en wie onze afdeling daar vertegenwoordigt.



Een stapelia-achtige in Ethiopië (foto Wiebe Bosma)

Op **dinsdag 1 oktober** zal Ludwig weer een Powerpointlezing over een van zijn vele reizen geven.

VERSLAGEN

Kasbezoek bij Theo op 6 augustus.

Een klein verslag met voornamelijk foto's.

De weergoden waren ons wederom gunstig en nadat ik samen met Johanna Piet had opgehaald kwamen we als eersten bij Theo en Loes aan; al snel gevolgd door Ton en Sonja en Antoon. Ook Ludwig was wederom vroeg.

Loes had lekker gebakken, er was verse vruchtenprut voor erop, dan ook nog een slagroomtoet en zie: er bleef niet veel over. Natuurlijk werd kas, vijver, tuin, buitenbakken, planten her en der, de "tentjes" etc bewonderd. Er is zoveel te zien dat een avond veel te kort is.

Sonja, en ook Antoon hadden best wel goed nieuws nadat ze eerder geconfronteerd waren met gezondheidsperikelen. Fijn dat ze er waren.

Mireille had ineens enorme belangstelling voor een vlindertje: Theo dacht nog dat het zijn weggeefplantjes in de "tent" betrof. Wat schetst mijn verbazing: de volgende ochtend kom ik in de Gelderlander een artikel tegen over een rouwvlinder. Ik begin te lezen en ja hoor daar staat toch echt haar naam en bovendien een foto ernaast. Door deze story van de zeldzame rouwvlinder in haar tuin gesignaleerd was ze natuurlijk gefocust op het vlindertje bij Theo.

Nadat Lieda heftig gesticulerend door een ongerief die dag, als laatste is aangekomen blijken er totaal 14 mensen aanwezig te zijn. Johanna, Piet en ik gaan dan weer snel vertrekken maar de foto's vertellen de rest van het verhaal.

Riet

Naschrift Theo: De 4 knoppen in de leuchtenbergia van de voorpagina waren allemaal ongeveer even groot. Op 13 augustus, precies één week na het kasbezoek, bloeiden er 2 bloemen; één knop is later verdroogd en de laatste is nu op 30 augustus nog steeds in ontwikkeling.

VLINDER ROUWMANTEL



▲ Mireille Riesenbeck (l) en Désirée Tichelaar en v.l.n.r. de vlindersaars Hilbert de Vries uit Doetinchem, Ruud Reddingius uit Velp en Jacob Doornheim uit Winterswijk. FOTO GERARDO BURGERS

► Rouwmantel FOTO GETTY IMAGES

‘Doutzen’ trekt heel veel bekijks

Het is een komen en gaan van mannen met foto toestellen in een tuin in Schaarsbergen: de rouwmantel is er gesignaleerd.

Eric van der Vegt
Schaarsbergen

Mireille Riesenbeck heeft geweten dat ze een zeldzame vlinder op waarneming.nl meldde.

De *nymphalis antiopa*, beter bekend als rouwmantel, in haar tuin zorgde voor een ware stormloop van vlindersaars uit heel het land.

Niet met nerveus gefladder, maar gracieus als een echte diva kwam de rouwmantel vanuit de eikenboom zacht glijdend naar de vlindersruik. „Meteen hoorde je zondag een salvo van sluiters van foto toestellen ratelen. De veertig vlindersaars in mijn tuin wilden geen moment van de zeldzame vlinder voorbij laten gaan.”

Riesenbeck en huisgenoot Désirée Tichelaar kunnen erom lachen. Sinds zondag is hun tuin een soort bedevaartsoord voor vlindersaars. „Binnen een uur na de melding stond zondagmorgen de eerste vlinderaar in de tuin. Of hij op het adres van de rouwmantel was. De vlinder zat toen pal naast zijn oor”, zegt Riesenbeck lachend.

De vlinder met bruine vleugels met blauwe puntjes en een witte rand heeft heel wat vindersaars in vervoering gebracht. In de tuin van Riesenbeck en Tichelaar aan de rand van het bos in Schaarsbergen is het ook dinsdag nog

een komen en gaan van mannen met foto toestellen. „Sommige naderden met de lens de vlinder tot op een paar centimeter. Dat deed haar niets”, vertelt Riesenbeck. Haar? Was het een vrouwtje?, Oh, dat weet ik niet. Ik heb op internet moeten zoeken om erachter te komen om welke vlinder het ging. Ik fotografeer wel graag vlinders, maar ben niet zo’n vlinderaar. Désirée en ik noemen haar Doutzen, omdat ze zich als een model liet fotograferen.”



De rouwmantel is een zwerfvlinder, weet Kars Veling van de Vlinderstichting in Wageningen. „Hij leeft in de bossen van Duitsland, België en Frankrijk. Bij ons zie je de rouwmantel zelden. Tientallen jaren geleden is hij verdwenen uit ons land. Soms is er een invasie en dan hoop je dat de vlinder zich hier weer vestigt, maar dat gebeurt tot nu toe niet.”

De vlindersaars kwamen de afgelopen dagen uit het hele land. Een Amsterdamer bedankte Riesenbeck en Tichelaar uitvoerig, omdat de rouwmantel al jaren op zijn verlanglijstje stond. „En er was een man die er zijn vakantie in Noord-Frankrijk voor had onderbroken.”

Maandagavond zag Riesenbeck Doutzen voor het laatst. Tot grote teleurstelling van Winterswijkse Jacob Doornheim, die ook gehoopt had een kiekje te kunnen maken.



Astrophytums in de kas.



Astrophytums in de buitenbak.



Astrophytums in het tentje.



Mireille gefocust op een vlindertje.



De eerst gasten.



Met zijn allen aan de koffie.



Conversatie tussen Piet en Loes.



Slechts dit bleef over van de kwarktaart.



Theo geeft uitleg over de vijver.



In de kas.



Een bakje opgepotte zaailingen in het tentje.



Onderonsje tussen Piet en Johanna.



Een maatje te groot.

Op bezoek bij Thea Giesen.

Daags na het kasbezoek bij Theo en Loes gingen Johanna en ik op weg naar het nieuwe huis van Thea Giesen. Aan de buitenkant een fraai huis pal tegenover de kerk- waar nu een huisartsenpraktijk in zit- in Doornenburg en dus midden in het dorp.

Johanna en ik waren blij verrast toen wij ook binnen de ruimtes hadden gezien. Een grote keuken, een mooie hal en een fraaie grote tamelijk vierkante kamer. Ruim en licht. Ja, en dan de tuin: totaal niet te vergelijken natuurlijk met het "boeren-buiten" in Angeren. Maar toch: ik vond het een leuke achtertuin. Grote caudexplanten binnenshuis en zoals te zien op de foto's buiten staan veel cactussen en vetplanten half in de openlucht. Ze vertelde dat ze nogal in de weer is met haar planten: veel verschuiven om ze een zo optimaal plekje te geven. Het idee was om een gedeelte van de schuur te verbouwen tot een soort kas. Er viel veel te vertellen bij de koffie met gebak. Over het wennen om midden in het dorp te wonen, over haar (klein)kinderen, over Gerard die alle dagen naar de oude boerderij gaat om te helpen etc.

Tussendoor pakte ze regelmatig voor ons een plant uit de vensterbank op en begon dan daar lyrisch over te vertellen. Zo onder andere de *Phyllanthus mirabilis*, een plantensoort van de familie *Phyllanthaceae*, endemisch in Thailand. Het is de enige *Phyllanthus* die caudiciform is. De bladeren vouwen 's nachts samen. Dan weer een andere fraaie caudex. Dan, minder enthousiast over "wit spul" op haar planten: spint.

Toch zal het haar zeker lukken om alle planten weer een goed plekje te geven. Zo veel aandacht als zij heeft voor alle planten binnen en buiten, dat komt vast goed!

Theo had haar twee nieuwe exemplaren van *Anacampseros* (avonia) geschonken waar ze heel blij mee was. Ze vond het leuk dat wij er waren (de tijd was natuurlijk veel te kort), en via deze weg doet ze iedereen de hartelijke groeten.

Riet



Thea showt een caudexje.



Phyllanthus mirabilis. De bladeren vouwen 's nachts samen.



Een gedeelte van de achtertuin.



....en het andere deel.



Een doorkijkje vanuit de kamer richting schuur.



Een stellage vol met planten.



Een fraaie caudex.