

Afdelingsnieuws



SUCCULENTIA

126

MAAS EN PEEL

WINTER 2021

Omslag: Op 28 januari 2009 overleed in het ziekenhuis te Heerlen Jan Essers. Daarmee kwam en einde aan het leven van een van de verdienstelijkste leden van de afd. Zuid-Limburg van Succulenta.. Jan was ongeveer 40 jaar lid van Succulenta. In die tijd was hij onder meer aan aantal jaren secretaris van de afd. Zuid-Limburg. In die tijd was hij ook afdelingsafgevaardigde van de afd. Voor veel mensen was Jan een betrouwbare adviseur over onze planten. Het was onmogelijk om hem te bezoeken en weer naar huis te gaan zonder plantjes. Die kreeg je dan mee met uitgebreide adviezen over de verzorging. Als je er belangstelling voor had kreeg je vaak ook andere tuinplanten van hem mee. In 1994 werd Jan lid van verdienste. Jan Essers gaf ook vaak lezingen op veel afdelingsbijeenkomsten. Daarbij kwamen vooral zijn voorkeuren aan bod: Echinocereus, Tephrocactus, Opuntia en Stapelia. Verscheidene artikelen verschenen van zijn hand in Succulenta's uit de jaren 2005 –7. Jan Essers bereikte een leeftijd van 84 jaar.

AFDELINGSNIEUWS

Nr. 126 Winter 2021 31^e jaargang

Kwartaalblad ven SUCCULENTA

Maas & Peel

Redactie: Jack Schraets

Red. adres: Geuldersedijk 2

5944 NH Arcen

Tel. 077-4732913

Email: j.a.schraets@hccnet.nl



Fijne Feestdagen
en
Een voorspoedig 2021
wensen U
Bestuur en Rdeactie
Succulenta Afd. Maas & Peel

Activiteiten (onder voorbehoud)

Tenzij anders vermeld vinden onze bijeenkomsten plaats in:

Café-zaal De Hazewind, Herungerweg 200, 5913 HD Venlo. Tel. 077-3511426.

De geldende corona-maatregelen worden in acht genomen!

21 dec. 2021 Ledenbijeenkomst met interactieve plantherkenning (kwis).

25 jan. 2022 Lezing door Jan en Annie Linden "Op weg naar Richterveld".

22 feb 2022 ALV met thema-avond Ariocarpus.

22 mrt 2022 Lezing Kees van Berkel "Agaves".

19 apr 2022 (i.v.m. koningsnacht 26 op 27 april).

24 mei 2022 Lezing Laurens Eggen "Vleesetende planten".

28 juni 2022 Buiten bijeenkomst.

23aug 2022 Buiten bijeenkomst.

27 sep 2022

25 okt 2022

22nov 2022

20 dec 2022 Ledenbijeenkomst interactieve fotoherkenning.

Waar nog geen activiteit is ingevuld is die nog niet bekend.

Hallo allemaal.

Vorig jaar hebben we een fotowedstrijd gehouden, gezien de goede reacties hebben we besloten ook dit jaar weer een wedstrijd te houden.

Hoe werkt het?

Tot 1 januari 2022 kunt U voor alle 3 de categorieën een foto in sturen. (Mailen naar williejan@planet.nl)

- Bij voorkeur met de naam van de plant.
- Uiteraard dient het een foto te zijn die U zelf gemaakt heeft. (Niet geleend op het internet ofzo)

De categorieën zijn Cactussen, Succulenten en vetplanten, overige planten.

Na 1 januari krijgt U allen een link om de foto's te kunnen bekijken en de uitleg hoe U kunt stemmen.

Daarna houden we een avond met een presentatie en uitleg over alle planten/ foto's.

Tijdens die avond worden de winnaars bekend gemaakt.

De prijs per categorie is een fotoboekje met daarin de foto's van alle deelnemers waarbij uiteraard de nummer 3,2 en 1 per categorie uitgelicht worden.

Met vriendelijke groet,

Williejan Rooijackers, Vzt Succulenta Maas en Peel

Gedachten van een voorzitter 22

Williejan Rooijackers

Eind oktober, meneer Schraets die een mailtje stuurt. Of ik mijn copy in wil leveren. Daar had ik deels op geanticipeerd doch het verraste me toch. Ik had op de thema-avond van 26 oktober enkele foto's gemaakt en al een stukje geschreven over het geslacht. Aangevuld door enkele goede opmerkingen van onze leden. Dus dat is een artikel geworden. Overigens is de "Haworthia-avond" een hele mooie zeer geslaagde avond geworden. Het was erg gezellig en iedereen was in gesprek. En dat is precies wat ons voor ogen stond, bezig zijn met planten en ge-



Euphorbia gymnocalyciodes



Echinocereus enneacanthus

zelligheid. Helemaal goed.

Alleen voor mijn vaste rubriek had ik nog geen letter op papier. Even gekeken op de kalender wat we de laatste maanden gedaan hebben op cactusgebied.

Daar gaat ie.....

De vorige keer had ik afgesloten met de mededeling dat we bij de familie Caelen op bezoek zouden gaan. Onze afspraak kon niet doorgaan, een poging een nieuwe te maken werd ook even niets en inmiddels is het seizoen min of meer afgelopen. Deze houden we dus te goed. In het voorjaar gaan we er

werk van maken en gaat het goed komen.

Eind augustus zijn we naar de beurs in Etten-Leur geweest samen met Harrie en Frieda. Voor Harrie lang geleden en voor ons de eerste keer.

Geheel coronaproof, binnen via de voordeur, verplichte looproute en via de achterdeur eruit. Uiteraard direct weer naar voren en zo nog een keer. Na drie rondjes alles gezien, zowel de planten als vrij veel bekenden.

Leuke beurs, niet al te groot maar zeker niet te klein, redelijke prijzen en een mooi aanbod van planten. Diverse mooie aanwinsten voor de verzameling zoals een *Echinocereus enneacanthus* en *Euphorbia gymnocalycioides*. Zie ook foto's.

Deze beurs viel nog net in de periode met corona beperkingen. Toch gaf het een goed gevoel, eindelijk weer eens iets waar je naar toe kon; lekker een hobbyding kunnen doen.

Tja en toen hadden we de smaak weer te pakken. Begin september op kas bij Jaak Gijssen in Kruisrode België. (Bij Weert de grens over richting Bree) Ook van deze verzamelaar en zijn open dagen had ik wel eerder gehoord doch nog nooit bezocht.



Euphorbia obesa

Een bijzonder aangename verrassing. Een hartelijk welkom en een grote verzameling van mooie planten. U kent het wel, het gevoel van een kind in een snoepjeswinkel. Geen plek in de serre en toch weer van alles gekocht. Onder andere een *Euphorbia obesa*, een ouder flink exemplaar gekocht. Behoorde eigenlijk tot zijn privécollectie, maar het was toch bespreekbaar.

Net als Etten-Leur, weer eentje om volgend jaar naar terug te gaan. In september lezing van Mieke Geuens. Deze was bijna niet doorgeshaan omdat Mieke eigenlijk opgenomen zou worden in het ziekenhuis.

De operatie werd uitgesteld omdat

men toch eerst chemo's wilde doen en dan pas opereren. Een interessante lezing die op het eind net iets teveel van het goede werd.

Eind september, beurs in Ospel Exotisch tuincentrum. Daar had ik al over bericht op facebook. Hier nog even in het kort. Een hele mooie, goede beurs met een ruim aanbod en erg goed verzorgd. Iedereen blij, de bezoekers, de standhouders, familie van Eck en wij als afdeling. En de bezoekers zo'n 500 gingen vrijwel allemaal met meerdere planten naar huis.

Wordt vervolgd op 10 april 2022 en die dag zou ik alvast met hoofdletters en onderstreept, o ja met uitroeptekens in de agenda zetten.

Algemeen en bestuurlijk.

Dan zou ik nog graag een paar mensen welkom willen heten, dat heb ik al op de bijeenkomsten gedaan maar toch. Martien Janssen na korte afwezigheid weer terug, had alle cactussen weggedaan naar de Jochumhof maar het bleef kennelijk toch kriebelen. Hij is nu voorzichtig gestart met caudex planten. Op de beurs bij de familie van Eck kwam een stel ouwe rotten op cactusgebied, John en Annelies Jagerszky. De hobby weer opgestart en nu enigszins zoekende. Zoekende in de zin, bij welke afdeling voel ik me thuis. Wij hopen dat we dat waar kunnen maken, hartelijk welkom samen.

Dan voor velen een bekende naam maar ook veel velen een onbekende: André Dorssers.

André heeft de eveneens de beurs bezocht in Ospel en raakte in eerste aanleg aan de praat met Harrie. André is nog steeds met de hobby doende echter door lichamelijk ongemak en vervoerproblemen bezocht hij nooit de bijeenkomsten. Hij is nu twee keer met Harrie meegekomen en ook andere leden hebben al aangeboden hem op te halen. André heeft inmiddels ook al weer enkele leuke contacten. André, het is fijn je er bij te hebben en dat je weer mee doet in de afdeling.

Het eerste bestuurlijke nieuws heet contributie. Kijk, dat is een woord waarbij je meteen de aandacht hebt. Wel goed nieuws, we willen buiten het normale lidmaatschap ook de mogelijkheid bieden van een lidmaatschap zonder de papieren versie van het afdelingsnieuws. Die krijg je dan digitaal. Dat kan dan wat goedkoper omdat de drukkosten iets afnemen en er potentieel minder exemplaren verzonden hoeven te worden. We gaan hiertoe een voorstel doen en hopen dit in ieder geval een jaar te kunnen doen en het dan te evalueren.

Het tweede bestuurlijk nieuwtje heet voortgang, toekomst van de afdeling. Wij proberen U al diverse jaren een leuk (inter)-actief programma aan te bie-

den en staan open voor alle ideeën. Echter op enig moment dient een bestuur ook te verjongen, vers bloed, nieuwe ideeën, nieuwe energie.

We zijn in onze beleving een gezellige bloeiende afdeling met een toekomst ook binnen het digitale tijdperk. We zijn dus op zoek naar enthousiaste leden die iets willen doen binnen het bestuur zowel bestuurlijk als ondersteunend. Ik neem mezelf even als voorbeeld: 2009 2^e secretaris, 2011 1^e secretaris, 2016 voorzitter tot heden. Op dit moment heb ik nog volop ideeën en zo, echter op termijn dient er wel een vervanger te komen. Dat geldt uiteindelijk voor alle bestuursleden. We willen geen suf ingeslapen clubje worden, er dient leven in de brouwerij te zijn. Als gezegd nieuwe energie en inzichten. Voorlopig blijf ik U nog lastig vallen met mijn gedachten en andere eigenaardigheden.

We hopen wel een bewustwordingsproces in gang te zetten waarbij een ieder actief mee denkt over de toekomst.



Opuntia microdasys (zie pag. 9)

Opuntia microdasys, geef de pen door

Williejan Rooijackers

Vol blijdschap ga ik U vertellen dat ik een Opuntia microdasys heb gekocht. Ben ik goed bij mijn hoofd? Misschien, maar het roept toch zeker een vraag op. Hoezo, niet echt een verzamelaarsplant?

Laat ik met het begin starten. Binnen het bestuur hebben we besproken hoe we onze leden kunnen aan zetten om eens iets te schrijven in het afdelingsnieuws.

Immers iedereen heeft een verhaal zoals: hoe ben ik met de hobby begonnen, Het verhaal van een bijzondere plant, Een tip hoe om te gaan met bepaalde stekken, Wetenswaardigheden over enten en zaaien, Een bezoek aan een tuin, kas of collectie, Een andere bijzondere hobby, Iets leuks uit de tuin, enzovoorts.

Het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, de kleine dingen in het leven die ons tevreden stellen, bezig houden of plezieren. Een aantal jaren terug kwam Piet Wienen ieder kwartaal bij een lid op bezoek en maakte daar een mooi verhaal van. Nee, dit wordt geen oproep voor een nieuwe Piet. Dit is wel een oproep om eens iets te schrijven.

Een oud idee nieuw leven inblazen, geef de pen door. Oftewel, ik schrijf nu het eerste stukje. Vervolgens schrijft Harrie een stukje en die zoekt weer een lid of bestuurslid, die iets schrijft.

Niemand is verplicht "de pen te aanvaarden en iets te schrijven". We doen wel een dringend beroep op U, stap eens uit Uw comfortzone en probeer het gewoon. Mocht je na het schrijven van een stukje geen opvolger kunnen vinden meld je dan bij het bestuur, dan zoeken we mee.

De uitdaging is dus, schrijf een klein artikel zodra het U gevraagd wordt door een ander lid.

Eigenlijk heb ik mijn artikeltje hiermee al geschreven. Echter ik ben U nog een verklaring verschuldigd over mijn blijdschap over een Opuntia. Deze heeft namelijk niet echt de gebruikelijke vormen. De plant krult en een soort van hartvormige schijfjes. Het benieuwt mij hoe deze zich verder gaat ontwikkelen.

Als gezegd de pen gaat naar Harrie Knapen.

Thema-avond Haworthia

Williejan Rooijackers

Op 26 oktober stond de ledenbijeenkomst in het teken van het geslacht *Haworthia*. Het begon met een korte uitleg waarop enkele leden nog mooie aanvullingen hadden. Vervolgens is iedereen in de zaal de planten gaan bekijken en bespreken. Het werd erg gezellig. Precies dat wat ons voor ogen stond. Met elkaar fijn met planten bezig zijn. Een prima avond, zeer geslaagd.

De aanvulling op de bespreking zijn er inmiddels in verwerkt.

Haworthia is verwant met de geslachten *Aloe*, *Gasteria*

en *Astroloba*. Het geslacht is vernoemd naar een Engelse botanicus genaamd Adrian Hardy Haworth in 1809. Er zijn circa 150 soorten bekend waarvan 70-90 endemisch in Zuid Afrika.

Endemisch alleen maar voorkomend op die plek. Vaak wat geïsoleerde gebieden, zo staat Madagaskar bekend om vele unieke planten en dieren.

Haworthia circa 150 soorten en zeer veel hybriden. Met name de laatste jaren worden vele soorten gekruist. Met het cactus geslacht *Astrophytum* heb je de laatste tien jaar de meest fantastische planten zich ontstaan en dat zie je nu ook gebeuren met *Haworthia*.

Als je een beetje Danny's Cactusandmore volgt zie je daar prachtige voorbeelden van.

Omdat *Haworthia* verwant is met onder andere *Aloe* kom je ze ook vaak samen





tegen op standplaatsen. Kenmerkend voor de standplaats is veelal de slechte haast onvruchtbare grond, warm en veel zon. Toch staat de plant in die gebieden wel graag in de halfschaduw. In de cultuur dien je die bodemgesteldheid na te bootsen en zeker geen voeding te geven. Daardoor loop je het risico dat de planten doorschieten. Beter is jaarlijks of om het jaar verpotten. (Zanderige en minerale grond) Heel bijzonder is dat *Ha-worthia* feitelijk het vermogen heeft om zelf voor voedingsstoffen te zorgen.

Indien nodig laat de plant de wortels afsterven, dat geeft voeding aan het substraat en vervolgens maakt de plant weer nieuwe wortels.

Planten groeien in rozetten van veelal 3 tot 10 centimeter sommige tot 20 centimeter in doorsnee. Doordat ze veel zijscheuten maken groeien ze wel breed uit. Voor de cultuur vrij ondiepe brede potten/schalen.

Uitzondering op rozetvorm is de *H. truncata*. Afgeplat bladeinde waarbij de bladeren in twee rijen staan.

De rozet begint direct op de wortelstam en heeft geen stengel.

De bladeren hebben een diversiteit aan verschijningsvormen:

- lancetvormig, soms gerimpeld of met dwarsstrepen.
- vlak liggend, vlezig, haast doorschijnend.
- lichtvensters.

In de natuur zitten de bladeren/rozetten van planten met lichtvensters geheel onder de grond en de lichtvensters zitten net boven het oppervlak. In de cultuur hebben we de bladeren geheel boven de grond daardoor lijken de licht-

vensters enigszins vreemd.

De bodemgesteldheid en vindplaatsen geven al aan dat water geven spaarzaam dient te gebeuren. Omdat de watervoorraad in het blad wordt opgenomen is het van belang afstervend blad pas te verwijderen als het helemaal dor en verschrompeld is.

Haworthia 's zijn erg taaie rakkers. De planten die ik heb, geen bijzondere exemplaren; eerder veel voorkomend, heb ik twee jaar geleden meegenomen bij iemand. Meegenomen uit een soort van fatsoen omdat de eigenaar dacht geweldig mooie planten te hebben. Ik dacht dat ze al een tijdje dood waren. Toch maar in een potje gezet en in vrij korte tijd zijn ze er weer helemaal bovenop gekomen.

Vermeerdering.

Voornamelijk middels zijscheuten. Deze hebben soms al wortels. Dan kun je ze meteen in het substraat zetten. Hebben ze nog geen wortels en heb je ze van de plant moeten scheuren of snijden dan dienen ze eerst enkele dagen te dro-

gen. Ze wortelen overigens snel.

Vermeerderen middels bestuiving schijnt lastig te zijn. Ik heb me laten vertellen dat specialisten daar een snorhaar van een kat voor gebruiken.

Overwinteren.

Afhankelijk van de soort tussen de 5 en 15 graden. De behoefte aan licht en water kan stijgen met de temperatuur.

Plagen en ziektes:

Soms bladluizen of schaalinsecten, vaak moeilijk te vinden doordat ze zich verschuilen in de rozetten.



Hallo,

Ik ben Tijm De Clercq. Ik ben 10jaar en zit in groep 6. Ik heb een spreekbeurt gehouden over cactussen. Mijn opa , Huub Caelen, heeft er heel veel. Ik heb met mijn opa de spreekbeurt gemaakt. Het is een powerpoint presentatie. Ook heb ik op het einde al mijn klasgenootjes en juffrouw een door opa gekweekte cactus gegeven. Iedereen vond het leuk.



CACTUSSEN



Cactussen zijn planten met stekels/haren die water kunnen opslaan om een warme tijd zonder regen te kunnen overleven.

Cactussen houden van zon en warmte.





Waar leven cactussen ?

Cactussen leven in woestijnen en plaatsen waar heel weinig regen valt.

Cactussen krijgen hele mooie bloemen.



Bij ons hier in Nederland moeten cactussen binnen staan want ze kunnen niet tegen vorst en veel regen

Cactussen staan graag op de vensterbank in het zonnetje.

We geven ze dan om de 3 weken water.

In de zomer mogen ze ook buiten in de tuin



Je kan ze ook in een glazen kas zetten.

Daar is het altijd lekker warm in.

In de winter zetten we er een kachel bij zodat het er niet vriest.

We geven ze water van april tot oktober een keer per maand. De andere maanden krijgen ze niets. Ze zijn dan in winterrust



Cactussen kan je kopen in een winkel. Bloemenwinkel of tuincentrum.

Ook kan je ze kopen bij kwekers. Dat zijn mensen die cactussen laten groeien uit zaadjes.



Zaaien:

zaadjes
potjes
grond
water
zaaibak
plastic zakje



Zaadjes zaaien:

Potje vullen met grond
Grond nat maken
zaadjes op grond zaaien
In plastic zak doen
Op vensterbank
Gezaaid op 17 februari
Wachten!!!



Stekken: Snijden of afbreken van stukjes cactussen.
Deze laten we een paar dagen drogen en
zetten we ze dan in de grond om wortels te
krijgen en verder te groeien.



Er zijn ongeveer 5000 verschillende
soorten cactussen



Dit was mijn spreekbeurt over cactussen



Ik heb voor mijn spreekbeurt een 9 gekregen.
Tijm De Clercq

Bij het afscheid van 2021

Jack Schraets

2021 loopt op zijn laatste benen. Het is passend in zo'n geval nog eens na te gaan hoe 2021 hoe dat jaar in onze herinnering zal blijven bestaan.

Daarbij zal ik de op corona betrekking hebbende ervaringen proberen niet te betrekken voor zover ze niks te maken hebben met onze hobby.

Laat ik beginnen met de succulenten. Ik heb de indruk, dat onze planten een redelijk jaar gehad hebben. De temperaturen waren redelijk in het algemeen. Persoonlijk heb ik de indruk, dat de bloei van de cactussen overvloedig is geweest. Dat was in ieder geval een positief iets in dit jaar.

Anders gesteld is het met het contact met de medeliefhebbers dit jaar. Dat was minimaal! Ik begrijp best, dat het niet anders kon, maar het heeft wel tot gevolg, dat dit jaar wat betreft dit aspect niet zo erg gunstig in mijn herinnering zal blijven hangen.

Wat betreft het Afdelingsnieuws heb ik enkele aangename ervaringen gehad dit jaar, omdat er enkele artikelen van onze leden mij erg interessant leken. Ik noem er maar één, namelijk het hiervoor geplaatste verhaal van een kleinzoon van Huub Caelen. Hoewel ik denk, dat hij wel enige hulp van zijn grootouders zal hebben gehad, doet het me goed dat zo'n jonge knul zich al interesseert voor onze hobby.

Voorals in deze tijd, waarin contacten moeilijker kunnen worden onderhouden kan ons afdelingsnieuws mogelijk een nuttige rol spelen. Ook daarom hoop ik niet, dat het door het bestuur geopperde plan om onze leden te laten kiezen tussen een digitaal ontvangen ervan of een geprinte versie, leidt tot een massale keuze voor alleen de digitale versie.

Aangezien ik deze tekst in november schrijf, terwijl er waarschijnlijk weer corona ellende op ons afkomt, ben ik niet erg optimistisch gestemd wat betreft een spoedige 'normalisering' van de intermenselijke contacten.

Ondanks deze sombere berichten wens ik U allen een voorspoedig 2022 toe, vol van gezondheid en met veel genoeg met Uw planten!

En misschien zijn we aan het eind van 2022 met ons allen zover gevorderd, dat we weer een 'normaal' leven kunnen gaan leiden?!

