

NOVIOCACTUM

Digitale nieuwsbrief van de afdeling Nijmegen van
Succulenta

Jaargang 5 nummer 10, oktober 2020



Een 'ministeck kameleon' gefotografeerd door Wiebe Bosma op Madagaskar.

SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE AFDELING NIJMEGEN

Theo Heijnsdijk
voorzitter
0487 – 542704
th.heijnsdijk@gmail.com

Johanna Jongekrijg
penningmeester
0485 - 880300
jjongekrijg@ziggo.nl

Riet Maessen
secretaris
024 – 3440425
rietmaessen@xs4all.nl

BIBLIOTHECARIS

Lieda Dekker
0487 – 561803
liedadekker@icloud.com

REDACTIE NOVIOCACTUM

Theo Heijnsdijk
0487 – 542704
th.heijnsdijk@gmail.com

Contributie: € 15,- per jaar.
gironummer NL12ABNA0805932216 tnv J. Jongekrijg en/of
T. Heijnsdijk.

Bijeenkomsten:
Bij HELICON opleidingen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB,
Nijmegen. Aanvang 19.30 precies.

Afdeling
Nijmegen




succulenta

Koninklijke Nederlandse vereniging van liefhebbers
van cactussen en andere vetplanten

WEER GEEN UITNODIGING

Beste mensen,

Het plan was om op donderdag 15 oktober weer bij elkaar te komen in de school. Ludwig zou vertellen over, en beelden laten zien van zijn vorige cactusreis.

Maar ja, corona. Hoewel, als ik het goed begrijp, niet echt verboden, leek het ons als bestuur toch geen goed idee om onder de huidige omstandigheden een bijeenkomst te houden. Tenslotte horen we, gezien onze leeftijden, bijna allemaal tot de zogeheten risicogroep.

In ieder geval hadden we in september een prachtige lezing van Wiebe Bosma. Zie het verslag verderop in dit nummer.

Hoe nu verder? Ik weet het niet. De volgende bijeenkomst zou volgens de afspraken met de school op 12 november moeten plaatsvinden. Maar dat is over vier weken en daarmee zeer waarschijnlijk ook niet haalbaar.

We moeten waarschijnlijk gewoon geduld hebben en wachten tot er weer meer mogelijk is. In de tussentijd hebben we in ieder geval Noviocactum nog. Hopelijk vinden jullie inspiratie om iets in te zenden zodat we op die manier in ieder geval nog een beetje in contact blijven. Dus:

klim in de pen, maak een foto van iets wat je opvalt. Het hoeft echt geen uren tijd te kosten.

Misschien ben je bij een kweker of tuincentrum geweest.

Of je hebt nog foto's van een eerdere reis waar je nooit iets mee gedaan hebt.

Wees creatief, zet een paar regeltjes op papier, zoek een foto uit je digitale dossier of schiet er snel een in tuin of kas.

En vooral: blijf gezond en houd de moed er in.

Theo

Verslag bijeenkomst **donderdag 24 september**.

Alle foto's in dit verslag zijn van Wiebe Bosma.

Het had wat voeten in aarde, maar we konden op ons vertrouwde plekje op school terecht. Spannend was het tot de laatste dag. Er waren de nodige corona-regels door school gegeven. Maar het is gelukt.

Iedereen die wilde komen had zich van tevoren aangemeld. De beperking was totaal 9 mensen. Maar -ook omdat er eerder al 2 leden zich hadden afgemeld, bleef het totaal aantal leden steken bij 7 en inclusief Wiebe Bosma zaten we dus met achten in ons lokaal. Geen gedoe meer met wachten voor een gesloten poort want nieuw is dat er iemand van school aanwezig is. De andere nieuwigheid is dat we nu in de regel op de tweede donderdag (in oktober de derde) bijeenkomen en dat er dan in totaal 5 groepjes aanwezig zijn.

Theo opent deze avond en vertelt dus dat dit de geplande komende data zijn: 15 oktober-12 november-10 december.

Theo meldt ook dat hij bij Piet op bezoek is geweest; het gaat niet zo goed met hem: erg aan huis gebonden.

Om kwart over 8 begint Wiebe aan het eerste gedeelte (er zijn 2 lezingen) van zijn reis naar Madagaskar in november 2018. Deze reis duurde 2,5 week, de eerste dagen was hij alleen, daarna voegde Bob Potter zich bij hem en later kwam er nog Leo van der Hoeve bij.

Zijn eerste foto is er een van uitgestrekte rijstvelden, gezien vanuit de lucht. Op Madagaskar wordt per hoofd van de bevolking de meeste rijst gegeten.

Hij vertelt iets over de grootte van het eiland en over de verschillende groei-klimaatzones: van oerwoud tot droogtegebieden. Maar ook dat in vochtige gebieden toch ook vetplanten kunnen groeien en dat alles heeft dan met de beschikbaarheid van water te maken (bij rotsige heuvels wordt veel water naar beneden afgevoerd maar *tussen* de rotsen kan het dan toch vrij droog zijn).

In het zuidwesten van Madagaskar komen de meeste succulenten voor.



De eerste avond op het terras van het hotel liet zich al een kameleon fotograferen.

Een andere bijzonderheid is dat een heel groot gedeelte van flora en fauna endemisch is, maar ook dat ongeveer 90% van de natuurlijke vegetatie verdwenen is. Met een kort reisje-vanuit de hoofdstad oostwaarts-ontmoette hij in een park (uiteraard met gids) de beroemde indri (de grootste nog levende halfaap). Een nachtexcursie leverde fraaie opnames van een kleine (minder dan 10 cm) kameleon op. De volgende ochtend nog een excursie met onder andere een tegen de stam van de boom aangeplakte bladstaartgekkko. Zonder gids was deze nooit gespot!!



Een diadeemsifaka

Met Bob Potter ging het zuidwaarts en diverse euphorbia's, aloes, kalanchoes werden gespot.

Bij het park Ibity een 40 tot 50 cm grote *Pachypodium brevicaule*; verder *Aloe capitata*, *Aloe laeta*, *Cynanchum compactum*, *Aloë ibityensis* die alleen in dit gebied voorkomt.

Twee tenreks (een soort egel) door een bewaker 's nachts in een emmer gestopt om ze de volgende ochtend te laten zien!

Gestopt bij een aantal inselbergen en daar onder andere gefotografeerd *Aloe conifera*, *Kalanchoë tomentosa* en een prachtig bloeiend bolgewasje: een *crinum*.



Pachypodium brevicaule

In het natuurgebied massif d'itremo weer aloes, grondorchideeën, een grote populatie *Pachypodium densiflorum* en ook de enige cactus die ook buiten Amerika voorkomt, *Rhipsalis baccifera*; verder nog een mooie- het grootste gedeelte onder de grond- *Euphorbia quartzicola*.

Pauze: met koffie gewoon in het lokaal; en nog gelegenheid om plantjes te kopen.

Na de pauze gaat Wiebe verder met een *stenoclada*-vorm die alleen in dit gebied voorkomt (minder scherpe stekels): *Euphorbia stenoclada* subsp. *ambatofinandrahana*.

Op bezoek bij de tuin van de gids en de volgende ochtend in de tuin bij het pension bij een geweldig kleurrijke kameleon gefotografeerd (zie de foto op de voorpagina).



Aloe conifera

Op pad weer naar een gebied met 2 soorten aloes; in lager gebied de dwergaloë A. droseroides en in hoger gebied de Aloe inexpectata. Dan- nu met Leo van der Hoeve erbij, vanuit Ambositra zuidwaarts.



Euphorbia duranii

Nog maar weer

wat namen genoteerd: een geelbloeiende *Euphorbia duranii*, *Kalanchoe synsepala* ter plekke prachtig bruinrood, helaas in Nederland gewoon groen, een in bloei zijnde *E. leucodendron* (opmerking Theo: volgens mij moet die volgens de huidige inzichten *E. alluaudii* heten), ook een met vruchten, een *Senecio crassissimus*; een boomkikker in de brandende zon op een *cynanchum*.

En dan de cliffhanger: een lachende Wiebe die blijkbaar iets heel bijzonder ziet, maar dat is voor de volgende keer!!

Wiebe: ik denk dat iedereen zeer genoten heeft van je geweldige opnames niet in het minst ikzelf want nog geen



Cynanchum perrieri

jaar geleden heb ik ook een stuk door dit geweldige land kunnen reizen. Dank je wel.

Riet

Fotoshoppen

Het internet staat vol met allerlei 'gefotoshopte' plaatjes. Toen ik weer eens iets aan het zoeken was over cactussen, stuitte ik op het plaatje hiernaast, van een zekere Jurgen Schwalm, getiteld 'Spitzweg Variation'. Dat inspireerde mij om ook zoiets te doen. Zo ontstond onderstaand plaatje, een combinatie van de prachtige foto van Riet in Mexico met Echinocactus platyacanthus en een uitgesneden figuur van het schilderij 'Die Jugendfreunde' van Carl Spitzweg.



Theo



Partner van.....Kenmerk

Het kenmerk van een goed huwelijk is geven en nemen.

Haha.

Deze wijsheid, een open deur zo je wilt, kan zo op een tegeltje.

Bijgaand tegeltje is echter ook heel goed toepasbaar op onze zoektochten naar gedeelde 'uitjes', waarbij ieder iets van zijn interesse tegen kan komen.

In de krant las ik over een bomenmuseum. Even was ik in

de war (leeftijd?) want bomen in een museum? Hoe doen ze dat? Het bleek echter te gaan om een groot landgoed met prachtige en soms heel bijzondere bomen, aangeduid als een museum. Met 27 ha is het Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn Arboretum in de Doornse bossen op de Utrechtse Heuvelrug een van de grootste botanische tuinen in Nederland. Het arboretum, een uit de hand gelopen liefhebberij van inktmagnaat Max von Gimborn die het park in 1924 stichtte, werd in de tweede helft van 20e eeuw door de universiteit van Utrecht gebruikt voor educatie en onderzoek. Nu wordt het park beheerd door de Stichting Von Gimborn arboretum. *)

In Trouw stond in het betreffende artikel ook dat tot eind oktober in het park mooie keramische beelden te bewonderen waren. U snapt het al (zie blauwe tegel) onze zondag kon niet meer stuk: natuur en keramiek, planten en creatieve klei kwamen samen.

Het was tot onze verrassing tussen de regenachtige dagen door, prachtig weer. Echt herfst. Mooi gekleurde bladen, zonneschijn en soms al wat kalende bomen met hier en daar geplaatste beelden. Ze pasten vaak wonderwel tussen de struiken en bomen. De partner hield zijn ogen naar boven gericht of naar beneden zoekend naar naamplaatjes, de partner van.. deed inspiratie op van de beelden en keramiek objecten.





'De trompetbekerplant' van Yvonne Mollee.

Tot, ja tot we beiden tegelijk bleven stilstaan voor een beeld. Zagen we het goed? Alles kwam samen: een prachtig beeld van een vleesetende plant! Verbaasd bleven we maar foto's maken. Jammer dat de groene tint van het beeld wat flets was evenals de kleur rood van de kelken. Maar toch we genoten van de omgeving het weer, de bomen, de beelden en de puzzel stukjes vielen in elkaar.....

Loes Jap-Tjong, oktober 2020

*) zie verder op *Bomenmuseum.nl*