

succulenta

Jrg. 2015 - 3

afdeling eindhoven

September 2015

afdelingsnieuws

Bestuur Succulenta Afdeling Eindhoven

Voorzitter: Henk Damsma, Kanunnikensven 38, 5646 JE Eindhoven

 : 040 – 2113595

E-mail: henk.damsma@freeler.nl

Vice-Vz: Roelof Salters, Bar v Wijnbergplantsoen 5, 5581GR Waalre

 : 040 – 2230101

E-mail: salters@xs4all.nl

Secretaris: Monique van Vroenhoven, Lijntjemeet 4, 5683 LV Best

 : 0499 – 396562

E-mail: mvanvroenhoven@hotmail.com

Penningm: Willem Burger, Kwartel 8, 6026EV Maarheze

 : 0495-592473

E-mail: willem.burger@hetnet.nl

jaarcontributie afdeling **€ 17,=** te voldoen via bank-
gironummer van de afdeling **NL15 INGB 0000 2853 18** en
t.n.v. **Penningmeester Succulenta afd. Eindhoven.**

Bibliothecaris: Gerrit Roest, Lindestraat 17, 5541 EK Reusel

 : 0497 - 642884

E-mail: g.roest@wanadoo.nl

Succulenta, afdeling Eindhoven komt elke 2^e maandag van de maand
om 19:30 uur bijeen in **Wijkgebouw De Hoeksteen**,
Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven. **Telefoon:** 040-2372448.

Redactie Afdelingsnieuws:

Anita van de Wijdeven

E-mail: anita.succulenta@live.nl

Ties van Kemenade

E-mail: ties.vankemenade@onsmail.nl

Agenda 2015 / 2016

Aanvang 20.00 uur

- 14 sept. Gezamenlijke vergadering met afd. Tilburg en afd. Gorinchem/'s Hertogenbosch!
Reise nach Patagoniën , *Kakteenfreunde am schönsten Ende der Welt.*
door Elisabeth & Norbert Sarnes

Aanvang 19.30 uur

- | | | |
|--------------|---|---------------|
| 12 okt. | USA reis 2013 in delen | Henk Ruinaard |
| 9 nov. | Fotowedstrijd, vertoning en beoordeling | Joh. Roijers |
| 14 dec. | Anders dan anders- avond | i.n.o. |
| 11 jan. 2016 | Jaarvergadering | leden |

Evenementen 2015

- 5-6 Sept Open deur bij: **Frank en Diane Thys - Brants**
Antwerpsedreef 30, 2980 Zoersel.
- 11-13 Sept **Europese Landen Conferentie**,
Duinse Polders | Blankenberge | België
- 26-27 Sept **Succulenta weekend** in combinatie met de najaars-
dagen.
Trompenburg Tuinen en Arboretum
Honingerdijk 86, 3062NX Rotterdam.
Parkeren in het weekend gratis

Kwekersexcursie zaterdag 16 mei 2015

Onze jaarlijkse cactusreis begon al heel vroeg in de ochtend. Om 7.00 uur stapten wij als eerste in de bus we reden vervolgens naar Tilburg en als laatste stapten de cactusliefhebbers uit Den Bosch in. Iedereen had zijn goede humeur meegenomen, het beloofde dus een hele ge-

zellige dag te worden.

We gingen op weg naar onze eerste cactuskwekerij in Zwijndrecht bij van Kemkas. De rit ging vlotter dan verwacht waardoor we te vroeg bij de kwekerij arriveerden.

Geen nood, de koffie werd snel gezet en met een lekkere ronde cake erbij gingen we vol enthousiasme de kas verkennen. Links in de kas stonden de kleine vetplantjes die net waren opgepot. Deze zagen er redelijk goed uit. Hiervan zijn er enkele gekocht.

Aan de rechterkant stonden de cactussen. Nou ja "stonden", de meeste cactussen konden niet eens meer op hun wortels staan. Ze lagen links en rechts om in de bakken en er zaten bij deze cactussen zelfs geen potjes om de worteltjes heen. Wat tot de opmerking leidde, "Hé de cactussen hier zijn allemaal van de pot gerukt."

De verzorging had hier duidelijk te wensen over gelaten. Onze vrolijke gezichten bij binnenkomst veranderden al snel in verbaasde gezichten zodat we daarna in grote teleurstelling deze kas weer verlieten.

Eenmaal weer in de bus gingen we op weg naar de cactuskwekerij van Aad Vijverberg in Honselersdijk. Tijdens deze rit werd mij verteld dat deze kwekerij de mooiste verzameling had van heel het Westland. Dat klonk veelbelovend. Aangekomen bij de cactuskwekerij moesten we langs het huis en door de achtertuin waar een prachtige rotstuin met vele kleurige rotsplanten was aangelegd. In de grote kas, direct links, stonden in een brede strook een hele rij schitterende grote cactussen in de volle grond waarvan verschillende in bloei stonden. Ik heb hier met veel bewondering naar gekeken. Zo mooi.

Verder in de kas stonden lange bakken vol met cactussen, groot en klein in tientallen soorten te koop en de prijs was zo gunstig laag. Dit was wat wij cactusliefhebbers graag willen zien. Mooie gezonde planten tegen een goede prijs. Ik heb hier maar liefst 8 planten bij de kas-afgerekend.



Het was tijd voor de lunch geworden. De tomatensoep werd opgewarmd. Een lekker bakje soep gaat er altijd wel in. De lunchdozen waren weer goed gevuld en drinken en fruit stonden klaar. Bovendien werd er ook nog een lekker broodje warme knakworst aangeboden. Voldaan reden we daarna verder naar de derde kwekerij van van der Linden in Honselersdijk. Een grote cactus- en vetplanten kwekerij. Netjes en schoon met ruim voldoende keus. Ook hier gingen veel cactussen naar een nieuwe eigenaar. Waar geen kopers voor te vinden waren, waren de vetplanten die met verf in verschillende kleuren, zoals geel, blauw, rood, zilver enz., gespoten waren. Deze planten stonden wel in de belangstelling van de fotografen onder ons want er werden heel wat foto's van gemaakt.



Het vierde en laatste bezoek brachten we aan twee adressen op de Schinkeldijk in Reeuwijk. De cactuskwekerij van Klaas Edelman en rotsplantenkwekerij van Van Buren.

De eigenaar van de cactuskwekerij was ziek geworden en kon dus niet zelf meer voor zijn planten zorgen. Vrienden en familie hadden zijn taak voorlopig overgenomen.

Deze kas was alleen te bezichtigen. Er stonden veel cactussen dicht op elkaar waarvan er veel al tientallen jaren oud waren.

Aan de overkant van de straat was de rotsplantenkwekerij gevestigd. De bloembedden vol rotsplantjes lagen er gekleurd bij. Het leek net een mini bollenveld. Verrassend!

Ook deze rotsplantjes vonden de weg naar onze bus die inmiddels uitpilde van de vele volle bakken, tassen en dozen met cactussen en rotsplanten.

Na dit laatste bezoek reden we huiswaarts. Ik zag in de bus alleen maar vrolijke en tevreden gezichten. Henk bedankte alle personen die deze reis zo goed hadden georganiseerd.

Ook Walter, onze chauffeur, werd niet vergeten. De plastic zak ging

rond in de bus en werd daarna aan hem aangeboden. Dat kon hij goed gebruiken want hij had zijn geld al tijdens onze reis uitgegeven. Aan wat denk je: Ja natuurlijk, aan een cactus.

P.S. *Nog een tip van Walter onze chauffeur: Volgend jaar stapelbare plooi-kratten meenemen.*

Margareth Timmermans.

Open kas: 1)Henk Damsma 25 mei 2015

Het bord bij de voordeur wees ons met een pijl achterom. Dus 2x een hoekje om en: wow, de tuin heeft een metamorfose ondergaan! Er schittert een prachtige, grote vijver met looproosters erboven. De tuin eromheen prachtig aangeplant. Een oase van rust, met een mooie uitkijk over de weilanden.

We worden verwelkomd door Margreet en Henk met koffie en heerlijk door Margreet gemaakt lekkers!

Henk heeft een grote kas vol mooie planten, alles netjes verzorgd. Zoals elk jaar heeft hij weer plantjes te koop waarvan de opbrengst gaat naar "Artsen zonder Grenzen". Dat levert € 23,00 op.



De opkomst was groot, 20 personen, helaas heeft Ruth Blokland afgezegd wegens ziekte. Verrassend was de komst van Frans Borst met zijn echtgenote, alsook Marian Duijnhouwer met partner. Veel van onze clubleden hadden hun partner meegenomen, en het was gezellig buurten op het terras, over vakanties, uitstapjes, en natuurlijk cactussen. En, zelfs onze voorzitter die wat cactussen betreft (bijna) alle namen en toenames kan noemen, heeft er een nieuw woord bijgeleerd: kwakbollen! Nee, geen nieuwe cactussoort, maar Brabants voor kikker-visjes, donderkopjes!

Anita van de Wijdeven

2) Open kas: Monique en Wil, 27 juni



In de Kas



Op 't terras

3) Open kas: Kees van de Wittenboer, 27 juni



Een flinke kas, ook orchideeën



Zeer gezellig

Verenigingsavond van 8 juni 2015, Paul Tieleman 40 jaar lid van Succulenta!



Geen taart, maar een zaailingenhart!

Paul wilde hier niet zoveel aandacht aan schenken, maar de voorzitter had een mooie gesproken terugblik klaar! Tijdens de bloeiperiode van

onze vereniging heeft Paul (o.a. met Jeanne van de Ven en Ger du Pré) veel aandacht gegeven en werk verzet binnen onze vereniging, zijn vrouw Patricia, die helaas inmiddels overleden is, hielp hem hierbij. In die tijd vormde zich een kwartet: Paul, Willem Duijnhouwer, Kees van de Wittenboer en Joop Huijssoon, die aandacht hadden voor het geslacht *Sempervivum*. De vele gesprekken en brede studie van en rond dit geslacht zorgde voor een hechte vriendengroep binnen de vereniging!

Misschien dat hierover nog eens een artikeltje uit de pen kan rollen voor ons verenigingsnieuws? Bijvoorbeeld over de heilzame werking van deze planten...

De voorzitter overhandigt Paul het speldje (tegen zijn gewoonte in, vanwege niet opspeldbare kledij) en feliciteert hem hartelijk: een hartvormige doos met 40 éénjarige zaailingen van *Gymnocalycium kieslingii* forma *castaneum*. Deze soort is beschreven in 1985. Bijzonder aan de vorm 'castaneum' is niet zozeer de kastanjebruine kleur, maar de fantastisch symmetrische planten die je tussen soortgenoten op de vindplaats in Argentinië tegenkomt. Paul heeft een brede interesse, dus, wie weet... Gymno's...?

Anita van de Wijdeven

Endemische Flora van Tenerife en La Gomera

Deel 2:

Deel 1 over bomen is in de afdelingseditie van mei 2015 behandeld. In deel 2 komen succulenten, struiken en andere kleine planten aan de orde. Dit artikel is een uitbouw van de presentatie die op de afdelingsvergadering van 11 mei is gegeven.

Het is ver buiten de scope van dit artikel om alle (of zelfs vele) endemische planten van de Canarische eilanden en Madeira te behandelen. Ik ga dus krenten uit de overigens rijke pap van interessante botanische gebieden vissen.

De vele aanwezige exoten blijven we voorlopig negeren!



Dit is een google-earth opname van de eilanden La Gomera (west) en Tenerife (oost). De gemarkeerde rode zones zijn enkele hotspots van endemische planten van de Canarische eilanden (+ Madeira). Tenerife is bereikbaar vanaf Eindhoven, met de ferry kun je naar La Gomera.

La Gomera is interessant voor wandelaars en natuurvorsers doordat de onroerend goed sector het (nog) niet heeft weten te confisceren. Het hoogste punt is 1450 meter, het zuiden is warm en droog , maar heeft geen stranden.

1. Barranco de la villa, La Gomera



Barranco betekent kloof. In de verte aan de monding van de kloof zie je een stukje van de hoofdstad San Sebastian van La Gomera. Verder het eiland op heb je een doorgaande weg naar de dorpen Hermigua & Vallehermoso.

Er groeien vele interessante endemische planten langs de kloof, o.a.:



Sideritis Gomeraea



Dichranthus Plocamoides



Greenovia Diplocycla-Rockrose



Senecio Kleinia

2. Roque de Agando, La Gomera



Roque de Agando is een enorme basalt rots in Baranco de la Laja, het kleine rode cirkeltje midden op de kaart (van La Gomera). De rots staat aan de ZO rand van het Garajonay nationaal park.

Die witbol in het midden, dat ben ik!



Dit is een van de vele authentieke planten op La Gomera, de *echium acanthocarpum*, ofwel tajinaste azul. Prachtig in bloei tijdens ons bezoek eind maart. Hier in de buurt vind je veel boomheide (*Erica arborea*) en paardenbloemen (?) van een meter hoog.



Bethencourtia Hermosae



Cistus chinamadensis



Euphorbia Balsam.

3. Sierra de Anaga, Tenerife

De bergen van Anaga zijn een gebied aan de NO rand van Tenerife, rood gemarkeerd op de kaart. Het betreft een gematigde klimaatzone met steile noordelijke hellingen tot 1000 m hoogte. De waterdamp in de NO passaatwinden condenseert en je krijgt mist en regen. Hier ontstaan de laurierbossen, lokaal "zonas de laurisilva" genoemd. Door het dichte bladerdak van deze bossen zijn de kleine planten en struiken vaak schaduwplanten.

Een schitterend gebied om te wandelen!



Pericallis appendiculata



Isoplexis Canariensis



Ixanthus Viscosis



Canarina Canariensis



Convolvulus Canariensis

4. El Medano, Tenerife



De hele zuidkust van Tenerife is een heet en droog gebied met een quasi sahariaans klimaat. De foto hier betreft het gebied rond El Medano. Hier tref je ook zuilplanten aan zoals *Ceropegia Fusca* en *Euphorbia Canariensis*.



Heliotropum Bacciferum
(Phillipe Geniez)



Ammodaucus Leucotrichus
(P Schönfelder)



Deze rotsformatie staat aan de zuidkust in de buurt van Costa Adeje in het hart van de onroerend goed explosie tbv toeristen. De vegetatie die hier zichtbaar is bijna allemaal *Zygophyllum fontanesii*, een sedumachtige vetplant. *Launaea arborescens* heb ik ook meermalen gezien hier.



Zygophyllum Fontanesii



Launaea Arborescens

5. Las Cañades del Teide, Tenerife

De passen van de vulkaan "de Teide" liggen op een hoogte van cirka 2000 m. De piek van de Teide ligt op 3718 meter. Dit is een gebied met enorme dag-nacht temperatuurverschillen. Toch zijn er vele schitterende planten die zich hier aan hebben aangepast.





Spartocytisus supranubius



Adenocarpus viscosus



Viola Cheiranthifolia



Echium wildpretii

Ties van Kemenade
