



succulenta

Jrg. 2016 - 3

afdeling eindhoven

Augustus 2016

afdelingsnieuws

Bestuur Succulenta afdeling Eindhoven

Voorzitter:

Henk Damsma, Kanunnikensven 38, 5646 JE Eindhoven

 : 040 – 2113595

E-mail: henk.damsma@freeler.nl

1e Secretaris/Vice voorzitter :

Roelof Salters, Bar.v.Wijnbergplantsoen 5, 5581GR Waalre

 : 040– 2230101

E-mail: salters@xs4all.nl

2e Secretaris:

Monique van Vroenhoven, Lijntjemeet 4, 5683 LV Best

 : 0499 – 396562

E-mail: mvanvroenhoven@hotmail.com

Penningmeester:

Willem Burger, Kwartel 8, 6026EV Maarheeze,

 : 0495 - 592473

E-mail: willem.burger@hetnet.nl

jaarcontributie afdeling **€ 17,=** te voldoen via
gironummer van de afdeling **NL15 INGB 0000 2853 18** en
t.n.v. **Penningmeester Succulenta afd. Eindhoven.**

Bibliothecaris:

Gerrit Roest, Lindestraat 17, 5541 EK Reusel

 : 0497 - 642884

E-mail: g.roest@wanadoo.nl

=====
Succulenta, afdeling Eindhoven komt elke 2^e maandag van de
maand om 19.30 uur bijeen in **Wijkgebouw De Hoeksteen** ,
Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven. **Telefoon:** 040-2372448.

Redactie Afdelingsnieuws:

Ties van Kemenade **

E-mail: ties.vankemenade@onsmail.nl

[** tijd. waarn. H.Damsma]

VERGADER AGENDA 2016 – 2017

Maandag	12 sept 2016	Verg. DBA, wordt gehouden in Tilburg
Maandag	10 okt. 2016	Plantenfoto's diverse afd.leden (bijeengebracht) door Chiel Kemper
Maandag	14 nov. 2016	
Maandag	12 dec. 2016	stukje Argentinië door Henk Damsma
Maandag	9 jan. 2017	Namibië anno 2015 door Ger du Pré (ged. revisie eerdere lezing)
Maandag	13 feb. 2017	Jaarvergadering afdeling

POTTENVOORRAAD per 01-08-2016

De potten zijn van het merk TEKU.

(Maten vierkant betreft: LxBxH)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 7 x 7 x 8 cm | ca. 280 stuks | prijs p.stuk € 0,08 |
| <input type="checkbox"/> | 8 x 8 x 8,5 cm | ca. 1250 stuks | prijs p.stuk € 0,10 |
| <input type="checkbox"/> | 9 x 9 x 7 cm. | ca. 280 stuks | prijs p.stuk € 0,10 |



Op deze **totale restant voorraad** kan geboden worden.

Bij een aanvaardbaar bod worden de potten in één keer verkocht.

E-mail biedingen naar Willem Burger : willem.burger@hetnet.nl

Er zijn ook zwarte **gebruikte** potjes te koop **Ø 5,5 cm**.

Tevens **gebruikte** vierkante potten van 9 x 9 x 10 cm en nog enkele van 11x 11x 12 cm. Prijs gebruikte potten graag in overleg.

Henk Damsma

FEEST: 40 en 50 jaar Succulenta lid

Op de verenigingsavond van **9 mei jl.** werd door Henk Damsma, onze voorzitter, vanzelfsprekend uitgebreid stilgestaan bij het **40** jarig lidmaatschap van Succulenta van de heren Ger du Pré en Roelof Salters alsmede het **50** jarig lidmaatschap van onze vereniging van Joop Huijssoon. Dat mocht en moest ook wel want genoemde leden hebben zeker hun verdienste gehad en niet in de laatste plaats dan toch met name voor de afdeling Eindhoven e.o.

Als "oudste in jaren" werd eerst **Ger** toegesproken door Henk.

Waarschijnlijk Ger ben jij onze (ex)voorzitter met het meeste aantal dienstjaren (hoewel Cas Smulders, onze eerste voorzitter, mogelijk meer jaarturfjes had). Jij hebt actief de roerige jaren meegemaakt, waarbij we nagenoeg 100 leden hadden in de periode dat ikzelf vrijwel chronisch afwezig was.

Dierbare herinneringen aan o.a. de grote tentoonstelling en plantenshow in Veldhoven met Jeanne v.d. Ven, Patricia Tieleman en Willem Duijnhouwer als voorbeeldige medewerkers zijn met hen helaas niet meer op te halen, maar het succes daarvan zit bij enkelen van ons (ook bij mij dus) nog steeds in het geheugen.....

Ik denk te weten dat je 2 keer een flinke periode afdelingsvoorzitter bent geweest. De eerste keer waarbij je in 1983 Wim Sterk bent opgevolgd en een 2e periode, na John Jagerszky en Frits van Tricht van 1993-1996, eindigend als interim-voorzitter en opgevolgd door de nog steeds in ons midden verkerende Jan van Dijk.

Je was een goede en vooral rustige voorzitter is mij verteld en wel heel bijzonder was dat het niet zo 1,2,3 te merken was dat je op een gegeven moment ineens van cactusliefhebber "andere vetplantenliefhebber" geworden was en bent. En met de beschrijving flegmatiek = in de zin van onverstoortbaar = val je zeker in de prijzen.

Een jaarvergadering van de afdeling overslaan? Geenszins. Het is bewonderenswaardig, mede gezien je leeftijd, hoe oplettend je bent. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het voorlaatste afd. nieuws dat door omstandigheden snel door anderen moest worden gemaakt, waarin aan de binnenzijde van het omslagblad het oude en dus verkeerde gironummer van de afdeling werd vermeld. Jij belde mij!! Ook hoe betrokken je bent. Betrokkenheid die voor mij al jaren betekent dat je de "Primus inter pares" bent, aldus Henk.



Henk overhandigt Ger zijn jubileumspeldje.

Onopspeldbare outfit zorgt ervoor dat het jubileumspeldje door Henk aan Ger overhandigd wordt in het plastic bewaardoosje, overigens met felicitaties voor hem en zijn vrouw Thea; die namens ons allen bloemen van Monique krijgt aangeboden voor alle steun in de afgelopen jaren en geheel passend ook bij dit jubileum van Ger.



Felicitering met een bos bloemen van Monique voor Thea.

Enkele jaren geleden ontmoette Henk iemand in België, die Ger wel eens enkele keren had meegemaakt. En die vertelde hem: "die man rookte pijp" ALTIJD!. En dat is een beeld dat ook Henk zich herinnert en Ger krijgt dus een **plateau met pijpen**.

Het zijn PVC-pijpen van verschillende lengte en hoogte gemonteerd op een glanzend gele kunststofplaat met

daarin vetplanten waarvan de initialen van de geslachtsnamen zijn 'roepnaam' vormen, te weten:

- Gasterhaworthia "Royal Highness"** (hoe toepasselijk)
- Echeveria leucotricha** (afk. van Ad Klaassen, †)
- Ruschia crassa** (van S.A.)

Omdat "oude liefde niet roest" en het aantal cactusliefhebbers tegenwoordig wat afneemt zijn op het plateau ook pijpen gemonteerd met plantjes uit het geslacht *Gymnocalycium*, een geslacht waarvoor Ger zich vroeger zeer interesseerde . Wie weet Maar hier vormen de initialen van de **soort**namen dus zijn roepnaam. Verschil moet er immers zijn.



Ger raakt er even niet op uitgekeken... en geniet nog na.

De Gymno's ?

Gymnocalycium **gibbosum** (de oude "Buining" – vorm)
Gymnocalycium **erinaceum** (uit natuurzaad Argentinië)
Gymnocalycium **ritteri** (uit natuurzaad Argentinië)

Hierna krijgt Joop alle aandacht. Henk memoreert dat Joop lid geworden is in de tijd dat de afdelingsbijeenkomsten nog bij Cas Smulders thuis in de De Vriesstraat werden gehouden. En Henk herinnert zich nog een korte lezing van Joop uit die "begintijd" over potvorm en wortelgroei.

Samen met Willem Duijnhouwer (†), Paul Tieleman en Kees v.d.Wittenboer vormden zij een werk-en studiegroep betr. *Sempervivum*, waarvan species vroeger ook door hen in het buitenland (en vaak met succes!) gezocht werden. Joop heeft bijna 40 jaar de afdelingsbibliotheek beheerd en menig boek daarvoor op voordracht van hemzelf kunnen aanschaffen.

Joop was en is goed in Latijn en afgestudeerd in de Duitse taal. Hij heeft zeker veel kennis van Latijnse namen en wist ons altijd haarfijn uit te leggen waarom "ritteri" en "fischeri" met slechts één "i" aan het eind geschreven moest worden en "*mergallii*" met twee "i" 's.

Bij het verhaspelen van het latijn werd je ook kordaat gecorrigeerd. En Joop is zeker behulpzaam.

Daarom gevraagd hielp hij Henk bij vertalingen uit het Latijn met de publicatie van de beschrijving van *Pyrrhocactus estherae* en was bijvoorbeeld voor mogelijk gewenste ondersteuning ook aanwezig op de DBA avond in september 2015 bij de schitterende (duitstalige) voordracht van Norbert en Elisabeth Sarnes uit Eschweiler.

Omdat hij zich vroeger gespecialiseerd heeft in het geslacht "Mammillaria" krijgt Joop een ingelijste kopie van de **eerst beschreven Mammillaria**.

Dat is een plant uit Curaçao heeft als naam: "*Ronde, gebuchelde, americaansche melk-gevende vyge, met witte bloemen, en roode pyramid-wyse vruchten*". Die is te vinden in de unieke "Catalogus Horti Beaumontiani" uit 1690, beschreven door de Haagse apotheker Frans Kiggelaar in het Latijn en het (toentertijd gebruikelijke) Nederduits. Er is maar één exemplaar van deze Catalogus (en die bevindt zich in een vitrine in Royal Botanic Gardens in Kew). Joop is er erg blij mee! Zie foto. Ook zijn decoratie (speldje met een robijntje) wordt door Henk overhandigd en Dorothee krijgt van Monique eveneens een bos bloemen met bijbehorende felicitatie namens de afdeling.



*Met affectie en enige trots toont Joop zijn **unieke** cadeau.*

Tenslotte richt Henk het woord tot Roelof.

Hoewel dus al 40 jaar lid van SUCCULENTA kon Roelof lange tijd aangemerkt worden als een soort "verspreid wonend lid"; immers hij is (pas) sinds 2010 afdelingslid. Maar volgens Henk valt dat niet op gezien zijn inzet en daadkracht, te samen met een grote belangstelling voor nieuwe of/en onbegrepen dingen. Die inzet en daadkracht zijn te zien in lezingen over Peru en het zuiden van de Ver. Staten; maar ook te merken in de aandacht voor kleinere en grotere problematiek aangaande succulenten(kennis) dan wel de afdeling betreffende.

Sinds enkele jaren vertegenwoordigt Roelof de afdeling in het landelijk bestuur en sinds enkele maanden is hij ook 1e secretaris. Daarbij ben je ook onze vicevoorzitter en je mag, dit overwegende, zeggen: een soort "rising star" aldus onze voorzitter.

Driemaal is scheepsrecht dus ook Roelof krijgt zijn jubileum- speldje "slechts" aangereikt in het kleine bewaar-doesje en vanzelfsprekend zijn er ook bloemen voor echt-genote Letty met felicitaties namens de afdeling.

De verzameling van Roelof blijkt nogal snel te groeien in grootte volgens Henk. Zaaresultaten, aankoop en krijgertjes zijn daar debet aan en bij een presentje voor Roelof werd meteen gedacht aan een soort verrijdbare trolley, die je ook wel op bloemen-veilingen ziet. Zo'n trolley moet dan wel gemakkelijk in- en uit de serre gereden kunnen worden. Een fysicus (en Roelof is dat) is opleidingshalve bekend met schaalmodellen en het toeval wil dat Roelof ook nog veel weet van en geïnteresseerd is in treinen. Zodoende heeft Henk (die ook een beetje verstand heeft van fysica) een poging ondernomen alvast een soort schaalmodel te ontwerpen.

Een grote doos wordt Roelof vervolgens overhandigd en die blijkt gevuld met kleine treinstellen, zoals een locomotief en (af)koppelbare aanhangwagens, uiteraard met planten passend bij dit schaalmodel. Deze modeltrein vervoert:

- Rebutia minuscula** (gekweekt uit zaden vanaf 1945)
- Opuntia brasiliensis** (park Eduardo VII, Lissabon)
- Echinocereus ortegae** (uit Mexico)
- Lobivia tiegeliana**
- Oreocereus trollii** (zaden van A.Franch †, Córdoba)
- Frailea castanea**



Roelof – te midden van Letty en Willem Burger – beziet het schaalmodel direct met passie en enig nadenken....

Het schaalmodel bleek ook uitstekend geëtiketteerd en

geadresseerd. Immers de namen van de plantjes in de potjes bleken zo op volgorde gezet dat de initialen van de soortnamen achter elkaar geplaatst hier pardoes de naam "ROELOF" te zien gaf.

Vanwege zijn recent ontstane interesse in Echinocereus kreeg Roelof ook nog een zeer gewilde afdruk van de **Echinocereus Special** over *Echinocereus dasyacanthus*, een bijzondere uitgave van Cactus Explorer.



Ook nu een traditionele verloting door Willem Burger. Gerrit Roest (op de rug gezien) heeft prijs.

HMW.

(foto's verzorgd door Wil van Vroenhoven)



V.l.n.r. Joop, Dorothee, Thea, Ger, Letty en Roelof

Open dag afd. Den Bosch-Gorinchem op 16 mei 2016.

door Monique van Vroenhoven

Op 2^e Pinksterdag zijn wij eens gaan kijken bij de mensen van onze buurafdeling Gorinchem -'s Hertogenbosch, die een open dag hadden.

Eerst zijn we bij Cor en Irene Schonus in Vught gaan kijken. Mooie kas met prachtige planten: van alles wat en het zag er geweldig uit. Ook leuke rotstuin naast het huis.



Een bijzondere Euphorbia

Daarna naar Cees en Marleen Pulles: zij hebben een heel grote verzameling Epiphyllum, maar helaas is het voorjaar te koud geweest, dus er bloeiden pas een paar planten.

Verder hebben zij veel Zuidafrikaanse plantjes, zoals Gasteria en Euphorbia.

Alle Epiphyllums verhuizen in de winter naar een grote loods grenzend aan hun tuin.

Verder gaan we naar Frans en Tonny Mommers in Drunen:

een grote gemengde verzameling met veel tamelijk oude planten maar ook veel jonge exemplaren en veel in bloei.

Vandaar nog naar André van Zuijlen in Oss met kanjers van kassen: hoog en groot.

Wij zijn nooit eerder bij André geweest, maar het is echt de moeite waard om daar eens langs te gaan. Hij heeft heel veel Mammillaria's en de meeste soorten uit het zuiden van Noord Amerika.

De kas van zijn (pas) overleden vrouw stond vol met Zuid-afrikaanse planten. Daar stonden heel mooie exemplaren tussen, maar André had daar nog niet zoveel aan kunnen doen. Hij heeft ook een prachtige, woestijnachtige tuin, maar vanwege het slechte weer waren de planten die in de kas hadden overwinterd, pas naar buiten gehaald, dus het moest nog wat gaan groeien. Al met al hebben wij een heel leuke dag gehad en veel gehoord en gezien.



[Foto's & tekst: **MvV**]



Gymnocalycium andreae

Een prachtige Gymnocalycium in hangpot

[foto MvV]

Wie mee wil met dit reisje moet vroeg uit de veren. De vertrektijd is al om 06.55 uur. De nieuwe opstapplaats voor de afd. Eindhoven is het parkeerterrein van de Tongelreep in Eindhoven geworden omdat deze plaats voor de bus makkelijker te bereiken is. Iedereen was op tijd aanwezig en nadat alle kratten, dozen en manden onder in de bus waren gezet, kon de bus vertrekken. Eerst naar Nieuwkuijk, daarna naar Tilburg waar hier de lunch en een lekkernij voor bij de koffie ook onder in de bus werden gezet. Vrolijk stapten alle cactusliefhebbers in en konden we aan onze reis beginnen. Als eerste brachten wij een bezoek aan het **Arboretum**, de botanische tuin in Oudenbosch. Daar aangekomen, werden we hartelijk begroet door de vrijwilligers van deze tuin. De koffie stond al klaar en de lekkernijen werden uit de bus gehaald. Dit waren zelfgebakken cakejes die versierd waren met groene marsenpijn, in de vorm van kleine torentjes en met bruine en witte hagelslag er overheen gestrooid. Deze versiering lokte al gauw de uitspraak uit van "*hé, er zit wolluis met hagelslag op de deze cakejes*". Na de koffie werd ons uitgelegd wat er allemaal te bezichtigen was in deze mooie tuin. Ten eerste de vele soorten aangelegde tuinen, de kunstvoorwerpen die hierin verspreid stonden, de uitzonderlijke collecties van bepaalde bomen en struiken en natuurlijk de grote kas met cactussen. Wij kregen maar één uur de tijd om hier rond te kijken en dat is natuurlijk niet veel voor het Arboretum.

Alsof het afgesproken was, liep iedereen direct door naar de grote cactuskas, want die moest natuurlijk als eerste bekeken worden. In de kas waren leden van de cactusvereniging van het Westland aanwezig en zij vertelden ons hoe zij twee jaar geleden zijn begonnen met het opknappen van de verwaarloosde planten in deze kas. Er werden vele nieuwe succulenten aangeplant en daarvan stonden er nu verschillende in volle bloei. Het zag er dan ook goed verzorgd uit. Na het bezoek in de kas ben ik nog even de tuin ingelopen. Daar ontdekte ik een gigantische boom die geplant was in 1880, het bleek een "gewone plataan" te zijn. Er stond een hele grote zomer eik en een meters hoge linde, beide geplant in 1990. Verschillende soorten paardenkastanje stonden in bloei en in de perken stond er een kleurrijk geheel aan mooie voorjaarsbloemen. Natuurlijk heb ik ook de verschillende kunstvoorwerpen bekeken. De meeste van deze kunstvormen zagen er mooi en sierlijk uit.

We zitten weer in de bus en gaan op weg naar succulentenkwekerij van **Cok** en **Ine Grootscholten** in Honselersdijk. Bij binnenkomst worden we gelijk van een kopje koffie voorzien. Het binnenterras ziet er sfeervol uit. Deze ruimte staat vol met verschillende succulenten en langs de wanden staan gestapelde kratten waarin van alles wat maar enigszins met cactussen te maken heeft hier in is uitgestald. Hier krijgen wij ook onze lunch aangeboden. Een lekker warm bakje tomatensoep, een lunchdoos met inhoud, een slaatje en drinken en fruit naar eigen keuze.



Zoals ieder jaar is deze lunch weer geweldig goed verzorgd.

Dan is het tijd om de grote kas in te gaan. De eerste indruk is overweldigend. Wat een grote ruimte. Honderden cactussen en vetplanten die overal hangen en staan en velen liggen, omdat ze topzwaar zijn geworden door de prachtige grote bloemen. Dit zijn de bloemen van de Phyllocactussen in schitterende kleuren.

Ik heb ook een Mammillaria, ondersteboven hangend , uit de onderkant van een pot zien groeien met onderaan een krans van roze bloementjes.

Er stonden grote bollen Ferocactussen, kaarsrechte Cleistocactussen vol in de bloei en cristaten in al zijn bizarre vormen.

Een heel aparte plant vond ik de **Mitrophyllum** met zijn typisch gevormde bladeren (zie foto) .

En wie hier een sanitaire stop heeft gemaakt, zal verbaasd hebben gestaan van alle geschilderde, getekende en geborduurde schilderijtjes die er in het kleine kamertje aan de muur hingen. En hebt u ook de toepasselijke tekst aan de voorzijde van de toiletdeur gelezen?

“Voor gieten en mesten.”



Een mooie Mitrophyllum grande bij Cok Grootsholten

Het is dan weer tijd om verder te gaan, de bus wacht. We gaan op weg naar 's Gravenzande, naar de cactuskwekerij van **Leon van Zanten**. De grote deuren van de kas schuiven omhoog als de bus is gearriveerd. Leon staat uitnodigend in de deuropening. We zijn nog niet binnen, en dat is letterlijk want er stapten nog mensen uit de bus, of Leon begint enthousiast te vertellen over zijn kwekerij. Hij kweekt zijn cactussen uit zaad. Meterslange zaaibedden hebben we gezien. De zaaibedden waren bedekt met een dun laagje hele kleine steentjes. Bij sommige bedden moesten we wel drie keer goed kijken voordat we de minuscule kleine plantjes tussen de steentjes konden ontdekken. Toen nam Leon ons mee naar een lange smalle kas, want daarin had hij zijn privé verzameling van cactussen. Ook hier raakte hij niet uitgepraat over zijn geliefde cactusplanten. Deze privé planten waren niet te koop. Na de zaailingen en de privé verzameling werden we naar de kassen aan de overkant van de straat geleid. Ook deze kassen stonden vol bedden met zaailingen, zaailingen en nog eens zaailingen. Alle zaailingen waren te koop voor € 0,50. Er is goed gekocht door onze groep.

Voor ons laatste bezoek reed de bus naar Boskoop, naar de kwekerij van **Paul Shirley**.

De kwekerij bestaat uit twee kassen die hoofdzakelijk propvol staan met Phyllocactussen en Hoya's en er was een klein gedeelte buiten met rotsplanten. In de kassen was het behoorlijk warm en vochtig.

De planten stonden dicht op elkaar en de paden er tussen waren zo smal dat het niet mogelijk was om elkaar daar te passeren. Toch was het wel een interessante plek.

Ik heb er tientallen verschillende Hoya's gezien en wist niet dat er zo veel verschillende soorten van waren. De bloemen van de Phyllocactussen waren ook hier weer van een prachtige schoonheid en heb er dan ook enkele mooie foto's van gemaakt. Ook ontdekte ik een plant met grote donkere bladeren met in het midden hiervan zwarte kleine bloemen. Een heel bijzondere plant. Ook hier werden weer verschillende planten gekocht. Een prachtig exemplaar van de Phyllocactus met een schitterende grote zalmroze bloem ging ook de bus in, mee naar Eindhoven.





Drie afdelingen van SUCCULENTA bij Leo van Zanten

Dan is het weer tijd om de bus in te stappen. Onze chauffeuse, Mimi uit België, heeft ons deze dag veilig overall naar toe gereden. Zij wordt bedankt door de voorzitters van den Bosch en Tilburg en het zakje met inhoud wordt haar overhandigd met de woorden dat zij ondertussen met deze cactusreizen al verschillende cactussen thuis heeft staan en verwachten dan ook dat zij binnenkort ook lid zal worden van de vereniging. Zij moest er hartelijk om lachen.

Margareth Timmermans, [*tekst & foto's*]

Als de nood het grootst is, is redding nabij.

Het is donderdag 23 juni en 's morgens om 7 uur hoor ik op het nieuws dat het flink heeft huisgehouden in de omgeving van Rotterdam. Straten staan blank, tunnels onder water, bomen die zijn afgebroken als luciferhoutjes en ga zo maar door. Kortom een ramp, ik dacht nog "dit keer blijven wij gespaard" en inderdaad het werd een prachtige dag met 32 graden Celsius. Ik zeg nog tegen Carla "zullen we wat vrienden uitnodigen om het vanavond gezellig te maken", maar zei Carla "laat maar, morgen komt beter uit", niet vermoedend dat die avond het noodlot zou toeslaan.

Om 18.00 uur hoorde we op het nieuws dat voor Zuidoost Brabant code oranje wordt afgegeven, als ik vervolgens op de buienradar kijk, zeg ik, Carla we hebben weer geluk het gaat net aan ons voorbij, ik had beter niets kunnen zeggen, rond negen uur hang ik nog wat voor de televisie als het plotseling aardedonker wordt en met een oorverdovend lawaai hagelstenen zo groot als biljartballen uit de lucht vallen samen met felle bliksemstralen en harde wind, het leek wel oorlog! Dit alles duurde een kwartier tot twintig minuten en dat glas onvoldoende weerstand aan dit geweld kan bieden moge duidelijk zijn getuige ook de tv beelden die de wereld zijn over gegaan en ook door Henk zijn opgevangen (zie ook foto)



Veel klein glas en geen ruit meer heel.



Natuurlijke (vrije vorm) asbakken met zeer korte productietijd in onze vertrouwde tuintafel.

Als voorzitter verzuimt hij zijn plicht niet en belt vrijdagavond enigszins schoorvoetend op om te informeren naar de stand van zaken, in één woord desastreus: geen ruit meer heel, planten gesneuveld, in en in triest, waarop de reactie van Henk, morgen tien uur kom ik je helpen, zaterdag 10 uur staat Henk gewapend met rollen plastic en plakband en natuurlijk handschoenen als bescherming tegen de glassplinters klaar om te redden wat er te redden is.

Wat ik toen niet wist en zelfs in mijn stoutste dromen niet kon vermoeden was dat Henk een echte reddende engel was. Zoals de meesten van jullie wel weten is Henk goed bevriend met Ludwig Bercht en door die vriendschap komt

dit trieste verhaal bij Ludwig terecht, die het op zijn beurt aan Albert Hofman (voorzitter van de Boliviaanse cactusvrienden doorvertelt en er op deze manier een soort reddings-operatie voor mij op gang komt.

Van verschillende vooraanstaande cactuskwekers en liefhebbers uit den lande mocht ik honderden stekken compleet met naam of/en veldnummer ontvangen. Hiermede merk en leer je de kracht van een vereniging en de spontaniteit van echte vrienden kennen.

Henk en alle gulle gevers: ZEER bedankt !

Egidius en Carla Jansen.

=====

Open Dag

BEZOEK

zonder

AANZOEK

=====

Dit jaar werd speciaal voor afdelingsleden en geïnteresseerden onze de jaarlijkse *afdelings Open Dag* gehouden, te weten op **28 mei jl.** De familie Jansen (Egidius & Carla) uit Someren alsmede Anita v/d Wijdeven, samen met Martien uit Geldrop hadden voor deze gelegenheid huis, tuin en serre voor kort of langdurig bezoek opengesteld. Je zou kunnen zeggen dat het deze keer "BEZOEK **met** AANZOEK" was, immers zowel op de afdelingsvergadering(en) alsook in ons laatste afdelingsnieuws is dag en tijd nadrukkelijk bekend gemaakt.

Het is een **fantastische dag** geworden voor **bijna alle leden** met prachtig weer en zowel Egidius en Carla alsook Anita en Martien waren blij om hun planten en opgeruimde kas te laten zien en daarover te kunnen vertellen. **Wat NIET fantastisch was**, is dat op beide adressen slechts 4 leden zijn geweest. De teleurstelling was en is groot en overheerst op dit moment. Persoonlijk deel ik zeker in deze teleurstelling immers dit is een flinke domper op het onderlinge contact dat we met deze afdelingsopendag juist willen en wilden bewerkstelligen. Hoewel het zeker geen verplichting is *acte de presence* te geven op een afdelingsopendag zijn er misschien toch enkelen onder ons die Anita en Egidius NU een steunbetuiging of mogelijk een verontschuldiging mailtje willen sturen?

Jammer hoor!

Henk Damsma

Ooproep:

Als u ook (en dat wordt op prijs gesteld) mee wilt rijden naar de DBA – vergadering in Tilburg

op maandag, **12 september as.**

Bel dan op tijd op of mail naar Roelof of/en Monique of/en eerst ondergetekende.

Henk, 040-2113595
Roelof, 040-2230101
Monique, 0499-396562

Nog steeds actueel

Determineerplant 2e / 3e kwartaal 2016 :



De plant groeit langs de Gila River in Amerika.

Deze ontspringt in New Mexico en stroomt vervolgens door Arizona.

Oplossingen (t/m **september**) kunt U sturen naar:

carla.jansen.lammers@gmail.com

Internetpraat:

Medousa (oudgrieks) of **Medusa** (gelatiniseerd) is de dochter van Phorcys en Ceto en is de bekendste van de drie Gorgonen.

Medusa had ooit een bijzondere schoonheid. Ze woonde echter, tot haar verdriet, in een land waar nooit de zon scheen. Medusa smeekte Athena haar te laten vertrekken naar zonnige streken, maar Athena stond dit niet toe, omdat de mensen dan haar en niet meer Athena om haar schoonheid zouden prijzen.

In de mythe zou Medusa de toorn van Athena hebben gewekt door n.b. in Athena's tempel de liefde met Poseidon te bedrijven. De woedende Athena nam wraak door Medusa's mooie haar in een nest *kronkelende slangen* te veranderen.

N.B.: de soortnaam van de plant op de volgende bladzijde wordt hiermee mogelijk enigszins duidelijk!

Verder: Er zijn gelukkig nog steeds enkele exemplaren te koop van 't boekje (door SUCCULENTA uitgegeven):

“WAT BETEKENT DIE NAAM”

Botanisch latijn toegankelijk gemaakt

Info: **Willem Burger**, tel. 0495 - 592473



Bovenstaande foto werd ons zomaar toegestuurd door Jan v/d Broek, voorzitter van de afd. Tilburg. Het is niet een, maar **de** bloeiende *Astrophytum caput-medusae*, die Jan bij de plantenverloting won op de DBA-avond van 14 sept.2015 in Eindhoven.

Dat was de **eerste prijs** en deze fraaie plant is toentertijd geschonken door de kweker Cok Grootscholten. Over de **laatste** prijs, t.w. een grote, forse cristaat van *Cereus repandus*(L)/ *peruvianus* (L) Mill. werd hier al eerder gepubliceerd door Joop v. Veenendaal.

Leuk Jan, **dat** (foto sturen)**mag je meer doen!**

MvV/HD