



succulenta

Jrg. 2012 - 3

Augustus 2012

afdeling eindhoven

verzorgingsnieuws

Bestuur Succulenta afdeling Eindhoven

Voorzitter:

Henk Damsma, Kanunnikensven 38, 5646 JE Eindhoven



: 040 – 2113595

E-mail: henk.damsma@freeler.nl

Secretaris:

Monique van Vroenhoven, Lijntjemeet 4, 5683 LV Best



: 0499 – 396562

E-mail: mvanvroenhoven@hotmail.com

Penningmeester:

Leo Neggers, Molvense Erven 101, 5672 HK Nuenen



: 040 - 2831199

E-mail: l.neggers@onsnet.nu

gironummer van de afdeling 285318
t.n.v. Penningmeester Succulenta afd. Eindhoven.

Bibliothecaris:

Gerrit Roest, Lindestraat 17, 5541 EK Reusel



: 0497 - 642884

E-mail: g.roest@wanadoo.nl

Succulenta, afdeling Eindhoven komt elke 2^e maandag van de maand om 20.00 uur bijeen in **Wijkgebouw De Hoeksteen** Eindhoven, Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven
Telefoon: 040-2372448.

Redactie Afdelingsnieuws:

Anita van de Wijdeven

E-mail: anita.geldrop@chello.nl

+ vacature

[tijdelijk wnd. H.Damsma]

VERGADER AGENDA 2012/2013

- Maandag 10 sept. 2012 Vakantie verhalen, beamerpresentatie
- Maandag 8 okt. 2012 Reis door **Chaco Seco** door G.Hadee
- Maandag 12 nov. 2012 (Wedstrijd)foto's succulenten en beoordeling [Joh. Roijers]
- Maandag 10 dec. 2012 Gezellige (spel)avond
- Maandag 14 jan. 2013 Cactussen, biologie & cultuur door Ties van Kemenade
- Maandag 18 febr. 2013 Jaarvergadering afdeling
- Maandag 11 mrt 2013 Reis **México** door Mieke Geuens en René Goris.

xx



Bezoek aan het arboretum van Frans Prins in Lieshout

Op zaterdag 9 juni zijn wij met 7 personen (Henk, Gerrit, Chiel, Ties, Jan, Monique en ik) op bezoek geweest bij de heer Prins in Lieshout. Na de ontvangst door de heer en mevrouw Prins konden we ons, onder het genot van koffie met koek, wat verdiepen in de historie van de boerderij en de tuin.

De boerderij werd gebouwd in 1850. Het is een kempische langgevelboerderij, die de naam draagt van Peerke Wuite Huibers. Hij woonde er na de 2^e Wereldoorlog tot 1968.

In 1970 heeft de familie Prins de boerderij aangekocht en in 1974 is er nog wat grond bijgekocht. In dat jaar zijn 2400 bomen aangeplant door de Heidemij en is een vijver uitgegraven.



V.l.n.r.: Jan , Monique, Ties, Henk, dhr. Prins, Gerrit (met daarachter Mw. Prins en geheel rechts Chiel.

Tijdens de rondleiding werden we door Frans vakkundig voorzien van alle namen bij de rozen, bomen en struiken. Hij wees ons o.a. op een bijzondere naaldboom, de Pinus jeffreyi.

Deze heeft in plaats van twee naalden, groepjes van drie naalden.

Verder zagen we een vleugelnootboom, die hij 30 jaar geleden gezaaid had, een zakdoekjesboom, een amberboom en een moeras-cypres.

De bezichtiging van de kas was ook de moeite waard: er stonden nog enkele mooie planten, zoals te zien is op bijgaande foto.

Deze kas van 5 x 6 m. werd in 1992 geplaatst.



Chiel en Ties kijkend naar een Echinocereus gentryi

Ook was Frans erg begaan met de vogels en insecten in de tuin, hij wees ons op een hommelnest in een oude boomstronk.

Al met al was het een boeiende rondleiding. Dit blijkt ook wel, omdat we na ruim 3 uur allemaal met een voldaan gevoel afscheid namen.

Wil van Vroenhoven

Kleurenblind of niet?

Op één van onze laatste vergaderingen van dit seizoen bleek er verschil van mening te zijn over de kleur[benoeming] van *Chamaecereus silvestrii*. Eén onzer leden dacht (en denkt dat hopelijk nog steeds) dat de bloemkleur van deze soort oranje is, terwijl een ander lid (ondergetekende) in de veronderstelling verkeerde dat de bloemkleur rood is. *Chamaecereus silvestrii* is overigens zeer bloeiwillig en mag/moet eigenlijk in geen enkele (grotere) verzameling ontbreken. De soort is ook in mijn verzameling present en ik heb er nog eens belangstellend naar gekeken tijdens bloei.

Een prachtig plaatje daarvan is te zien op blz. 69 van het beroemde VERKADE album “Cactussen” van A.J. van Laren. De bloemkleur op dit plaatje (althans in mijn album) mag wel rood genoemd worden; feit echter is dat = zeker na een zonnige dag= de bloemkleur ‘in het echt’ toch wel wat rood repressief wordt en richting oranje opschuift. Dat ietwat verkleuren mag zeker gezien worden als een begin van verwelken. Het verkleuren van bloemen in onze nederlandse flora is overigens ook een bekend verschijnsel, hoewel soms om andere reden. Te denken valt bijvoorbeeld o.a. aan Ipomoea, Hortensia of Hydrangea. Ik heb er Hunt (The New Cactus Lexicon) maar eens op nageslagen. In het land van Hunt hebben ze wat met namen (Shakespeare schreef daar al over), want Hunt noemt deze soort *Echinopsis chamaecereus*. Nou ja.

Onder deze naam staat dan op blz. 93 (TNCL) vermeld:
“ **tep** orange-scarlet “.

In gewoon nederlands: de tepalen (kelk- en kroonbloembladen) zijn oranje – scharlaken van kleur. “scarlet” wordt ook wel vertaald met [bloedrood](#), [scharlakenrood](#), [hoogrood](#), dus daar mag ook wel rood voor worden gelezen. De kleur van de bloemen is dus benoembaar als oranje – rood (oranje tot rood) en er mag worden vastgesteld dat de gezamenlijke kennis van de bloemkleur van *Chamaecereus silvestrii* in onze club dus ZEER GROOT is. Tegenwoordig is er ook in Nederland meer dan vroeger interesse in kruisingen van/met *Chamaecereus silvestrii*, die dan geel, wit of violet/paars bloeien. Bij ons afdelingslid **Egidius Jansen** zijn er een aantal daarvan te vinden en op onze laatste excursie konden die ook bewonderd worden bij Walter Dams (zie foto).



Chamaecereus silvestrii in bloei (mei 2012) in mijn verzameling.



Hybriden van/met Chamaecereus silvestrii bij W.Dams.

H.D.

Determineerplant 2e/3e kwartaal 2012

Deze plant komt uit Madagaskar. Het is een plantje dat groeit als gras en pollen vormt met vele stammetjes. De hoogte is 10-15 cm en mijn exemplaar komt nog uit de verzameling van Wim Sterk, dus niet uit de verzameling van Cas Smulders want die was bakker.





Ger du Pré is de inzender van deze mooie vetplant.
Het moet voor velen een peulenschillettje zijn hier de goede naam bij te vinden.
Inzendingen dus naar Ger. Zijn email adres: ger.du.pre@planet.nl
U hebt nog een **maand** de tijd en nogmaals gezegd: meedoen levert geen poen,
maar wel vertier en plezier. Succes!

**Doe dus mee,
Wees gedwee en wordt coryfee !
t Is geen cactee en hij groeit wel overzee
Cas bakte er wel wat van.
Met deze cryptische kennis kan het toch niet zijn dat u
..... hier niets van bakt ?**

Cactusreis 19 mei 2012 door Jan van Dijk

Net zoals in 2011 gingen de afdelingen 's-Hertogenbosch-Gorinchem, Tilburg en Eindhoven weer samen op excursie, en wel ca. 56 man-vrouw sterk in de bus naar België.

In een vlotlopend reis- en bezoekschema kwamen we op een viertal adressen.in België. Telkens ongeveer een uur en dat was uiteraard altijd te kort.

We waren te gast

- ▲ bij Walter Dams in Leopoldsburg,
- ▲ bij Cactusflora van Ward Verschuieren,
- ▲ bij Frans Hofkens in Brasschaet
- ▲ en tenslotte bij Maurice en Marie-Louise Huygaerts in Turnhout

Iedere keer troffen we verzorgde, heel gevarieerde en bezienswaardige verzamelingen aan.

En kwekers, die blijkbaar graag gasten zien komen en met een zeker plezier en trots hun planten en plantjes lieten zien, binnen en buiten de kas. Onder het genot van minstens een kop koffie van de gastheren en dames en een lunch met soep verzorgd door Gorcum-den Bosch, werden ervaringen uitgewisseld over kweekmethoden en verzorging. Er waren voor iedereen wel weer een paar nieuwe interessante vondsten om me te nemen. Fijn elkaar weer eens te zien. Volgend jaar weer.





.....In de kas bij Maurice Huygaerts

Foto van het kwartaal

In ons afd. blad zal voortaan ruimte gereserveerd worden voor een bijzondere foto. Omdat “wattezien” valt op de foto bijzonder is kan en mag daar iets van worden verteld. Fotokopij zal mogelijk binnenstromen.



Boven afgebeelde planten kwam ik tegen in de schitterende en grote *Gymnocalycium*-verzameling van Massimo Meregalli. Op de etiketten kan gelezen worden waar deze planten in de natuur voorkomen. Kennelijk ondergebracht bij de soort *G. achirasense* heb ik nog nooit zulke afwijkende planten van deze soort gezien en dat is dus de bijzonderheid. De vormvariatie binnen een soort is bij het geslacht *Gymnocalycium* vaak zeer groot (denk bijv. aan *G. spegazzinii* of/en *G. catamarcense*); reden waarom dit geslacht gewoon om studie vraagt.... De verzameling van Meregalli is in een aparte kas ondergebracht bij de prachtige kwekerij van Milena Audisio in Carmagnola (Italië) en mocht u daar in de buurt komen dan is een bezoek echt zeer wenselijk. De kwekerij is weliswaar gespecialiseerd in *Gymnocalycium*, maar er zijn zeer veel andere en bijzondere cactussen te vinden en te koop.

Henk Damsma