

# GORBOSCHIA

Verenigingsblad van de afdeling Gorinchem - 's-Hertogenbosch van Succulenta



Bloemknoppen van de *Cylindropuntia bigelovii*,  
Organ Pipe Cactus National Park USA

## Inhoud

Agenda voor komende bijeenkomsten

Colofon

- Adresgegevens bestuur

Ten geleide

Plant met een praatje

Verslag zaterdag 7 juli

- Open kas met BBQ bij Frans en Tonny Mommers

Verslag maandag 13 augustus

- Open kas bij Arie en Anita Adriaanse

Verslag maandag 10 september

- Lezing in Eindhoven van Gert Ubink

Recept

- Cactusvruchtentaart

Jaaragenda 2018

## Agenda voor komende bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten in het winterseizoen zijn in Berlicum.

Herberg De Prins, Hoogstraat 80, Berlicum. Aanvang 20.00 uur.

### **Maandag 8 oktober**

Plant met een praatje

### **Maandag 12 november**

Lezing bloeiend Namaqualand door Jan en Anny Linden

**Deze bijeenkomst is niet in Berlicum maar bij:**

**“CEPU Constructions bv”**

**Mandenmaker 30, 5253 RC Nieuwkuijk**

### **Maandag 10 december**

De Quiz

# Colofon

## Adresgegevens bestuur

### **Voorzitter:**

Frans Mommers  
Egyptering 18, 5152 MZ Drunen.  
Tel: 0416-374393  
E-mail: [Frans.mommers@gmail.com](mailto:Frans.mommers@gmail.com)

### **Secretaris:**

Andre van Zuijlen  
Hoefstraat 9, 5345 AM Oss.  
Tel: 0412-630733  
Email: [succulenta@home.nl](mailto:succulenta@home.nl)

### **Penningmeester:**

Cees Pulles  
Vliedbergweg 10, 5251 RP Vlijmen,  
Tel: 06-54791772  
Email: [cees@pukl.nl](mailto:cees@pukl.nl)

### **Bestuursleden:**

Arthur van Tilborg  
Esdoornlaan 11, 5248 AL Rosmalen.  
Tel: 073-5215142  
E-mail: [arelvantilborg@gmail.com](mailto:arelvantilborg@gmail.com)

Ben Wijffelaars  
Deltapark 26, 5247 JW Rosmalen.  
Tel: 073-5033894  
E-mail: [bwijffelaars@planet.nl](mailto:bwijffelaars@planet.nl)

### **Bankinstelling:**

SNS-bank, rekeningnummer **NL56 SNSB 0705 7800 74**  
t.n.v. Afdeling Gorinchem – 's-Hertogenbosch.  
Leden moeten lid zijn van de landelijke vereniging Succulenta.  
Het lidmaatschap van de afdeling kost **€ 15,00** per jaar.



## Ten geleide

De meteorologische herfst (van zondag 23 september tot vrijdag 21 december) is al een paar dagen oud en nog staan de *Cleistocactus winteri*, *Submatucana madisoniorum*, *Mammillaria knebeliana*, *Turbincarpus krainzianus*, *Astrophytum myriostigma*, *Leuchtenbergia principis*, *Mammillaria decipiens* en nog vele andere planten voor de tweede of derde keer in bloei. Inmiddels ben ik maar begonnen om de planten van buiten naar de winterstalling, de kas, te brengen. Ook van de week maar begonnen met de kas in wintertooi te zetten met meters noppenfolie.

Het is ook de tijd om na te denken en het opstellen van het programma 2019. Als bestuur vragen we ons af of we door moeten gaan met de foto- en plantenwedstrijd? Laten we afdelingsavond in mei nog in het programma zitten? Gaan we 2<sup>e</sup> Pinksterdag weer een open kas houden? Waar willen we met het cactusreisje naar toe? Welke sprekers willen we het komend jaar horen? Al deze vragen komen aanstaande maandagavond aan de orde.

Aanstaande maandag hebben ook een nieuw item "Plant met een praatje". Ik hoop echt dat er veel praatjes komen. De secretaris heeft hier een artikeltje aan gewijd in deze Gorboschia.

Ik hoop op een constructieve en gezellige avond.



Frans Mommers



***Leuchtenbergia principis***

# Plant met een praatje

Op 8 oktober hebben we een speciale avond. Op voorstel van een van onze leden staat "Een plant met een praatje" op het programma. Om de avond te kunnen vullen, hebben we natuurlijk wel voldoende mensen nodig die een plant meebrengen en hierover wat kunnen vertellen. Dus het is aan jullie allemaal om deze avond tot een succes te maken. Loop eens langs je planten en zoek er een of meer uit waar een verhaal(tje) bij hoort. En dan bedoelen we niet een verhaal wat je over de plant opzoekt op internet, want die informatie kunnen de meeste mensen zelf ook wel vinden.

Nee, het gaat hier om iets wat deze plant speciaal maakt voor jou. Dat kan om verschillende redenen zo zijn, bijvoorbeeld:

- Omdat je de plant van een speciaal iemand hebt gekregen  
Waarom is die iemand dan speciaal en wat is het verhaal daarbij
- Omdat je de plant al vanaf het begin – soms dus al heel lang – hebt  
In dat geval kun je misschien iets vertellen over hoe je de plant al die jaren hebt verzorgd en wat je ervaringen zijn geweest
- Omdat het een hele speciale plant is  
Dan willen we natuurlijk graag weten waarom deze plant zo speciaal is
- Omdat de plant wel heel erg speciaal bloeit  
Dan zou het natuurlijk leuk zijn als we daar iets van zouden kunnen zien
- Omdat de plant op een speciale manier gegroeid is  
In dat geval mag je natuurlijk wel op internet gaan zoeken hoe dat eventueel kan zijn gekomen
- Omdat je die plant de mooiste plant uit je verzameling vindt  
Dan willen we natuurlijk heel graag weten waarom je die plant het mooist vindt
- Omdat je gewoon iets wilt delen met de anderen leden  
Dan maakt het niet zoveel uit welke plant je meebrengt, want je gebruikt deze dan alleen maar als kapstok voor je verhaal(tje)

Maar misschien heb je zelf nog wel heel andere redenen waarom je iets over een speciale plant wilt vertellen. We zijn uitermate benieuwd wat voor planten er op deze 8<sup>ste</sup> oktober voorbij zullen komen. Stel ons niet teleur en loop inderdaad eens aandachtig langs je planten met bovenstaand idee in je achterhoofd.

Namens het bestuur,  
Andre van Zuijlen  
Secretaris





# Verslag zaterdag 7 juli

## Barbecue en open kas bij Frans en Tonny

Als we in het najaar het programma voor het komende jaar aan de orde stellen, is er in elk geval over een onderdeel geen twijfel. Bij de vraag of we weer een barbecue moeten organiseren is men unaniem voor het organiseren hiervan. Misschien was de opkomst iets minder dan een jaar geleden, maar op de 7e juli waren toch weer zo'n 25 mensen aanwezig op de barbecue bij Tonny en Frans. Wat het weer betreft kan ons geluk blijkbaar niet op, want het was weer een zonovergoten dag, zodat iedereen buiten een plaatsje kon zoeken aan een van de twee tafels. Het eerste drankje werd ons door de gastheer persoonlijk aangeboden, met de boodschap om de volgende drankjes zelf te gaan halen.



Omdat het officieel een reguliere bijeenkomst is, startte Frans de middag met de mededelingen en bespreking van het programma. Maar eerst stonden we een minuut stil bij het overleden van Frits op 18 juni. Met hem verliezen we een bevlogen lid.

Het belangrijkste onderdeel van dit officiële gedeelte is normaal gesproken de prijsuitreiking van de fotowedstrijd en de plantenkeuring. Vanwege de slechte deelname aan beide programmaonderdelen had het bestuur besloten geen prijzen uit te reiken. Wel werden een aantal mensen "beloond" voor hun deelname. Daarom kregen Jan (Nelis), Arie en Anita, Arjen en Cor van Frans een fles wijn uitgereikt. Over de problematiek rond het organiseren van deze twee programmadelen heeft ondergetekende reeds een stukje geschreven in de laatste Gorboschia. We komen hier in het najaar ongetwijfeld op terug. Ook werd nog even teruggekeken naar onze open kas op de 2e Pinksterdag, die zeker voor enkele deelnemers maar matig succesvol was.

Bij de afsluiting van het officiële deel maakte uw secretaris nog even gebruik van de gelegenheid om namens iedereen aan onze gastvrouw een boeket bloemen te overhandigen. De choquerende foto's die onze voorzitter daarvan heeft gemaakt zal ik jullie onthouden.



De gelukkigen

En daarna was het dan eindelijk tijd voor de barbecue. Wat kan je daar eigenlijk nog over schrijven? Ik zou de stukjes van de vorige jaren natuurlijk zo kunnen kopiëren en hier kunnen plaatsen. Niemand die het zou merken. Tonny en Frans zijn in staat om steeds weer een voortreffelijke barbecue te organiseren, waarbij niemand iets tekortkomt. Het zo gezamenlijk rond de barbecue braden van vlees maakt de toch al goede contacten binnen onze afdeling nog beter. En je maakt ook eens wat beter kennis met de partners van onze leden die bij deze



gelegenheid meekomen. Ook de drank vloeide rijkelijk en mede hierdoor werd de conversatie steeds beter en liep de barbecue enigszins uit.

Tonny en Frans, alweer ontzettend bedankt dat jullie de organisatie van de barbecue weer op jullie hebben genomen en deze steeds weer tot zo'n succes weten te maken.

Ik denk dat ik kan besluiten met "wordt vervolgd".

PS. Het viel mij deze keer op dat het inderdaad een "Barbecue en open kas" was, zoals aangekondigd. Er waren regelmatig mensen in de kas aan het rondkijken en er werd naar aanleiding daarvan best uitgebreid over de planten gesproken. En zo hoort het natuurlijk ook op de barbecue-avond van een cactusvereniging.



Andre van Zuijlen



# Verslag maandag 13 augustus

## Open Kas bij Anita en Arie.

Op weg naar Drunen, kwamen weer allerlei herinneringen naar boven. Het was weer de zoveelste mooie zomeravond van 2018. Vooral het mooie weer bracht me in gedachten weer terug naar die heerlijke Drunense Duinen. Het was in 1971 ook zo'n mooie warme dag. Netty en ik, reden in onze rode Renault 4, met het beroemde pookje, naar deze fijne omgeving. We hebben aan de rand van de duinen ook zeldzame- en tere plantjes van heel dichtbij bewonderd. Het waren geen cactussen of vetplanten, maar ze waren heel zacht en aardig voor ons.....

Logisch natuurlijk dat deze gedachten ook weer naar boven komen drijven op weg naar Anita en Arie. We werden weer zeer warm ontvangen. Van een open kas is hier geen sprake om de doodeenvoudige reden: ze hebben er geen.

Is dat armoe, is dat te weinig plaats? Zijn de mooie perzen belangrijker dan de cactussen?

Niets van dat alles. Als wereldburgers hebben Anita en Arie veel ruimte nodig voor al het moois, dat ook bij hen de fijnste en spannendste herinneringen naar boven brengt.



Arie en Anita Adriaanse

De gezellige serre geeft al heel wat geheimen prijs. De vensterbanken etaleren de meest gezonde en mooie planten. Al snel zaten een aantal mensen in korte broek (in de volksmond ook wel koukleumen genoemd) te midden van al dit moois. Anita had bij de koffie weer veel heerlijks geserveerd.

Toen mij ter ore kwam dat Arie recentelijk tachtig jaar was geworden, heb ik Anita toestemming gevraagd om voor hem te zingen. Dat lukte.

Er werd zo luid gezongen dat de nog aanwezige vogeltjes op de vlucht sloegen.



Plots was Arie weg. De garage ging open. Zou hij boos zijn? De auto werd gestart. Hij reed naar buiten. Wat was ie toch van plan?

Gelukkig hoorden we al snel het gerinkel van flessen. Arie kwam lachend de hoek om en schonk als goede gastheer, de glazen maar weer eens vol.



Ook buiten in de tuin stonden diverse planten mooi te zijn. Zelfs het dakterras wordt gebruikt voor onze stekelige vriendjes.

Zoals altijd gaat het niet om de hoeveelheid maar om de kwaliteit van de planten. Anita en Arie zijn een schoolvoorbeeld voor nieuwe leden die gemakkelijk over de drempel kunnen worden geholpen om lid te worden van onze fantastische vereniging.

Of alles dan zo goed zal groeien als in Drunen dat betwijfel ik ten zeerste.

Anita zit namelijk vol geheimen, waarvan ik er hier toch eentje ga verklappen. Buiten af en toe water en wat voeding geven doet ze nog iets.....

Ze zingt de mooiste liederen voor hen. Of Arie daar dan ook zo blij mee is, dat weet de schrijver niet.



**Klein deeltje van de mooie verzameling**

Anita en Arie hartelijk dank voor deze prachtige avond.

Hans Sleutjes

# Verslag maandag 10 september

## Bijeenkomst afdelingen Tilburg, Eindhoven en Gorboschia in Eindhoven.

We waren op 10 september te gast bij de afdeling Eindhoven voor een gezamenlijke bijeenkomst van drie afdelingen van Succulenta voor een lezing door de heer Gert Ubink. We werden hartelijk welkom geheten door de voorzitter van de afdeling Eindhoven, welke meteen het stokje overgaf aan de heer Gert Ubink. De heer Ubink verontschuldigde zich allereerst voor een eerder misgelopen lezing voor de drie afdelingen door een fout in zijn agenda. Nu was hij naar Eindhoven gekomen om zijn lezing te geven: "Een praatje bij een plaatje". De heer Ubink vertelde dat wat hem betrof het een losse lezing zou worden. Het zal een andere avond worden dan de meeste clubavonden. Er zullen ook weinig plaatjes van planten getoond worden. Wel geeft de heer Ubink een inkijk in de organisatie waarin hij werkt.



**Gert Ubink**

Hij opende met een vraag waar de belangstelling van de aanwezigen naar uitging. Deze vraag was niet aan dovemans oren gesteld. Er kwamen diverse vragen binnen, zoals in welke grond zaait u, hoe stelt u uw assortiment samen, hoe kweekt u aparte soorten, zijn er licenties voor bepaalde planten, hoe houdt u de hype in stand en hoe zaait u vetplanten en cactussen? In zijn inleiding gaat de heer Ubink in op het ontstaan van zijn bedrijf en de groei daarvan o.a. in Spanje (Succulent Valley.). Het bedrijf wordt straks geleid door de 4<sup>e</sup> generatie Ubink. In de belangstelling voor planten en cactussen en vetplanten in het bijzonder heeft de heer Ubink de mensen ingedeeld in twee categorieën liefhebbers. Er zijn mensen die houden van bloemen en planten en er zijn de zogenaamde "postzegelverzamelaars", mensen die planten willen verzamelen. Hoe werkt Ubink commercieel. Allereerst wordt gekeken wat een plantje "doet". Dit beoordeelt men o.a. op kleur en houdbaarheid. Planten moeten allereerst duurzaam zijn. Als een plant mooi en sterk is dan vraagt men een kwekersrecht aan (een soort octrooi). Dit heeft als voordeel dat je de enige bent die deze plant mag telen. En je krijgt een soort licentie daarvoor, welke 11 jaar geldig is. Daarnaast kijkt en luistert men goed naar wat de mensen willen. Vervolgens werden er enkele plaatjes getoond van de kwekerij op Tenerife. Cactussen en vetplanten zijn kamerplanten welke een zogenaamde omgekeerde fotosynthese kennen. Dit betekent o.a. dat bij hoge temperaturen de zogenaamde

huidmondjes gaan sluiten en bij lage temperaturen openen zij zich weer.

Daardoor kunnen planten groeien. In Nederland groeien planten ongeveer 7 maanden per jaar terwijl dit op Tenerife 11 maanden is. Normaal wordt door Ubink 1x per week water gegeven. Op warme dagen gebeurt dit tegen de avond, in het voor- en najaar wordt er 's-ochtends water gegeven. Ubink geeft zowel water boven in de



**Veel aandacht**



pot als onder op het tablet, dit is afhankelijk van de beworteling. In Nederland wordt voornamelijk regenwater gegeven. Bestrijdingsmiddelen worden altijd tegen de avond gegeven. Ubink heeft vooral last van trips, wolluis en schimmel. De trips vermeerderd in 15 dagen en is daardoor hardnekkig. Schimmels worden bestreden met zwavel in een kleine kas. Je ruikt dit wel maar je ziet het niet. Spintmijten komen meestal voor in de winterperiode. Rode spint verdwijnt vaak met het water geven. Een andere vraag is hoe men grote planten beetpakt. Dit doet men door er tempex omheen te zetten en dan met een kraan beet te pakken. Stekken duurt  $\pm$  3 weken om te laten drogen, daarna  $\pm$  8 weken om te wortelen. Dit gebeurt in een mengsel van 40% lava en 60% turf, de ph waarde moet  $\pm$  6 zijn. Als een Euphorbia gestekt wordt dompelt men de stek in lauwater, dat stelpt de bloeding. Zaden worden goed gehouden op een temperatuur van 6-8 graden en verpakt in siliconengel om ze droog te houden. Zeker niet in een diepvries bewaren. Een assortiment wordt opgebouwd door goed naar de potentiële klanten te luisteren. Mensen kijken vooral naar kleur en vormen. Het is en blijft een impulshandel. De bemesting bestaat voornamelijk uit stikstof dit gehalte mag niet te hoog zijn, fosfor ook dit percentage mag niet te hoog zijn en kalium(dit zorgt voor de hardheid.) Deze drie moeten goed in balans zijn b.v. 8-15-30. Er worden sporenelementen toegediend. Hebben planten een gele kleur, dan duidt dit op ijzergebrek. Het blijft altijd een spel wat wel/niet kan of moet. Zaaïen kun je in elke grondsoort. Ubink zaait meestal in 40% zand, de rest potgrond, kokos of veen en een klein beetje basisvoeding (meestal wordt  $\pm$  1% koemest aan de plantgrond toegevoegd). De grond wordt nooit gesteriliseerd omdat dan alle bacteriën dan worden gedood. De heer Ubink denkt alle gestelde vragen beantwoordt te hebben en beëindigt zijn lezing. Op het einde van de lezing verraste de heer Ubink ons met een aantal mooie planten die in de verloting mee mochten doen.



**Bestudering van de vele verlotingsplanten**

Laat maar voldaan na het horen van deze interessante lezing keerde eenieder huiswaarts.

Jan van Beusekom.



# Amerikaanse keuken: prickly pear pie (cactusvruchtentaart)



Door [Asmays Recepten](#) gepubliceerd in Asmay's Recepten

Hoewel velen ze niet zullen kennen, zijn zowel de segmenten als de vruchten van de nopales (*Opuntia*), een cactussoort met platte, afgeronde segmenten uit Mexico en het zuidwesten van de Verenigde Staten, goed eetbaar. De cactusvruchten heten in het Nederlands ook wel *cactusvijger*; in het Engels worden ze, naar de vorm en de stekels, *prickly pears* genoemd.

## Waar vind je prickly pears?

De nopales komt vooral voor in warme streken, zoals in Mexico, in de Amerikaanse staten Californië, Arizona, New Mexico, Nevada, Utah en Texas. Maar de planten zijn over nagenoeg de hele wereld verspreid. Op markten in Mexico zijn zowel de cactussegmenten als de vruchten altijd wel te koop.

In de Mexicaanse keuken worden de (jonge) cactussegmenten geschild en rauw of gekookt gegeten als groente, bijvoorbeeld in salades of stoofschotels. De vruchten worden over het algemeen geperst; de pulp gaat vaak in sauzen of jam, het sap wordt meestal verwerkt tot limonade.

In de Verenigde Staten zijn de cactusvijgen of prickly pears, behalve op groente- en fruitmarkten, ook wel te koop in supermarkten. In onze streken echter zijn de prickly pears een stuk moeilijker te vinden; ze moeten immers van ver worden ingevoerd. Ik heb ze wel gevonden in een toko met veel uitheemse, buitenlandse producten, op de markt (bij een dito kraam) en in een biowinkel. Echter allemaal in een grote stad; in kleine plaatsen en dorpen zullen ze waarschijnlijk – door gebrek aan vraag – nooit in het assortiment worden opgenomen.



## Gebruik van de prickly pear

In Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten is de prickly pear niet alleen een veel voorkomende, maar ook een populaire vrucht. De smaak van de sappige cactusvijg ligt ergens tussen een niet al te zoete bubblegum en watermeloen in.

Prickly pears worden ook in de Verenigde Staten op veel verschillende manieren toegepast: ze worden vaak verwerkt in jam, snoep of ijs, het sap wordt



veel gebruikt in cocktails of in sauzen en vinaigrettes, maar er wordt natuurlijk ook gewoon limonade van gemaakt. Het vruchtvlees wordt verder vaak gebruikt in fruitsalades, vruchtenmoes en vruchtentaarten.

### **Prickly pear blijft stekelig**

De cactusvijgen, die op markten en in winkels worden verkocht, zijn vrijwel altijd ontdaan van de vele, kleine, haarfijne doorns of stekels, waarmee ze normaal gesproken vol zitten. Toch heb ik al een aantal keren een paar onzichtbaar kleine, maar duidelijk voelbare stekels in mijn handen gehad.

Wanneer je namelijk de hele prickly pear wilt gebruiken, moet je de buitenkant goed onder warm water afwassen. Door de wasbeweging wil nogal eens een vrijwel onzichtbare, eenzaam overgebleven stekel in je handen gewreven worden.

Zoals een splinter is dit een tijdje ongemakkelijk en licht pijnlijk. Voortaan was ik mijn prickly pears dus met (huishoud-) handschoenen aan.

Zou je ooit in de gelegenheid zijn een paar prickly pears zo van de cactus af te kunnen plukken, zorg dan voor dikke leren handschoenen om ze vast te pakken. De stekels kunnen er met een harde borstel worden afgeschuurd of boven een open vuur worden weg gebrand.



### **Prickly pear schillen**

Wanneer je de prickly pear schilt, zul je vrijwel nooit last van eventueel overblijvende stekels hebben. Snij daarvoor een klein stukje van de boven- en onderkant af, snij de prickly pear over de lengte een stukje in, zodat je door de schil en net in het vruchtvlees zit. Nu kun je de schil voorzichtig van het vruchtvlees 'afrollen'. Wanneer je de prickly pears vers gebruikt (zonder koken), dan is dit een goede manier om ze te verwerken.



### **Het recept**

Deze prickly pear pie is een van oorsprong Amerikaans recept, dat veel in het zuidwesten – waar de nopales voorkomt – wordt bereid en gegeten als nagerecht. Het is een typische sचेptaart; dat wil zeggen dat de taart en moesvulling zacht blijven en niet in punten kunnen worden gesneden. Iedereen aan tafel krijgt een bord of een schaalje, waarin een schep of portie van de prickly pear pie wordt gedaan. Eventueel wordt er nog wat suiker, honing of stroop over gegoten of vanillevla, yoghurt, ijs en/of slagroom bij geserveerd.





## Ingrediënten

### Taartvulling:

6-8 prickly pears (oftewel cactusvijgen)  
200 milliliter water  
200 gram suiker  
6-8 afgestreken eetlepels custardpoeder  
6-8 eetlepels melk.

### Taartbeslag:

225 gram bloem of tarwemeel  
225 gram suiker  
100 gram boter  
250 milliliter melk  
1 zakje bakpoeder  
1 vanillestokje  
¼-½ theelepel zout.

Verder nodig: een mesje, een kookpan, een staafmixer, een handmixer, een deegkom, een klein schaaltje, een ovenschaal of dichte bakvorm van tenminste 26 cm doorsnee.



## Bereiding

### Taartvulling:

Was de cactusvijgen goed af.  
Verwijder een stukje van de boven- en onderkant en snij de cactusvijgen in vieren.  
Doe de cactusvijgen in de kookpan.  
Voeg water en suiker toe.  
Breng het geheel aan de kook en laat het 10 minuten zachtjes koken.  
Pureer de massa met de staafmixer.  
Meng in een klein schaaltje de melk met de custardpoeder tot een glad papje zonder klontjes.  
Schenk het custardpapje bij de cactusvijgenpuree en roer goed door.  
Laat het geheel nog ongeveer 5-8 minuten zachtjes koken.  
Haal de pan van het vuur en laat de cactusvijgenpuree afkoelen en indikken.



### Taartbeslag

Verwarm de oven voor op 180°C.  
Snij de boter in plakken en doe deze in de bakvorm.  
Zet de bakvorm met de boter in de oven en laat deze mee verwarmen.  
Meng tarwemeel, suiker, bakpoeder, zout en melk in de deeg kom.  
Schraap het merg uit het vanillestokje en voeg dit aan het beslag toe.  
Meng alles nog even door elkaar.





Haal de (hete) bakvorm met de gesmolten boter uit de oven.

Schenk het beslag er bovenop (NIET ROEREN).  
Schenk de cactusvijgenpuree in het midden van het beslag (NIET ROEREN).

Zet de bakvorm in de oven.

Laat de prickly pear pie in de oven in 20-25 minuten op 180°C afbakken.

(Door de zwaartekracht zal de cactusvijgenpuree naar de bodem zakken en het beslag er als een (bijna) gesloten laag overheen liggen).



### Variatie

Wanneer je niet van de vele, harde, maar eetbare pitjes in de prickly pears houdt, druk de puree dan nog een keer door een zeef voor dat je het custardpapje toevoegt.

Indien je geen prickly pears in de winkel kunt vinden, gebruik dan een moes van een andere fruitsoort, zoals bijvoorbeeld rabarber, cranberry's, ananas, mango, appels, (stoof- of hand-) peren, perziken, pruimen of abrikozen, of een combinatie hiervan.

Vervang (een klein deel van) de suiker door vanillesuiker en laat het vanillestokje achterwege.

Vervang (een deel van) de suiker door zoetstof om mee te bakken (zoals bijvoorbeeld Stevia of Tagatessa). Vervang het tarwemeel door witte bloem, maïsmeel of juist door stevig volkorenmeel.

### Serveren

Serveer de prickly pear pie koud of warm.

Serveer de prickly pear pie als tussendoortje, bij de koffie of de thee.

Serveer de prickly pear pie als nagerecht, eventueel met yoghurt, vla, een bolletje ijs of een toef slagroom.

**Enjoy oftewel eet smakelijk!**



# Jaaragenda 2018

## Afdeling Succulenta Gorinchem – 's-Hertogenbosch

<b><u>Maandag 8 januari</u></b>	Jaarvergadering Zaaiwedstrijd
<b><u>Maandag 5 februari</u></b>	Lezing Madagaskar, het unieke succulenteneiland Door Peter van Dongen
<b><u>Maandag 12 maart</u></b>	Lezing over Namibië Door Andre van Zuijlen
<b><u>Maandag 9 april</u></b>	Lezing Bolivia, cactusland van meer dan alleen lobivia's Door Wiebe Bosma
<b><u>Maandag 14 mei</u></b>	Plantenkeuring Fotowedstrijd
<b><u>Maandag 21 mei</u></b>	2 <sup>e</sup> Pinksterdag landelijke open kas bij: Frans en Tonny Mommers
<b><u>Zaterdag 26 mei</u></b>	Cactusreisje samen met de afdelingen Eindhoven en Tilburg Opstapplaats Stappegoorweg 1, 5022 DA Tilburg
<b><u>Maandag 11 juni</u></b>	Open kas Bij Cees en Marleen Pulles
<b><u>Zaterdag 7 juli</u></b>	Open kas met BBQ Bij Frans en Tonny Mommers
<b><u>Maandag 13 augustus</u></b>	Open kas Bij Arie en Anita Adriaanse
<b><u>Maandag 10 september</u></b>	Lezing samen met Eindhoven en Tilburg Organisatie door afdeling Eindhoven
<b><u>Maandag 8 oktober</u></b>	Plant en praatje
<b><u>Maandag 12 november</u></b>	Lezing Bloeiend Namaqualand, voorjaar in Zuid- Afrika Door Jan en Anny Linden
<b><u>Maandag 10 december</u></b>	De quiz