

Jrg. 2017 - 4

**afdeling eindhoven**

**Juni 2017**

**succulenta**



**afdelingsnieuws**

## **Bestuur Succulenta afdeling Eindhoven**

### **Voorzitter:**

Roelof Salters, Bar.v.Wijnbergplantsoen 5, 5581GR Waalre

 : 040- 2230101

E-mail: [salters@xs4all.nl](mailto:salters@xs4all.nl)

### **Secretaris**

Jan van Dijk, Wilde Wingerd 16, 5708 DC Helmond

 : 0492- 535652

E-mail: [jahvandijk@yahoo.com](mailto:jahvandijk@yahoo.com)

### **Penningmeester:**

Willem Burger, Kwartel 8, 6026EV Maarheeze,

 : 0495 - 592473

E-mail: [willem.burger@hetnet.nl](mailto:willem.burger@hetnet.nl)

**jaarcontributie** afdeling **€ 17,=** te voldoen via afdelings-  
gironummer **NL15 INGB 0000 2853 18** en t.n.v.

**Penningmeester Succulenta afd. Eindhoven.**

### **Bibliothecaris:**

Gerrit Roest, Lindestraat 17, 5541 EK Reusel

 : 0497 - 642884

E-mail: [g.roest@wanadoo.nl](mailto:g.roest@wanadoo.nl)

=====

**Succulenta, afdeling Eindhoven** komt elke 2<sup>e</sup> maandag van de  
maand om 19.30 uur bijeen in **Wijkgebouw De Hoeksteen** ,  
Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven. **Telefoon:** 040-2372448.

### **Redactie Afdelingsnieuws:**

Ties van Kemenade \*

E-mail: [henk.damsma@freeler.nl](mailto:henk.damsma@freeler.nl)

[\* wnd. Henk Damsma ]

# **VERGADER AGENDA 2017 / 2018**

---

- Maandag **9 jan. 2017** Namibië anno 2015 door **Ger du Pré**  
(ged. revisie eerdere bijzondere ezing)
- Maandag **13 feb. 2017** Jaarvergadering afdeling
- Maandag **13 mrt 2017** Dia's wijlen Günther Smit
- Maandag **10 april 2017** recente reizen naar Texas & Hawaii  
( door Roelof Salters )
- Maandag **8 mei 2017** Botanische tuin van Barcelona  
(door Ties van Kemenade)
- Maandag **12 juni 2017** Zuid-Afrika-Westkaap, deel1  
(door Andre van Zuijlen)

**10 juli 14.00 – 15.30 uur huisbijeenkomst bij Roelof Salters**

- Maandag **11 sept. 2017** **DBA- vergadering in Den Bosch**
- Maandag **9 okt. 2017** **Mexico**, door Mw. Mieke Geuens
- Maandag **13 nov. 2017**
- Maandag **11 dec. 2017**
- Maandag **8 jan. 2018**

## Huldiging jubilarissen.

Uniek was het wel, vijf te huldigen leden op onze Afdelingsvergadering van 10 april 2017 n.a.v. hun diverse jaren durend lidmaatschap van SUCCULENTA.

Onze oud-voorzitter, Henk Damsma, was gevraagd aandacht te besteden aan alle jubilarissen – hemzelf echter uitgezonderd. Henk werd namelijk tijdens de Alg.Ledenvergadering (gehouden op 8 april jl. in Assendelft) “gehuldigd” door de voorzitter van SUCCULENTA met het opspelden van de “*vergulde smaragd*” vanwege zijn **60**-jarig lidmaatschap. Daarbij werd hem een fraaie bokaal met een *Tillandsia flabellata* op ‘Spanish moss’ overhandigd, iets wat alle aanwezige jubilarissen overigens eveneens ten deel viel. Onze vier overige jubilarissen hadden elk te kennen gegeven hun huldiging op de afdelingsvergadering te willen genieten, ten dele met danwel zonder partner. Dit betrof :

dhr. Tom van der Sommen, 50-jaar lid,

mw. Bep Braet, 40 jaar lid.

dhr. Jan van Dijk, eveneens 40 jaar lid.

dhr. Frans Borst, 25 jaar lid.

Als eerste werd **Tom** toegesproken. Een heel aantal jaren betrokken en aanwezig zijn op afdelingsvergaderingen met oplettend luisteren naar alles en iedereen lijkt de beschrijving die Tom het meest karakteriseert. Dat is echter maar zeer beperkt benoemd,

immers alle aanwezigen weten dat hij zich, samen met Kees v.d. Wittenboer organisatorisch en enthousiasmerend (inmiddels vele jaren) inzet voor de zaai-activiteiten van onze afdeling. Tom is ook de eerste, die via ons “afdelingsnieuws” een heus THEMAnummer aangaande zaaien het licht heeft doen zien. Zijn toewijding daarin, maar ook de zorg is groot! Een deel van de toegekende prijzen bij de zaaiwedstrijden komen van zijn hand en hij weet zeer bewonderenswaardige collages te maken van glas in lood.

Een aardigheidje als dank en onze waardering? Dat leek ons aanvankelijk heel gemakkelijk. Henk had nog wat slap ‘daklood’ liggen en dacht met een bodem-doorboord “whiskey-glas” en een cactus daarin wel iets leuks te kunnen ‘fabrieken’. Dat mislukte grofstoffelijk. Maar, jijzelf bracht ons, door minder gewenste omstandigheden, op een beter(?) idee. Een recente, goed gelukte, operatie bleek toch zoveel hersteltijd en vooral rust te vragen dat niet alleen de cactussen in de serre daaronder gingen lijden, maar jijzelf ook. De gedachte aan een “huiskamer-serre” kwam op, zodat je binnenshuis herstellend, ook binnenshuis kon genieten van onze stekelige vriendjes en vriendinnetjes en vandaar dit cadeau.

Er zijn 3 speciale venstertjes Tom.

Voor één daarvan staat ***Turbinicarpus alonsoi***. Rechtsom draaiend staat voor het 2e venstertje ***Oreocereus celsianus*** (ook bekend uit jouw THEMAnummer) en voor het 3e staat ***Mediolobivia pygmaea*** var. RH1307.

Oplettend en ontdekkend als jij bent zal het je zeker niet ontgaan dat de beginletters van de geslachtsnamen van deze 3 plantjes de naam **TOM** vormen en bijzonderheid bij dit cadeau zijn de bijgaande zakjes met zaden van **overeenkomstige soort** ( heeft jouw bijzondere interesse). Om dat te realiseren was de Alg. Jaarvergadering 2017 van SUCCULENTA nodig.

Maar,... da's een ander verhaal!



*De huiskamer-serre wordt bewonderd door Tom, Kees & Gerrit*

Zoals je ziet is deze kleine “huiskamer-serre” **niet** uitgevoerd in “glas in lood”.

Immers, bij jubilea van 50 jaar denkt men normaliter in termen van goud en dus is het glas *verguld* gevat. En voor jezelf is er de fraaie “vergulde speld met robijn”.



*Uitgebreide instructies voor zelfospelden ...*

Vervolgens wordt de schijnwerper op **Bep** gericht. Henk noemt haar een “echte”. Toegelicht blijkt hij daarmee te bedoelen dat het lidmaatschap van Bep vooral óók bestaat uit activiteit. Vrijwel altijd actief aanwezig en fysiek betrokken bij tentoonstellingen ( LTS in Veldhoven, Bloem en Tuin activiteit in Geldrop, jaarlijkse PR-activiteit Natuurmarkt Helmond, etc. etc. ) en je geregelde aanwezigheid ook bij uitvaartdiensten van een

overleden verenigingslid. Ook je altijd vrijmoedige commentaar geeft betrokkenheid weer, maar dan op een andere manier. Leuk en zeker bijzonder gewaardeerd is je opmerkelijke naamkennis van andere planten, die je dan vaak uit eigen kweekervaring kent. En ja, ieder hier aanwezig weet dat je verliefd bent op succulenten, maar smoorverliefd op “alles met kikkers” ; reden dat je er nu een paar ( INGELIJST, dat wel) aangeboden krijgt. Eén is een foto uit een presentatie van Mat Jansen. Een andere betreft een recent gevonden soort uit India (*Nyctibatrachus pulivijayani*), die op een duimnagel past en verder een mafkikker (padje), te weten *Melanophryniscus stelzneri* gefotografeerd in Argentinië in de vrije natuur en daarom denkelijk toch bijzonder.



*Bep, geflankeerd door Camiel en Jan van Dijk, in volle aandacht .....*



Ook Bep krijgt een speldje overhandigd: de vergulde vorm zonder robijntje, geheel passend bij haar SUCCULENTA -leeftijd.



De recent ontdekte nieuwe soort..... Zij of hij passen op de nagel van een duim en zijn of worden 12 -15 mm groot.



*Een fles Braziliaanse wijn van Gamay voor Camiel in een omhulling met cactus motief en onthullend etiket. Paul Tieleman [Re] kijkt toe.*

Vervolgens wordt aan **Jan van Dijk** alle aandacht geschonken, die net zoals Bep 40 jaar lid is van SUCCULENTA. Ook Jan heeft zich ingezet voor onze afdeling, niet alleen door aanwezigheid op afdelingsvergaderingen, maar hij heeft ook de functie van voorzitter gedurende 8 jaar – als geen ander – vervuld . Bijzonder is dat Jan in beginsel fietst om ergens te komen.. Hoewel Jan fietstassen heeft was het opvallend dat er wel eens = zij het kleine= problemen waren: of hij moest teveel meenemen, of het paste niet helemaal, of het werd te zwaar, of .....

**Dat moet opgelost worden** werd er gedacht!

Het idee was aanvankelijk om Jan een klein aanhangfietsje met steunwielletjes cadeau te doen, maar dat werd toch te prijzig. De echte vondst werd ingegeven door het (ook) in San Marcos jaarlijks gevierde feest **El Güegüense** (zie ook laatste pagina), waar Jan via Stichting en stedenband met Helmond nauw bij betrokken is. Dit feest (van oorsprong *satirisch* drama uit Nicaragua) is een folkloristisch hoogstandje met theatrale dans en muziek, waarbij veelal maskers, aangepaste kleding met **brede, hoge hoeden** een rol spelen.

Een stabiele 'draaghoed', eventueel ook te gebruiken in San Marcos, werd dus ontworpen; zodat Jan ingeval van nood hierin zijn succulenten (of andere attributen) kon vervoeren op de fiets. Dat gelukte wonderwel, want Henk kwam daar vrolijk mee binnenstappen - zij het *met een ietwat benauwde blik* .

De aangeboden draaghoed bleek te zijn gevuld met drie planten, t.w.: een Jovibarba, een **Astrophytum** en een **Notocactus**, waarvan de beginletters samen de roepnaam van onze jubilaris **JAN** vormen en werd hem dus als presentje overhandigd.



Fysiek en geestelijk  
lijkt het evenwicht  
nog even  
niet bereikt...



Aan de hand van internetplaatjes geeft Henk  
uitleg over El **Güegüense** [ook bekend onder  
de naam **Macho Ratón**  
(vrij vertaald spel van kat & muis )]



en dan:



passender cadeau had Jan niet kunnen krijgen.....  
( de thuisreis ging voor deze ene keer met de auto van Willem Burger)

Ook Jan krijgt de vergulde draagspeld door Henk overhandigd.

Lest best zegt men wel eens en dat geldt zeker voor **Frans Borst** als gekeken wordt naar zijn (natuur)interesses, kennis en innovatieve geest. Over de beginjaren van zijn 25-jarig lidmaatschap valt te weten dat hij vergaderingen van de afdeling frequent bezocht en wel in de periode dat ook Marty de Roos nog van de partij was. Gezondheidsredenen zijn oorzaak dat daar de klad ingekomen is, maar zeker niet in zijn praktische aandacht/interesse voor cactussen, (aquarium)vissen, bijen(volken), etc. etc. Bijna onbegrijpelijk dat iemand (gezien ook zijn leeftijd) dat allemaal kan bijhouden. Frans zaait nog steeds jaar in jaar uit met groot enthousiasme!



Frans krijgt van Henk zijn jubileumspeld samen met een grote doos, waaruit een ronde, platte schaal met een soort grasveldje met daarop omgekeerde mandjes tevoorschijn komt.

Die omgekeerde mandjes zijn wel voorzien van een opening en figureren als kleine bijenvolkkorfjes. De grootte van de korf heeft te maken met de grootte van het te verwachten bijenvolk. Zo is er een bescheiden Franse korf, een grote Russische korf, een nog weer grotere korf voor het Amerikaanse volk, een kleine korf voor het Nederlandse volk en een gematigd grote voor het Spaanse bijenvolk.



Opvallend dat in die volgorde genoemd de beginletters van de volken de naam **FRANS** opleveren. Geiniger is dat de korfbezetting kleine zaailingen blijkt te herbergen van respectievelijk **F**railea's, **R**ebutia's, **A**strophytums, **N**eoporteria's en **S**oehrensia formosa! Wat een verborgen boodschap er toch in beginletters van woorden kan zitten en waar je korven wel niet voor kunt gebruiken.

Tenslotte krijgen Bep alsook Tineke een boeket bloemen overhandigd door onze voorzitter **Roelof Salters** en Camiel (zie eerdere foto) een fles wijn, vanwege vele jaren liefdevolle steun aan de jubilarissen en bijpassend feestgevoel.



*Bep omarmt of omhelst de bloemen.....*

Een mooi gebaar!

De voorzitter maakt aansluitend van de gelegenheid gebruik ook Henk te bedanken voor alle werkzaamheden van de afgelopen jaren en tovert een pragmatische lettervolgorde (→ naam) in planterij te voorschijn



U begrijpt het :

een **Haworthia**, **Echinocereus** , **Notocactus** + 'Kaktus' zijn nu voor HENK. Het leverde ter plekke dus de volgende foto op:



Bloemen van Roelof voor Margreet, die zich later op de avond vrij kon maken en voor Henk een fles wijn om na te genieten werden in dank aanvaard. Leuk !





*De jubilarissen.....*

**Alle foto's zijn gemaakt door Wil van Vroenhoven.  
Daarvoor onze hartelijke dank Wil. Goed gedaan!**

**Dmnz.**

---

**Cactusreisje/excursie zaterdag 20 mei 2017**

**ENKELE foto's NU, in het volgende nummer MEER**

Wie er meedingen van onze afdeling?  
Margareth, Jan, Ties, Chiel en Trees, Roelof, Kees, Willem  
en Diana, Bep, Renata, Wil en Monique.



*Prachtige rotstuin van Jack van der Sterren*



*bij Kakteen Piltz in Düren ...*



↑ **Eden plants in Heinsberg** ↓





*Jaarlijks feest van San Sebastian in Nicaragua (El Güegüense)*