

NOVIOCACTUM

Digitale nieuwsbrief van de afdeling Nijmegen van
Succulenta

Jaargang 3 nummer 9, september 2018



Aloe garipensis in Namibië

foto Andre van Zuijlen

SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE AFDELING NIJMEGEN

Theo Heijnsdijk 0487 – 542704
voorzitter th.heijnsdijk@gmail.com

Johanna Jongekrijg 0485 - 880300
penningmeester jjongekrijg@ziggo.nl

Riet Maessen 024 – 3440425
secretaris rietmaessen@xs4all.nl

BIBLIOTHECARIS

Lieda Dekker 0487 – 561803
 liedadekker@icloud.com

REDACTIE NOVIOCACTUM

Theo Heijnsdijk 0487 – 542704
 th.heijnsdijk@gmail.com

Contributie: € 15,- per jaar.
gironummer NL12ABNA0805932216 tnv J. Jongekrijg en/of T.
Heijnsdijk.

Bijeenkomsten:
Elke eerste dinsdag van de maand bij HELICON opleidingen,
Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen. Aanvang 19.30
precies.

UITNODIGING



Zandduinen bij Sossusvlei in Namibië

foto Andre van Zuijlen

Op **dinsdag 4 september** komt Andre van Zuijlen met een lezing over zijn eis naar Namibië in 2017. Wie zijn lezing over Chili vorig jaar heeft meegemaakt weet dat Andre werkelijk schitterende foto's maakt, dus komt dat zien!

Het programma voor **dinsdag 2 oktober** staat nog niet vast.



Aloe dichotoma in Namibië

foto Andre van Zuijlen

VERSLAG

Kasbezoek op 7 augustus bij Jan Braks

Nieuw lid, nieuw adres. In St Anthonis. Vlakbij ons oud-lid Piet Sommers. Maar tot mijn verbazing kende mijn TomTom de straat niet. Een lange, zo het had geleken in Google Maps, al lang bestaande straat. Nu was mijn navigatie systeem eigenlijk aan vervanging toe, dus naar aanleiding van dit voorval uiteindelijk maar eens een nieuwe gekocht. Gelukkig hoorde ik die avond dat het meer mensen overkomen was.

Maar ondanks mijn slechte oriëntatie vermogen gelukkig toch snel gevonden.

Toen ik de oprit opreed kwam mij een lange pompoenplant al tegemoet. Een leuk welkom. Later op de avond kon ik er pas een foto van maken, want de zon stond net verkeerd.

Er stonden twee huizen op het perceel, de een wat kleiner, waar Jan in woont en de ander waar zijn moeder in woont. Jan had mij al verteld dat hij nog maar kort woonde en dat hij daar pas een kas neer had kunnen zetten. Later die avond begreep ik hoe het zat, zijn vader was vorig jaar overleden en zo kon hij een beetje op zijn moeder letten.

Maar..... toen toonde hij mij zijn kas: dolleeg!!



Eerst moet gezegd worden, dat Jan eigenlijk orchideeën kweekt en dat zijn passie voor succulenten pas aan het ontwaken is. Door de bijzonder warme zomer was de kas veel te warm voor de orchideeën en waren de omstandigheden buiten veel geschikter voor ze. Alle planten stonden dan ook buiten.



Het was deze avond niet zo druk. Er waren veel leden, juist die met huisgenootleden, op vakantie of ze waren die dag net teruggekomen van vakantie. Uiteindelijk kwamen 7 leden: Ludwig, Ton, Antoon, Annie, Tonnie, Gerard en ikzelf. Maar het was er zeker niet minder gezellig om. Het was nog steeds de 'warme periode' en we konden dan ook wederom de hele avond buiten zitten. Heel toepasselijk had Jan voor een ijstaart gekozen voor bij de koffie, die dan ook heerlijk smaakte. We kregen een rondleiding van Jan langs zijn planten en de tuin. Allereerst natuurlijk zijn orchideeën. De meeste hadden al gebloeid, maar er stonden er toch nog een aantal heel mooi te pronken.



Oncidium chrysomorphum



Stanhopea tigrina

Op de grond stonden zijn succulenten.



Waarvan een prachtige Sanseveria (gekocht bij Intratuin) en Agave in het oog vielen. Agave nigra denk ik.

Vervolgens kregen we een rondleiding door de tuin. Daarin stonden vnl. bijzondere planten, waarvan Jan feilloos de botanische naam kende.

Een impressie:



Bessera elegans



Polianthes tuberosa

De Bessera en Polianthes zijn niet-winterharde bollen. De Polianthus rook heel erg sterk. Een heerlijke geur. Er was met Tonnie nog even verwarring wat de geur betreft. We stonden er samen naar te kijken en ik dacht nog even dat het het parfum van haar was en zij was bang dat ik haar zweet rook. Maar gelukkig bracht Jan de oplossing en kregen we bovendien beiden een bolletje mee. Ik heb het vlak bij mijn terras gepoot.

De Euphorbia was een spontane zaailing. Het was jammer voor de vele tuinliefhebbers onder ons, die nu met vakantie waren, want het was heel leuk die bijzondere planten.

Daarna werd het nog heel gezellig met elkaar, zijn moeder kwam er ook bij zitten en later kwam er nog een zus van Jan met haar man. Zij gingen de volgende dag met vakantie en kwamen nog even afscheid nemen. Het was al laat voor iedereen opbrak.

We moeten dit bezoek zeker nog een keer plannen als de tuinliefhebber leden niet op vakantie zijn.

En dan nu nog de beloofde foto van de immense pompoenplant:

Johanna Jongekrijg

Alle foto's: Johanna



Euphorbia characias

