

Afdelingsnieuws



SUCCULENTA

106

HAAS EN PEEL

WINTER 2016

Omslag: Alwin Berger (1871-1931) was een Duits botanicus, die veel heeft bijgedragen aan de studie van succulenten, vooral agaves en cactussen.

Van 1897 tot 1914 was hij conservator van de Giardini Botanici Hanbury, een tuin die onder het bestuur van de universiteit van Genua in Italië valt. Van 1914-19 pleegde hij onderzoek in Duitsland, gevolgd door drie jaar studie in de Verenigde Staten.

Daarna was hij directeur van de afdeling plantkunde van het natuurhistorisch museum in Stuttgart.

Van zijn werken zijn de meest bekende werken zijn "Die Agaven" (1915) en "Kakteen" (1929).

De geslachten *Bergerocactus* en *Bergeranthus* werden naar Berger genoemd.

AFDELINGSNIEUWS

Nr. 106 Winter 2016 27^e jaargang

Kwartaalblad van SUCCULENTA

MAAS & PEEL

Redactie: Jack Schraets

Red. adres: Geuldersedijk 2

5944 NH Arcen

E-mail: j.a.schraets@hccnet.nl



FIJNE FEESTDAGEN

&

VOORSPONDIG 2017

WENSEN O

BESTOOR

&

REDACTIE

SUCCULENTA

AFD. MAAS & PEEL

Voorlopige agenda 2017 (onder voorbehoud)

- 24 jan. Lezing Mieke Geuens, Diario: 4 semanas al sur de México.
21 febr. Jaarvergadering met verloting.
28 mrt. Doe-avond in de Jochumhof te Steijl.
8 apr. A.L.V. Succulenta.
25 apr. Lezing Jan Linden; Bloeiend Namaqualand, voorjaar in Zuid-Afrika.
28 mei Cactussen- en vetplantenbeurs.
3 juni Open dag Ubink.
27 juni Buitenbijeenkomst.
22 aug. Doe-avond in de Jochumhof te Steijl.
9 sept. E.L.K. te Blankenberge.
26 sept. Nog in te vullen. (Eén van de avonden in , sept, okt.
24 okt. Nog in te vullen. vindt Plantherkenning door dhr. Rooijsak-
28 nov. Nog in te vullen. kers plaats.)
19 dec. Avond met foto's, presentaties door leden.



De winter is op komst.

*Verdrijf de lange donkere winteravonden met het lezen
van een goed boek. Dat kan voor U alleen maar een boek
over succulenten zijn.*

*In de rijk gevulde bibliotheek van de afdeling vindt U zeker
iets van Uw gading.*

*Neem contact op met Harrie Knapen, Tel. 0493-694160
of mail hem: h.knapen@kpnmail.nl*

In memoriam Theo Nabben

Jack Schraets

Blijkens een rouwadvertentie in De Limburger is op 31 oktober Theo Nabben overleden.

Theo verbleef al enkele jaren in Verzorgingshuis Sevenheim in Sevenum.

Theo Nabben was langer dan 25 jaar lid van onze afdeling tot 2014.

Van die meer dan 25 jaar was hij ongeveer de helft bestuurslid van de afdeling, eerst als bibliothecaris en daarna als penningmeester. Daarnaast was hij de initiator van ons Afdelingsnieuws en hij bekleedde het redacteurschap langer dan 10 jaar. Behalve dat schreef hij vele artikelen in ons blad

onder meer een serie over Mammillaria's en vooral een serie verhaaltjes onder de naam Kasbezoek..., die gretig werden gelezen door de leden en die deden denken aan de Kronkels van Simon Carmiggelt.

Na het einde van zijn bestuurslidmaatschap bleef Theo trouw de bijeenkomsten bezoeken. Maar hij werd ouder en kampte met gezondheidsproblemen. Die werden zo serieus, dat hij op een bepaald moment zijn bezoeken aan de bijeenkomsten moest verminderen en zijn plantenverzameling moest inperken.

Een aantal jaren geleden moest hij zelfs alle planten wegdoen, omdat hij niet meer in staat was ze te verzorgen. En weer enige tijd later was hij door de slechte gezondheid niet meer in staat zelfstandig te wonen.

Theo blijft me bij als een vriendelijke, bescheiden man, die het liefst op de achtergrond bleef. Voor de meesten was hij nogal gesloten en soms kon hij zich vrij sarcastisch uiten.

Voor de afdeling was Theo de initiator van het Afdelingsnieuws en de naam "Maas & Peel" voor de afdeling. Het beheer van de financiën door hem was altijd zeer correct.

Ik hoop, dat hij nu onbekommerd kan uitrusten van de moeilijke tijden die hij op aarde beleefd heeft.



Gedachten van een voorzitter 3

Williejan Rooijackers

Facebook, niet dat ik er veel van weet maar toch genoeg om te weten wat je er mee kan en hoe het werkt. De afdeling heeft een facebook pagina. Leuk, nuttig en je kan foto's en of evenementen met elkaar delen. Totdat Piet Wienen in iets andere bewoordingen tegen me zei: Wat is dat? Snappen onze leden dat? Daar had hij een goed punt, zelf niet bij stil gestaan. Piet, dat gaan we uitleggen. Inmiddels heeft U in een PowerPoint voorstelling iets hiervan kunnen zien. Piet was niet de enige met een idee/vraag. Jac Verbeek kwam met iets eigens, dat erg simpel en voor de hand liggend is maar daardoor wel geniaal. Op de terugweg van de doe-avond in Steijl, we reden samen, werd de avond doorgenomen. Jac vraagt waarom doen we zoiets ook niet voor leden? Iemand die tijdelijk of voor langere tijd niet voor zijn verzameling kan zorgen of voor wie het net iets te veel is. We kunnen iemand bijvoorbeeld helpen met verpotten zodat dit lid langer van zijn hobby kan genieten. Waarom niet is mijn reactie. Lijkt mij dat daar altijd wel vrijwilligers voor te vinden zijn. Uiteraard is dit inmiddels besproken en kunnen leden die hiervan gebruik willen maken daar een beroep op doen.

ELK blijft toch een van de jaarlijkse hoogtepunten. Je ontmoet oude bekenden en maakt nieuwe cactusvrienden. Uiteraard het belangrijkste is plantjes. Die zijn er volop. Je moet wel goed kijken want de prijsverschillen kunnen groot zijn. Over het algemeen waren de prijzen dit jaar een stuk hoger dan vorig jaar. Toch leuke aanwinsten gescoord. Tevens een gesprek gehad met Andre van Zijlen en Frans Mommers. Dat gesprek ging op een gegeven moment over nieuwe ideeën. Onze doe-avond in de Jochumhof bleek goed aan te sluiten bij hun gedachten. Als het goed is resulteert dat in een artikel in het landelijk blad. Het jaarlijkse bestuursuitstapje, een soort van beloning uit eigen zak. Onzin natuurlijk gewoon een gezellige dag met een kleine groep. Waarom ik het vermeld, ik wil U de adressen die we bezocht hebben niet onthouden. Als eerste Klein Mexico, Haarhoftrasse 38, 59757 Arnsberg Vosswinkel. Een kwekerij voor de groothandel, niet echt spectaculaire planten maar wel leuke dingen. Het tweede adres was Mbuyu Bielefeld Dingerdisser Heide 15, 35699 Bielefeld. Gespecialiseerd in Caudex. We hebben onze ogen uitgekeken. Ongelooflijk wat deze man in zijn kassen heeft staan. Bijzondere en rare planten met ook een bijbehorende bijzondere prijs. Mijn wensenlijstje was veel groter dan mijn por-

temonnee. Toch diverse nieuwe aanwinsten die je niet snel op een beurs tegen komt. Paul, Harry en ik hebben alle drie een *Adenia globosa* gekocht. Een mooie, niet makkelijk plant, zie foto. We gaan ontdekken wie de plant in leven houdt en hoe de planten zich ontwikkelen.

De septemberbijeenkomst als gebruikelijk een lezing van de familie Sarnes. Altijd goed, zit prima in elkaar met mooie planten. Verder deze keer een verloting, vrijwel iedereen is met meerdere planten naar huis gegaan. Bestuurlijk zit er wel een kleine maar aan, het wordt steeds moeilijker om aan planten te komen voor een verloting. Bij deze dus een oproep: Heeft een U of meerdere leuke planten die geschikt zijn voor een verloting, neem dan contact op met het bestuur. Ons streven is om tijdens de jaarvergadering in februari 2017 wederom een verloting te houden.

Langzaam wordt de temperatuur wat minder en de dagen korter. Dat betekent dan ook dat er enkele voorbereidingen genomen moeten worden. Diverse planten buiten wat beschut gezet en op een droge plek. Later als het echt slechter wordt moeten de Agaven en de Tillandsia's nog naar binnen. Dit jaar wordt een relatief eenvoudig jaar, de boel isoleren en dat is het wel zo'n beetje. Volgend jaar zijn ze weer aan de beurt om verpot te worden.

Bestuurlijk zijn we al weer bezig met volgend jaar. Het ledenaantal is na jaren van krimp gestegen. Wat helaas erg moeilijk om te buigen is, is de financiële krimp. Langzaamaan leveren we elk jaar een beetje in. Reden om nu toch aan een contributieverhoging te denken. Je moet uiteindelijk wel een buffertje overhouden. Een extra doe-activiteit in de Jochumhof scheelt ook weer enkele tientjes, immers geen kosten voor een spreker.

Over sprekers gesproken, het programma voor het eerste deel van 2017 moeten we ook "afspreken". Bijna traditiegetrouw komt Mieke Geuens in januari, februari jaarvergadering, maart Jochumhof, april waarschijnlijk een lezing van de familie Linden en dan is het alweer tijd voor de beurs.

Jaarvergadering, ook dat komt eraan. Behalve een stapel stukken die we aan moeten leveren voor de landelijke, is het grotendeels routine. Hooguit de vragen vanuit de zaal kunnen je verrassen. Wel is het ook een goede gelegenheid om iets aan zelfreflectie te doen en om feedback te vragen. Immers we staan er nu als bestuur een jaar, we proberen eens wat en dan rest de vraag: Hoe gaat het, wat kan er nog beter of anders?

Eind oktober, de voorbereidingen voor de winter vorderen gestaag. Isolatie aangebracht, Geraniums en Pelargoniums staan binnen. Alle Agaven staan bin-

nen en zijn inmiddels ook verpot. Ondertussen staan de Ariocarpussen volop te bloeien, tja die leven in een ander ritme. Waar ik nog steeds een beetje van baal is de oktober bijeenkomst. Behoorlijk veel werk in de presentatie zitten. Eigenlijk ook verheugd op deze avond en dan begint ineens de computer te steigeren. Dat is toch effe stressen, hoewel het goed gekomen is werpt het toch een smetje op de avond. Gelukkig inhoudelijk wel leuke reacties ontvangen. Dus volgend jaar toch weer een plantherkenning.

En de computer, na het opnieuw opstarten/ installeren van de videokaart en daarna de instellingen wijzigen (klonen van beeldschermen) was alles weer normaal. Het was nog niet zo lang geleden het beste systeem: Windows XP pro. Nu is het alweer hopeloos verouderd.

November, een beetje in het teken van dollars. We leveren langzaam in en moeten daarin verandering brengen. De oplossingen zijn website opzeggen en een gratis site maken, ledenboekje digitaal (Excel bestandje) en boekenlijst eveneens digitaal. Als laatste oplossing een contributieverhoging. Daarmee zouden we weer een hele tijd vooruit moeten kunnen. Tijdens de gesprekken over bezuinigen zijn de woorden digitaal enkele keren gevallen. Dat heeft ons tot een extraatje gebracht. Namelijk het afdelingsnieuws; gewoon blijven uitreiken maar ook digitaal aanbieden. Zo kun je het vasthouden, bewaren, lezen etc. maar ook op andere manieren en op andere plaatsen lezen. Zelf vind ik het wel fijn, ben benieuwd hoe jullie daar over een half jaartje ofzo over denken. De november bijeenkomst, files vanuit het zuiden en om wat voor reden dan ook een lage opkomst. Bij aanvang van de avond is de spreker nog niet gearriveerd, vreemd want in de week ervoor heeft hij nog twee bevestigingen gestuurd. Na het vergadergedeelte zijn we gaan pauzeren en ondertussen peentjes zweten. Hoewel het buiten je invloed ligt baal je er toch ontzettend van. Gelukkig kwamen de heer en mevrouw Goertzen toch nog. Stau.... ook in Duitsland. De lezing kende een onderbreking vanwege een computer die een open netwerk ontdekte en spontaan ging updaten. Dat mocht de pret niet drukken. Een werkelijk prachtige lezing met heel veel verschillende planten. Voor ieder wat wils. De lezing kent nog een vervolg en we hebben direct afspraken gemaakt voor november 2017. Ik heb er erg van genoten.

Op het moment dat U dit leest staat de Kerst alweer voor de deur en komt 2017 in zicht. Het jaar 2016 heeft trieste momenten gekend, ernstige ziekte bij enkele leden en het overlijden van Theo Gommans. Het was ook een mooi jaar met leuke activiteiten, uitstapjes, bijzondere gesprekken en leuke mensen.

Bestuurlijk zit het eerste jaar er in de huidige samenstelling bijna op. Voor iedereen een beetje vreemd en wennen, nieuwe gezichten achter de tafel, nieuwe standpunten en ideeën. Misschien enigszins onbescheiden maar mijn voorlopige conclusie is, we hebben het nog niet zo gek gedaan.

Dan 2017, daar gaan we zeker iets moois van maken. Ik hoop U en de Uwen in goede gezondheid te treffen, dat U een ontzettend stekelig jaar tegemoet gaat met prachtige bloemen. Verder wens ik U allen toe dat U zelf kunt zeggen: Ik ben een tevreden mens. Dan bent U naar alle waarschijnlijkheid ook gelukkig. Groet Williejan.

Van de redactie

Voor de eerste keer in mijn carrière als redacteur is het me niet gelukt alle voorradige kopij in het Afdelingsnieuws te verwerken! Ik heb dus iets weggelaten wat minder dringend is.

Wat overgebleven is, is hopelijk het lezen waard, hoewel een enkel artikel minder over succulenten gaat als over aanverwante technische zaken.

Ik ben er zeer verheugd over, dat ik mijn hersens minder hoeft te pijnigen met het schrijven van verhalen, want soms was dat echt een moeilijke taak.

Overigens kunt U lezen, dat de meeste artikelen afkomstig zijn van bestuursleden. Daarom wil ik U er uitdrukkelijk op wijzen, dat niet alleen bestuursleden stukjes of verhalen mogen schrijven voor ons afdelingsnieuws!

U hoeft dus niet persé bestuurslid te worden om eens iets van U te kunnen laten horen.

Tenslotte wil ik de schrijvers, die me in het laatste jaar stukjes zonden hartelijk danken voor hun inzet. Ik hoop, dat hun schrijversactiviteiten voorlopig niet gaan afnemen.

Jack Schraets

Mijn leven lang met planten bezig

Harrie Knapen

Op jonge leeftijd was ik al geïnteresseerd in planten. Toen waren het de thuis op de boerderij staande planten. Zoals de *Geranium*, de *Fuchsia* en wat siernetels. Daar werd volop van gestekt en vermeerderd. Tot ik op een keer van onze klassenleraar het verhaal te horen kreeg dat je uit een holle boom goeie bloemenaarde kon halen. Dus dat werd uitprobeerde. Thuis vragend om een scheutje van een plant kreeg ik van oma een cactus, wat achteraf een *Echinopsis* bleek te zijn. Die werd dus in de bloemenaarde gezet en ja hoor, een jaar later een bloem in mijn cactus: lange kelk en roze van kleur. Daar is het dus ontstaan, de liefde voor planten. Dat duurde tot mijn vijftiende jaar. Toen kwamen er andere interesses. Toen ik in 1970 op mijzelf ging wonen kwam de liefde voor planten ook weer terug, zeker toen in alle winkels cactussen werden aangeboden. Dat vond ik heel leuk. Elke week kwamen er wat plantjes bij. Eerst op de vensterbank. Toen een plankje erboven en zo ging het door. Ze stonden er 5-hoog opgestapeld, tot het raam tot boven vol was. Een jaar later zijn we verhuisd naar een groter huis met grote ramen. Daar konden veel planten staan. Tot we op een dag in de krant lazen: open dag voor cactusliefhebbers bij van Brussel in Sommeren. Daar dus maar een keer gaan kijken naar cactussen en vetplanten.





Toon had mooie vetplanten en Mien had prachtige cactussen. Daar is ook de liefde voor vetplanten ontstaan. Al vlug moest er een kas gezet worden om alle planten te kunnen plaatsen. Maar ook die was al snel te klein, de ene helft cactussen en de andere helft vetplanten, dat heeft ongeveer 10 jaar zo geduurd. Tot ik op een dag besloot alle vetplanten weg te doen en alleen maar cactussen te houden. En dat lukte tot ik 30 jaar terug mijn huidige kas heb gezet. Toen had ik weer voldoende plaats, maar je ziet steeds meer leuke planten Zoals toen ik de

Tillandsia en de caudex plantjes ontdekte. Dat is inmiddels ook al weer een flink aantal geworden. Ze zijn eigenlijk van Frieda, maar ik vind ze ook heel leuk, zo leuk zelfs dat ik ze niet meer kan missen. Het is een mooie uitbreiding van mijn hobby. Het lijkt wel of ik een beetje verslaafd ben aan al die planten. Er staan al 150 planten waaronder de oranje bruine knolvoet van de *Pyrenacantha malvifolia*. En de prachtige *Adenia globosa* en de eveneens mooie *Pachypodium succulentum*. En van hetzelfde geslacht, de *Pachypodium densi-*



florum. Maar ook een bolgewas zoals de *Orbico Ornithochalum*. Allemaal leuke planten. Het is een leuke afwisseling in de kas tussen al die cactussen, maar ik blijf me verbazen tussen al dat moois. Zo trekken we de laatste jaren wat meer op met Williejan en Annelies, met als gevolg dat er nu ook een verzameling Euphorbia's is bijgekomen. Die staan er dus ook al weer een 75 stuks, met daarin de struikvormende *Euphorbia phosphorea*. En de knolvoet van de *Euphorbia squarrosa*. De mooi oranje gekleurde voet

van de *Euphorbia capmanambatoensis*. Maar ook de cristaat van *Euphorbia obesa*. En de heel mooie cristaat van *Euphorbia lactea variegata*. Dus geniet ik elke dag van mijn plantjes, ik ben blij met mijn hobby en dat ze me vroeger die groene vingers hebben mee gegeven. Ik kan er dagen mee bezig zijn, het is toch leuk zo'n gemengde verzameling te hebben. Dan is er altijd wel iets te doen.



Euphorbia lactea variegata



Exotische Plantenmarkt

* Cactussen * Vetplanten
* Rotsplanten * Orchideeën * en meer.....

Zondag 28 mei 2017

van 09.00 tot 17.00 uur bij

Plantencentrum Velden

Vorstweg 60

5941 NV Velden

Gemeente Venlo (NL)

Wenst u meer informatie of wilt u zelf planten verkopen, stuur dan een mail naar:

beurs-maas-peel@hotmail.com



succulenta vereniging
van cactus- en vetplantenliefhebbers

Organisatie: **Afdeling Maas en Peel**



Facebook, wat is dat?

Rik Coenen

Williejan had er in oktober al een kleine introductie over gedaan, maar hierbij nog even een aanvulling daarop. Wat is nu precies dat Facebook en wat moet ik er mee?

Facebook is een website waarbij je als gebruiker een persoonlijk profiel hebt, waar je foto's en berichten op kunt plaatsen en met andere mensen kunt communiceren. Dit soort websites heten "sociale media". Buiten Facebook zijn er nog vele anderen, vaak met hun eigen specialiteit. Facebook is echter de meest populaire, met bijna 2 miljard (!!) gebruikers. Verder is de site gratis te gebruiken. Hoe Facebook dan geld verdient om zijn vele servers overeind te houden en werknemers te betalen ga ik straks op in.

Op Facebook heb je in elk geval dus persoonlijke profielen, waar je zelf op kan bepalen wat je erop zet. Ook kun je instellen wie er allemaal je profiel kan zien, met wat je erop zet. Dit kan iedereen zijn, maar bijvoorbeeld ook alleen profielen van mensen waar je mee bevriend bent. Je zou bijvoorbeeld niet zomaar willen dat willekeurige mensen al je foto's kunnen zien.

Je kunt zelf berichten plaatsen, bijvoorbeeld als je iets leuks gedaan hebt die dag kun je dat delen met al je vrienden. En ondertussen kun je van al die vrien-



The screenshot shows a Facebook interface. On the left is a sidebar for the page 'Succulenta afdeling Maas en Peel' (@succulentamaasenpeel), with a profile picture of a green cactus and a 'Sinds 1979' badge. The main content area shows a post from 'Succulenta afdeling Maas en Peel' with the text: 'Succulenta afdeling Maas en Peel heeft een foto van La página más grande de Cactus y Crasas en el mundo compartido. Gepubliceerd door Rik Coenen [?], 14 november om 20:34'. The post features a large image of a field filled with numerous colorful cacti and succulents in shades of pink, yellow, and white. The right sidebar shows a section 'BERICHTEN VAN BEZOEKERS' with three notifications from users Dessiah Retondo, Marian Wijnands, and John Aben.

den weer zien of zij iets interessants beleefd hebben, en daar kun je dan een reactie op plaatsen of aangeven dat je het “leuk vindt”.

Buiten persoonlijke profielen heb je ook zogenaamde pagina’s. Dit zijn min of meer de profielen van bedrijven of instanties, bijvoorbeeld de pagina van Succulenta of onze afdeling. Deze kun je ook “leuk vinden”, en als je dat doet dan krijg je ook van deze pagina’s regelmatig nieuws te zien. Op onze afdelingspagina deel ik bijvoorbeeld vaak mooie foto’s van planten die ik op andere plekken van Facebook vind. Maar ook kun je bijvoorbeeld pagina’s van je favoriete muzikanten volgen en krijg je zo al het laatste nieuws over nieuwe albums, tours etc.

Of je kan bijvoorbeeld kranten volgen en krijgt zo ook het laatste nieuws vrijwel meteen binnen, nog voor de krant de volgende dag op de stoep ligt. Of bijvoorbeeld zien hoe onze Max Verstappen weer eens topprestaties levert? Het kan allemaal, en je krijgt het allemaal in één handig overzicht, speciaal voor jou gemaakt.

Vandaar dat dit soort sociale media vandaag de dag zo populair zijn. Voor veel mensen, vooral jongelingen, is dit nu hun eerste pagina van het internet en kijken ze niet veel verder meer dan wat daar gebeurt.

Dus dan kun je als Succulenta wel zo’n mooie website hebben, maar als je op Facebook je gezicht niet laat zien zullen maar weinig mensen tegenwoordig van je bestaan weten. Dit is iets dat steeds meer bedrijven ook beseffen en serieus nemen.

Buiten deze pagina’s heb je verder dan nog groepen, waarbij je met verschillende mensen die niet je vrienden zijn, maar wel je interesse delen, kunt praten. Zo is er ook een groep voor Succulenta, waar men dus foto’s kan plaatsen, kan vragen naar de naam van een plant, enzovoort. Buiten Succulenta zijn er nog vele andere groepen met cactussen/vetplanten als interesse. Zo heb jij bijvoorbeeld een groep “Planet cactus” en een groep “Planet succulents”, elk met meer dan 12.000 leden. De liefde voor succulenten is dus zeker aanwezig op Facebook! Leuk is ook dat die mensen over de gehele wereld zitten, dus je zou zomaar foto’s kunnen zien van een cactusbeurs in Thailand of een man in Mexico met een wild groeiende cactus in zijn garage dak.

Verder heb je dan nog evenementen. Die kunnen ook door mensen zelf aangeemaakt worden, bijvoorbeeld onze plantenbeurs. Die kunnen we dan op verschillende plaatsen delen, zoals die groepen met hun 12.000 leden en we kun-

nen zien hoeveel mensen willen komen of geïnteresseerd zijn. Dit kan ook geheel gratis.

Maar als alles gratis is, hoe verdient Facebook dan geld?

Dit is meteen ook het controversiële aan Facebook, waardoor ik vind dat ieder zelf de keus moet nemen of die een profiel daar wilt aanmaken of niet.

Facebook is vooral gericht op reclame. Normaal gesproken als wij een beurs zouden willen adverteren in de krant, bereik je een X aantal personen, bijvoorbeeld 1000. Deze personen wonen waarschijnlijk wel allemaal in de juiste regio, maar hoeveel mensen daarvan zouden nu ook echt geïnteresseerd zijn in succulenten? Wat zou het toch fijn zijn als je zeker zou weten als je 1000 mensen bereikt, dat die 1000 mensen ook allemaal liefhebbers van succulenten zijn en in de buurt wonen van Venlo!

Facebook maakt op zo'n manier adverteren mogelijk. Maar dan moet het uiteraard wel weten wie er in dat soort dingen geïnteresseerd zijn. Daarom volgen slimme programmaatjes in Facebook je gedrag. Welke pagina's bezoek je bijvoorbeeld? Als je vaak pagina's bezoekt met planten en daar dingen op "leuk vindt", zal Facebook weten dat jij planten leuk vindt. Dan zul je dus ook vaker advertenties zien die met planten te maken hebben.

Van de ene kant is dat nog niet zo storend. Ik zie zelf ook wel liever advertenties van producten die mij ook daadwerkelijk zouden interesseren, dan dat ik bijvoorbeeld dood word gegooid met reclames van barbiepoppen. Is voor de adverteerder ook weggegooid geld.

Van de andere kant kun je natuurlijk vraagtekens zetten bij het privacy beleid van Facebook. Wil je daadwerkelijk dat deze site een heel profiel opbouwt van alles waar je naar kijkt, zelfs websites buiten Facebook? En met wie deelt Facebook deze gegevens? Informatie is het nieuwe goud en veel websites tegenwoordig proberen daarvan zo veel mogelijk te verzamelen. Zo kan ik dus ook goed begrijpen wanneer mensen het niet zouden zien zitten om hier nu een profiel op aan te maken.

Dus wat moet je nu met deze pagina van onze afdeling? Dat is geheel aan jezelf. Het vervangt in elk geval niet onze standaard communicatie, dus als je er nooit naar kijkt en geen profiel wilt aanmaken, zul je geen belangrijke informatie missen.

De pagina is vooral bedoeld om nieuwe leden te trekken, waarbij vooral de jongere generatie zich op sites als Facebook bevindt. Nu succulenten langzaam weer trendy beginnen te worden, is dit ook een goed moment om vooral even

Succulenta

5 uur

Dank voor toelating in deze groep. Wel eens van gehoord, maar nu voor het eerst es opgezocht. Ik zie al wat bekende namen en gezichten!! Hoe moet dat met foto? Es proberen:
Een Echeveria colorata(?)



Leuk Reactie Delen

4

Nog 2 reacties weergeven

Cok Grootsochoten Do you think E. cuspidata then round 6 cm
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 uur

Cok Grootsochoten the plant is a bit more bleu...
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 uur

Familiegroep Aan de slag

RECENTE GROEPSFOTO'S Alles weergeven



VOORGESTELDE GROEPEN Alles weergeven



Sempervivums, Sedums & Succulents
2.174 leden
+ Lid worden



te laten zien dat je als vereniging bestaat. Ook het vernieuwen van de websites is daarin van belang. De website die wij als afdeling nu nog hebben ziet er bijvoorbeeld zo oubollig uit dat een geïnteresseerde al zou denken dat de afdeling inmiddels is opgedoekt. Wil je jonge, nieuwe leden trekken, dan is het belangrijk om er als vereniging ook fris en levendig uit te zien. Zodat het plaatje van een stoffige hobby voor oude mensen verandert naar een leuke, ontspannende bezigheid waar men graag deel aan zou willen nemen.

Adenia globosa

Williejan Rooijackers

In het artikel gedachten van een voorzitter komt ter sprake dat Harry Knapen, Paul Geerlings en ondergetekende ieder een *Adenia globosa* gekocht hebben tijdens ons uitstapje. Voor Paul en Harry niet de eerste keer, tot hun spijt hebben ze de plant niet over kunnen houden. Volgens de kweker zijn er twee mogelijke oorzaken. De plant dient vanaf oktober geen druppel water meer te



Adenia globosa



Bloem van Adenia globosa



Bloemen van Adenia globosa

krijgen, verder dient deze bij 15 graden Celsius te overwinteren. Dat laatste betekent dus binnen zetten, want niemand houdt zijn kas zo warm. *Adenia globosa* behoort tot de familie Passifloraceae.

Verspreidingsgebied: Ze komen voor in Ethiopië, Tanzania, Kenia en Somalië. De vindplaatsen zijn heel divers. Op hoogtes van 100 meter tot 1800 meter boven zeespiegel. In

droge bossen, vergankelijke Bush Lands, tot in de droge groenblijvende bosge-

bieden. In de groenblijvende gebieden zie je ze vaak samen met *Pyrenacantha*, *Euphorbia's*, *Caralluma*, *Cissus* en *Sansevieria*.

Binnen het verspreidingsgebied vormt de mens de enige bedreiging met name door het branden van houtskool en de uitbreiding van landbouwgebieden.

Beschrijving: Een klimmende struik met een wirwar van stengels. De stengels kunnen tot wel 8 meter lang worden en zijn voorzien van doorns welke tot 8 centimeter lang kunnen worden. De doorns groeien uit de oksels van de bladeren. De stengels groeien uit een groene, harde, met "wratten" overdekte . De caudex kan in natuurlijke omstandigheden wel tot 2,5 meter in doorsnede worden. Doordat de caudex zeer veel vocht bevat kan de plant extreme droogte en temperaturen overleven.

De bloei: De planten zijn tweehuizig, dat wil zeggen dat een plant mannelijk of vrouwelijke bloemen heeft. Vermeerderen vanuit zaad vereist dus twee planten, een mannelijke en een vrouwelijke. Het belangrijkste verschil in bloemen: De vrouwelijke bloemen zijn iets kleiner en hebben min of meer een klokvorm. De mannelijke bloemen zijn buis- tot trechtervormig en tot 2 centimeter groot. Zie foto's.

Vermeerderen: Door middel van zaad, wat de gemiddelde liefhebber niet zal doen. Het is ook mogelijk om afgesneden takken weer aan de groei te krijgen, ze vormen dan echter niet altijd een caudex.

Verzorging: De stengels verdragen de volle zon, echter de caudex heeft een voorkeur voor (half)schaduw. Het grondmengsel dient erg poreus te zijn. De plant moet in de zomer regelmatig gegoten worden. Ze zijn wel gevoelig voor rot. Het mengsel waar de door ons gekochte planten in staan bestaat misschien wel voor 80 procent uit puimsteen van zeer fijn tot grof. Er zit mogelijk nog iets van (breker-) zand in en een klein beetje (pot-) grond.

In de rustperiode mag de plant helemaal geen water hebben en dient deze bij minimaal 15 graden te overwinteren.

Verpotten: Iedere 2 tot max 3 jaar. Indien je de plant enigszins in grote wil beperken gebruik je dezelfde pot weer. Aangeraden wordt om na het verpotten de plant deels terug te snoeien. Overigens moet je toch regelmatig snoeien om de vorm (caudex) te behouden en de plant in toom te houden.

Met al deze nieuwverworven kennis, leve het internet, moeten we er alle drie in kunnen slagen om onze planten in leven te houden.

