

Afdelingsnieuws



SUCCULENTA

104

MAAS EN PEEL

ZOMER 2016

Omslag: Wilhelm Simon werd geboren op 8 november 1909 en overleed op 21 januari 1989.

Als jongeman kwam hij onder invloed van de hovenier van de Hamburgse botanische tuin tot de cactusliefhebberij en daardoor tot de D.K.G. en de Hamburgse afdeling.

Na zijn studie ging hij in Düsseldorf werken in de chemische industrie.

In 1949 nam hij deel aan de heropricting van de D.K.G. en was hij voorzitter van de Ortsgruppe Düsseldorf. Van 1952 tot 1955 was hij voorzitter van de D.K.G. Hij bereidde het verschijnen van *Kakteen und andere Sukkulenten* als gemeenschappelijk blad van de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse verenigingen voor.

In die jaren legde hij veel contacten met liefhebbers in de Oost-bloklanden. In 1965 was hij een der grondleggers van de 3LK.

Als liefhebber was Simon vooral bekend als Rebutiakenner.

Wilhelm Simon was ook lid van *Succulenta* en van onze afdeling, waar hij onder andere intensief contact had met Sjaar Linssen.

AFDELINGSNIEUWS

Nr. 104 Zomer 2016 26^e jaargang
Kwartaalblad van SUCCULENTA
MAAS & PEEL
Redactie: Jack Schraets
Red. adres: Geuldersedijk 2
5944 NH Arcen
Tel. 077-4732913

Programma (onder voorbehoud)

- 28 juni** Buitenbijeenkomst bij de Fam. Tinnemans, Kampweg 8, 6083 BH Nunhem. Aanvang 18.30 uur.
- 6 aug.** Excursie naar de regio Nijmegen. Kosten p.p. € 12,50.
Opgeven bij het bestuur.
- 23 aug.** Buitenbijeenkomst in Jochumhof. Doe-activiteiten rondom de kas.
- 27 sept.** Voordracht dhr. en mevr. Sarnes. Verloting.



Hobbyartikelen:

Etiketten

Stiften

Voeding

Zijn verkrijgbaar bij:

Jack v.d. Sterren,

Industriestraat 70, 5933 LZ Reuver

E-mail: jackv.d.sterren@home.nl

En tijdens onze bijeenkomsten

Gedachten van een voorzitter

Williejan Rooijackers

Of het nu lopen, fietsen of iets anders is, alle begin is moeilijk. Moeilijk misschien niet direct maar wel even wennen. Dit is niet iets wat ik een jaar of acht geleden voor mogelijk had gehouden of geambieerd. Tja je rolt erin, eerst als 2^e secretaris en daarna als 1^e secretaris. Bij gebrek aan voorzitter. Erin getrap? Nee, ik was er zelf bij.

Toch baart het me wel zorgen. De afdeling bestaat al erg lang en heeft vele hoogtepunten gekend. Inmiddels zijn we al een aantal jaren op retour. Tijden zijn veranderd en nieuwe leden zijn niet te vinden. Geluiden die je overal in het land hoort.

Een telkens terugkerende opmerking is, mensen zijn pas geïnteresseerd als ze daadwerkelijk iets met een hobby kunnen doen. In plaats van een lezing, dingen doen met planten.

Het roer drastisch om gooien zit er niet in, stapje voor stapje proberen een andere invulling geven aan de bijeenkomsten wel. Zoals een doe-avond in de Jochumhof.

Het bestuur is nog enigszins zoekende, doch we merken wel dat we samen op een lijn zitten en open staan voor alles. Wij vertrouwen erop dat we samen met de leden nog leuke, gezellige en mooie dingen gaan doen.

Kunnen en willen we het alleen? Nee..... we hebben Uw hulp nodig.

Een stukje voor het clubblad, planten die U meebrengt ter bespreking of om gewoon te laten zien, ideeën over activiteiten.

Lid zijn kan net iets meer zijn dan consumeren, actief lid zijn brengt je veel meer. Wat wel grappig is, dat deze artikelen groeien. Midden april het eerste stuk, nieuwe ontwikkelingen en inzichten gevolgd door weer een stukje tekst. En zo verder tot de deadline.

De maand mei is er een vol ontwikkelingen geworden. Een facebook pagina.....

Sommigen, zoals ik leren er telkens nieuwe kunstjes bij. Een ding is me heel snel duidelijk geworden. Je kan onze hobby heel snel met heel veel mensen delen.

Het bereik is enorm en met een beetje geluk trekt het mensen, nieuwe leden en anderszins geïnteresseerden. Een activiteit deel je snel, gemakkelijk en vervolgens lijkt het op een olievlek, anderen delen het ook weer. Leuk en veel belo-

vend. Het kan ook nog uitgroeien tot soort van panel waar mensen hun vraag neer leggen.

Mei was ook de maand van de open kas. Dit jaar hebben we het vooral van de traditionele pers moeten hebben. Zoals altijd weer wisselend berichtgevend en soms zelfs niet.

Toch was de open kas een succes. DRIE, ja even in hoofdletters, nieuwe aanmeldingen/ leden. Er is zelfs nog een vooruitzicht op een VIERDE lid. Een liefhebber, tot nu bij ons onbekend, die vlak bij Jac Verbeek blijkt te wonen.

Wat overigens leuk is om te vermelden dat Frans Mommers, ga nu niet zeggen wie is dat, de diverse kassen bezocht heeft. Als U hem kent zegt U alleraardigst, boordvol goede ideeën en ook nog eens voorzitter van Succulenta. Kent U hem niet.....een gemiste kans.

Inmiddels hebben we ook een succesvolle plantenbeurs achter de rug. Mede dankzij sociale media en reclame in Duitsland een beduidend hoger bezoekersaantal. De aangeboden planten, heel divers en van een goede kwaliteit. Zelfs het gratis plantje bij de entree viel in goed aarde bij iedereen. Een uitermate geslaagde beurs, een dik compliment voor de organisatie en diverse helpers waard.

Nog meer goed nieuws, 2 nieuwe leden. Een volledig nieuw lid en eentje dat eerder lid geweest is van de afdeling.

Voor alle nieuwe leden (open kas en beurs) spreek ik de verwachting uit dat ze veel plezier aan deze hobby mogen beleven en dat we als afdeling daar een aanvulling op kunnen zijn.

Binnenkort staat de buitenbijeenkomst bij de familie Tinnemans op het programma, een prachtige verzameling en een mooie tuin.

Ik verheug me er nu al op.

Zo zie je, er is altijd wel iets leuks, bijzonders of zo te melden. Ik wens iedereen alvast een fijne vakantietijd toe. Tevens, heeft niets met vakanties te maken, wens ik ieder veel geluk, liefde maar vooral gezondheid toe.

Geniet van ieder moment.

Open dag

Jack Schraets

Op 8 mei vond de jaarlijkse Open Dag van onze afdeling plaats, waaraan dit jaar 4 leden deelnamen. Drie van hen hebben me een berichtje gestuurd, waarin ze kort daarover berichten, eentje zelfs met enkele foto's.

Hieronder een (verkorte) weergave van hun ervaringen op die dag.



Duidelijk een liefhebber in de kas van Jac. Huijs!

Harrie Knapen.

Ik laat even weten hoe ik de open dag heb beleefd.

Het was leuk, dat de meeste mensen lang bleven, zodat we lekker lang konden kletsen over van alles en nog wat. Ik heb de indruk dat de meeste bezoekers veel interesse hadden. Ongeveer 35 mensen zijn er geweest, waarvan enkele uit België.

Ook de nieuwe voorzitter van de landelijke vereniging kwam een kijkje nemen. Het leek me een heel aardige man: spontaan en heel gedreven. Kijk, zei hij, hier moeten we het van hebben. Van mensen die er een dag voor uittrekken om cactussen te promoten.

Daarna meldde zich een man uit Someren. Hij was al aardig op leeftijd. Hij deed me een beetje denken aan Mannie (Berkhout). In alles wat cactus was had hij

interesse, hij vond elk plantje leuk en wilde meteen lid worden om zo wat meer van cactussen te weten te komen.

's-Middags kwam Rik Coenen met zijn gevolg van maar liefst vijf personen ook een kijkje nemen. Dat was heel gezellig kletsen en plantjes bekijken.

Vervolgens kwam er een echtpaar uit Grevendicht. De man was al lid van Succulenta en was zeer geïnteresseerd. Op een vraag van mij antwoordde hij dat hij geen lid was van een afdeling, omdat hij daar geen zin in had, maar later zei hij plotseling het bij onze afdeling wel eens wilde proberen. Dus werden zijn gegevens genoteerd. Al verder pratend over de planten vertelde hij dat hij het zaaien het leukste vond, maar hij had slechts twee platte bakken achter het huis. Hij had wel nog enkele zuilcactussen van een meter lengte, die hij wel kwijt wilde. Dus nu heb ik hem bezocht en gezien, dat zaaien goed kan in de bak en op de vensterbank en keukenkast.

Jack van der Sterren.

Zoals altijd doe ik graag mee aan de open dag voor publiek. Het aantal bezoekers viel me dit jaar zeker niet tegen. Er zijn zeker twee stellen geweest, waarvan achteraf bleek, dat we er twee nieuwe leden aan overhouden.

Dat zijn Huub Caelen, die zich al had opgegeven en Wil van Eck heb ik geprobeerd warm te maken voor onze vereniging. Dat lukte me niet. Hij had zo weinig tijd, maar later is dat onze sluwe vos Jac. Huijs wel gelukt. Die kan ook veel beter praten dan ik.

Wat ikzelf leuk vind is het feit, dat de mensen de opbouw in een rotsformatie, waarin ik mijn planten heb staan, zo mooi vinden.



Jac's kas kritisch bekeken door een andere liefhebber uit Horst!

Tot mijn grote verbazing zag ik een man met een grote camera op zijn schouder naar me toekomen. Het bleek een cameraman van tv 11 te zijn. Ik wist nergens van en dat was maar goed ook, anders zou hij niet zo ver gekomen zijn. Achteraf moet ik zeggen, dat het me heel goed is afgegaan en dat blijkt ook uit het filmpje, dat hij gemaakt heeft. Jullie kunnen het zelf bekijken op tv 11. Zoek daarvoor op web, dan tv11 YouTube en video's, daarna scrollen en je komt er bij uit. Dan kun je het zelf beoordelen.

Jac. Huys.

Na een lange tijd van niet meedoen met de open dag besloot ik deze keer toch weer mee te doen.

Ik heb mijn kas opnieuw ingericht, waardoor hij beter voor de dag kan komen bij dergelijke evenementen.

Met 17 bezoekers kun je niet zeggen, dat het hier storm heeft gelopen, zeker wanneer je in aanmerking neemt, dat de meeste bezoekers uit de eigen gelederen, of tenminste uit die van de landelijke vereniging kwamen.

Het bezoek van de voorzitter van Succulenta, Frans Mommers, vond ik daarbij een hoogtepunt.

De spontane aanmelding van de heer van Eck als lid van de vereniging én voor onze afdeling maakt op dit aantal van 17 natuurlijk veel goed.

Het was een gezellige dag met bijzonder vrolijke bezoekers; veel gelachen, waardoor ik met veel genoegen kan terugblikken op deze mooie dag.



In de verzameling van Theo Gommans enkele jaren geleden.

Eerste weekend april 2016.

Williejan Rooijackers

Het lijkt wel ineens zomer. De wereld komt tot leven, overal hoor en zie je mensen bezig. Kinderen zijn uitgelaten net als koeien die weer de wei in mogen. Zelf heb ik ook de kriebels maar dan een plantenkriebel. Buiten kan alles weer in orde gemaakt worden en de meeste planten kunnen weer naar buiten. Allereerst de Tillandsia's eens goed bekeken. Ze zijn bijzonder goed de winter door gekomen. Geen uitval en zelfs de moeilijke soorten "hangen" er goed bij. Sommige bloeien al volop.

Vervolgens de Agaves. Die staan er over het algemeen best goed bij, een paar uitvallers en wat dood blad van vorige jaar. Nu de Agaves, de Tillandsia's en diverse kuuplanten buiten staan is het ineens gezellig. Geeft meteen weer een goed gevoel.

Dan hebben we nog een stuk of 35 kleine geraniums en pelargoniums. De eerste bloeier van dit jaar is een Pelargonium Kitbridge met een schattige bloem. Ook die gaan naar buiten.

Dan rest er nog een flink karwei, alle cactussen en succulenten nakijken.

Op het eerste oog lijkt het heel wat. Sommige planten zoals Turbinicarpus, een enkele Rebutia, diverse Euphorbia's en een Strombocactus staan in bloei. Bij nadere beschouwing heb ik toch behoorlijk wat uitval, meer dan in voor af gaande jaren. Dit jaar zo'n 25 planten, vrijwel allemaal ingedroogd. Verder kom ik verspreid tussen de planten toch wat wolluis tegen. De eerste sproeibeurt wordt er dus gelijk een met wat bestrijdingsmiddel.

Waar de uitval en de luisjes aan liggen, kan van alles zijn. Ik hou het op de rare winter en nieuwigheid in verband met de serre. Het was even zoeken naar juiste manier van isolatie, juiste temperatuur en het regelen van de vochtigheid.

Op dit moment resten er nog wat kleinere karweitjes, alles wat de op de grond staat nakijken, zaaigoed van vorig jaar en een beetje opruimen.

Zaaigoed, uiteraard ben ik dit jaar ook het een en ander gezaaid. Eerder heb ik U al bericht over een Ceropogia waarvan de zaadbes openbarstte. Dat zaad is dus goed opgekomen.

Het zaad besteld bij het Clichéfonds is gezaaid. Hoewel het nog geen week geleden is, komen de zaden van *Ipomoea tricolor* en *I. pubescens* al goed op. Dat geeft de burger moed.

Hoe mijn succulentenhobby startte

John Aben

In het jaar 1972 gingen wij met onze klas van de Mavo uit Maasbracht naar de Jochumhof waar we het Missiemuseum en de botanische tuin bezochten.

Enkele jaren later, het zal in 1974 geweest zijn, kwam ik terug van mijn avond-dienst als verpleger binnen de Pepijnklinieken thuis alwaar ik de serre betrad waar mijn moeder haar bloemen en planten verzorgde en het toen heerlijk rook naar jasmijn.

Het bleek te komen door een Echinopsis die daar met een witte bloem stond te bloeien. Toen ik mijn moeder hierop attendeerde vertelde zij mij dat deze cactus al jaren bloeide.



De schrijver met zijn vader 40 jaar geleden.

Deze cactus stamde af van een plant die ik in de lagereschooltijd had meegenomen om in de vakantie te verzorgen.

Toen de vakantie was afgelopen nam ik de plant weer mee naar school en op de weg naar school braken er enige stekjes af en daar ik bang was op mijn donder te krijgen vanwege de afgebroken stukken heeft zij die stekjes geplant.

Ik heb toen een brief geschreven naar de Jochumhof om te vragen hoe ik cactussen moest verzorgen.

De botanische tuin heeft toen mijn brief doorgestuurd naar de heer Jan Slabbers, secretaris van Succulenta Afd. Noord-Limburg, waar ik een postkaart van kreeg met afbeeldingen van cactussen erop en de mededeling dat ik een afspraak met hem moest maken om een keer bij hem op bezoek te komen en als ik per fiets kwam moest ik enkele touwen meenemen.

Dus per fiets naar de Herkenbosserweg in Roermond waar ik heel hartelijk werd ontvangen en werd onderwezen in de verzorging van succulenten.

Ik vergeet ook nooit meer dat ik de thuisreis begon met overal stekken en planten op mijn ijzeren ros, ik had zelfs planten in dozen op mijn rug gebonden.

Thuis aangekomen werd bijna iedere vensterbank gevuld met ome Jan's planten. Op een gegeven moment zei mijn vader dat ik die troep weg moest doen, want als hij in de buurt kwam van ramen kwam hij in de dorens terecht.

Als antwoord kreeg hij: "Kom maar een keer mee naar Roermond naar ome Jan." Zo gezegd, zo gedaan en toen ik weer van mijn werk kwam was mijn vader bezig met het maken van een houten kas van 3x3 meter die met een petroleumkachel in de winter werd verwarmd.

Na korte tijd was er geen plaats meer in de kas.

Toen werd ik op de vergaderingen die te Venlo werden gehouden op de Leutherweg (meen ik mij te kunnen herinneren) attent gemaakt door een lid die in Ble-
rick woonde en werkte bij de NS, waarvan me de naam helaas ontschoten is, dat er in Geleen aluminium kasjes te koop waren bij de Sociale Werkplaats van de DSM.

Heb er toen twee gekocht en met de achterkanten tegen mekaar gezet met hulpstukken die ik gratis kreeg van een oud-collega van mijn vader die daar werkte.

In deze kas werd centrale verwarming geplaatst.

Ik heb ome Jan enkele jaren geholpen met het beplanten van de rotsplantentuin bij de open dagen van Succulenta.

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik de heer Schraets ook bezocht heb tijdens een open dag in Venlo.

In mijn diensttijd was ik gelegerd op Vliegbasis Ypenburg nabij den Haag, waar ik toen ook de vergaderdagen van Succulenta Afd. den Haag bezocht. Men zag in die afdeling toch weer andere planten dan in onze regio.

Toen door stijgende stookkosten en tijdgebrek heb ik later de hobby beëindigd. Nu na enkele decennia de draad weer opgenomen maar wel in het klein en geen kas.

Jammer dat ik geen foto's meer heb uit deze tijd alleen deze nog waar men de kas ziet zonder centrale verwarming. De houten kas en aluminium kas hebben nog lang dienst gedaan als koude kas.



De huidige opstelling van de planten in de zomer. In de winter staan de planten binnen.

In Memoriam: Theo Gommans

Jack Schraets



Op 2 juni is Theo Gommans thuis overleden.

Hij werd in 1926 geboren in een gezin, dat tenslotte 12 kinderen telde.

Toen hij 16 jaar oud was ging hij aan het werk. Eerst in de agrarische sector. Later was hij werkzaam als bouwvakker bij een bedrijf uit Holthees.

In de jaren vijftig trouwde Theo met Mien Geurts. Ze stichtten een gezin dat uiteindelijk bestond uit hun beiden en drie zonen.

Als vroeg openbaarde zich gezondheidsproblemen bij Mien, die leidden tot een niertransplantatie. De rest van haar leven stond in het teken van deze kwaal.

Theo heeft er steeds voor gezorgd, dat het gezin goed verzorgd werd.

In 1981 werd Theo lid van Succulenta en de afd. Maas & Peel. Dat werd weinig jaren later gevolgd door een bestuurslidmaatschap onder voorzitterschap van Joep Vostermans. In die tijd fungeerde Theo als 2^e voorzitter. Eind jaren tachtig stelde hij zich niet opnieuw beschikbaar als bestuurslid.

In die tijd en de tijd erna was hij een enthousiast, om niet te zeggen fanatiek, liefhebber. In de Smakt had hij een grote bloemen- en groentetuin. Wat betreft succulenten had hij een grote verzameling en besteedde hij veel tijd aan zaaien en enten van cactussen.

Binnen de afd. was hij zeer actief met Open Dagen, hij maakte reclame voor onze hobby via de plaatselijke VVV. Bijna altijd was hij present bij excursies. Vaak was hij ook te vinden in de botanische tuin van Overloon, waar hij de succulenten verzorgde. Hij zorgde er ook voor, dat er uit de regio Venray behoorlijk wat leden kwamen!

Eind jaren negentig verhuisde de familie naar Venray. De tuin in de Smakt eiste te veel van zijn krachten en hij wilde kleiner gaan wonen op voorwaarde dat hij daar ook kon werken met zijn succulenten.

Helaas stierf in 1993 zijn vrouw Mien en vanaf toen moest Theo alleen verder. Dat deed hij ook tot hij enkele jaren geleden ontdekte, dat zijn lichaam niet meer kon wat zijn geest eiste.



Blijmoedig heeft hij ook deze slag geaccepteerd en zich tevreden gesteld met wat hij nog kon: herinneringen ophalen en genieten van de beelden van zijn geliefde planten.

Theo, bedankt voor al het goede, dat je voor de afdeling hebt gedaan en voor de vriendschap, die je de leden van Maas & Peel steeds geschonken hebt!

Exotische Plantenmarkt 2016

Jack Schraets

Op 29 mei vond in zaal LimianZ onze Exotische Plantenmarkt plaats.

Toen ik even na half tien arriveerde stonden er vele planten en benodigdheden opgesteld. Dat kon ik tussen de mensen door zien, want in de zaal waren al behoorlijk wat mensen



Jac. Huijs schijnt iets spannends gezien te hebben!

aanwezig. Logisch, want natuurlijk waren alle standhouders aanwezig. Toch waren er ook al een heleboel mensen, die naarstig naar plantjes zochten. Er was ruim 80 meter tafel vol planten aanwezig.

De afdeling had een stand waarin propaganda werd gemaakt voor de succulenten. Men kon er een aantal verenigingsartikelen kopen. Er werden vragen beant-



Hier moest de grootste drukte nog komen!

woord over de hobby en de vereniging. Ook zag ik dat men het enten van cactussen demonstreerde. Op het eind van de dag hadden zich twee mensen als lid aangemeld! De standhou-

ders waren afkomstig uit België, Duitsland en Nederland. Vooral succulenten waren er te vinden, maar ook diverse orchideeën en rotsplanten. Hier en daar werden ook producten als voeding,



Vaak was het gezellig druk.

potten en dergelijke te koop aangeboden.

Voor de liefhebbers was het leuk, dat ze hobbygenoten aantreffen. In de loop van de dag zag ik diverse mensen van de afd. Zuid-Limburg, vele Duitsers, die uit

het Duitse grensgebied kwamen, en een aantal vroegere leden van onze afdeling.

Daarbij was de ontmoeting met het vroegere lid van onze afdeling, Carla Wolters, leuk. Ze bleek nog steeds belangstelling te hebben voor succulenten en ging weg met een flinke portie planten.

Ook de voorzitter van Succulenta, Frans Mommers, was aanwezig als bezoeker. Hij leek zich uitstekend te amuseren!

De echtgenote van onze penningmeester, Carmen, bemande een stand, waarin orchideeën te koop waren. Veel van de aanwezige soorten zie je zelden in tuincentra. Ook had ze zelfgemaakte lampenkapjes, onder andere met afbeeldingen van



Gerrit Melissen bij zijn grote stand.

cactussen.

Wat me opviel, was het feit, dat het tijdens de markt eigenlijk geen ogenblik niet gezellig druk was. Vroeger werd het in de middaguren wel erg stil. Daarvan was deze keer geen sprake. Een goede keus van de beurscommissie!

Ik vraag me ook af, wat het betekent, dat er zoveel vroegere leden de markt bezoeken. Want ik heb er wel een enkele genoemd, maar er waren er veel meer. Bij voorbeeld Joep Kleine Staarman, die al langer dan 30 jaar geen lid meer is, maar nog steeds graag spreekt over de tijd, dat hij de zeldzaamste cactussen entte. Zijn leeftijd, tachtig plus, zal hem wel weerhouden onze hobby opnieuw op te starten. Toch zou het best kunnen,

dat er onder deze vroegere leden een aantal is, dat bij de juiste aanpak de succulentenhobby weer begint. Dat blijkt ook bij de nieuwe leden die er bij de Open



Carmen met orchideeën en lampenkapjes



Riki en Jac Huijs geven kennelijk uitleg aan een notoir lid van de afdeling!

Dag gekomen zijn!

Opvallend was het grote aantal standhouders en bezoekers van Duitse zijde.

Mogelijk heeft de grote aankondiging in het Duitse verenigingsblad daaraan het een en ander bijgedra-

gen. Het is trouwens opvallend, dat een aantal van deze Duitse gasten al enkele jaren aanwezig is. En aangezien ze bij onze leden inmiddels bekend zijn, vinden er vele gesprekken plaats.

Dhr. en mevr. Katze uit Wankum kwamen ook een kijkje nemen. Ze zijn een aantal jaren geleden gestopt met de liefhebberij en de verkoop van planten, maar kennelijk is mevr. Katze het daar niet helemaal mee eens, want ze verzamelt tegenwoordig vooral cristaten, deelde haar man mee. En ik vermoed, dat dhr. Katze de negentig jaren bijna bereikt heeft!

Het aantal bezoekers was dit jaar groter dan de vorige jaren en dat geeft hoop op een voortzetting van deze markt.

Dank aan de mensen, die door hun inzet, dit gebeuren nu al verscheidene jaren mogelijk maken!



Soms was het zelfs dringen itussen de tafels!

Foto's bij dit artikel: Alfons Bieshaar.

Redactioneel

Jack Schraets

Deze keer was het geen probleem om het Afdelingsnieuws vol te krijgen. Nu onze planten weer aan de groei zijn, lijkt het alsof hun activiteit is overgeslagen op de leden van de afdeling.

De voorzitter geeft het goede voorbeeld met twee artikelen!

Ik was blij verrast van John Aben een artikel te ontvangen, dat beschrijft hoe hij in een ver verleden tot de succulentenhobby kwam.

Van enkele deelnemers aan de Open Dag ontving ik kort hun ervaringen op deze dag. Er zijn nog enkele feiten toegevoegd, die John Aben maakte.

Op 2 juni overleed Theo Gommans. Uiteraard is er ook een In memoriam met enkele foto's aanwezig in het Afdelingsnieuws.

Dan een terugblik met vele foto's van de hand van Alfons Bieshaar van onze Exotische Plantenmarkt op 29 mei.

Het is een tamelijk persoonlijke indruk van mij van deze beurs.

U ziet dat het maken van een Afdelingsnieuws zo een fluitje van een cent is.

En U kunt er uit opmaken dat ook kleine bijdragen het voor de redacteur gemakkelijker maken een leesbaar geheel te maken.

Daarom hoop ik, dat enkelen van U zich aangespoord voelen om ook eens wat voor het Afdelingsnieuws te schrijven. Voor het Afdelingsnieuws is dat goed, omdat daardoor ook eens een ander aspect van de hobby belicht wordt, dan wat de redacteur of voorzitter belangrijk of interessant vindt!

Als besluit: Dit jaar al vijf leden erbij, dat is een goed begin voor het huidige bestuur! Als men nog even zo door gaat komen er zoveel meer leden, dat de bijeenkomsten nog veel gezelliger worden!

In ieder geval proficiat met de tot op heden bereikte resultaten.

