

CACTUSGOUD

Contactblad afdeling GOUDA EN OMSTREKEN



Wat een pracht in de Cactusoase van Anny en Bert in Ruurlo



Succulenta

Nederlands-Belgische vereniging van
liefhebbers van cactussen en andere
vetplanten.

Eenenveertigste jaargang **februari 2017**

Officieel orgaan van "Succulenta, Afdeling 'GOUDA & OMSTREKEN', opgericht 19 september 1974.
Aangesloten bij "SUCCULENTA", Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere Vetplanten.

BESTUURSSAMENSTELLING

Joost van Tilborg	Voorzitter, Afdelingsafgevaardigde & Cronestein 17, 2804 EK Gouda. ☎ 0182 534 093. emailadres jvantilborg@hetnet.nl
Jan Schouten	Secretaris – Peppelhorst 98 2742 CZ Waddinxveen. ☎ 0182 393 029. emailadres jan.schouten@hetnet.nl
Nico Uittenbroek	Penningmeester – Dorus Rijkersstraat 15, 2811 XM Reeuwijk ☎ 0182 394068 emailadres nicovera.us@online.nl
vacature	2 ^e Secretaris
vacature	2 ^e Penningmeester
Roland de Zeeuw	Algemeen bestuurslid - Gedenkiaan 52, 2806 KL Gouda. ☎ 0182 523 085.

Redactieadres CACTUSGOUD:

Joost van Tilborg
Redacteur
Cronestein 17,
2804 EK Gouda. ☎ 0182 534 093.
emailadres: jvantilborg@hetnet.nl

Betalingen gaarne op rekening van Succulenta Afd. Gouda en Omstreken , te Reeuwijk op bankrekeningnummer NL02 INGB 0005 5626 43 met vermelding reden van betaling.

UITNODIGING

voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 16 februari 2016

in Zalencentrum “De Veste”,

Ridder van Catsweg 300 te Gouda.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Vanwege het succes van dergelijke avonden waarop we de onderlinge band versterken is besloten ook in februari een

ruil- en praatavond

te houden.

Er is een mogelijkheid wat overvloedige planten kwijt te raken door bijvoorbeeld ruilen of verkoop. Maar ook cadeau doen is een optie, omdat in de praktijk wel is gebleken dat van ruilen niet zo veel komt omdat “we alles al hebben”.

Deze avonden zijn dus vooral voor de onderlinge contacten. Het praten wordt gestart rond de rubriek

“Een plantje met een verhaaltje” .

Kijk nog eens in de verzameling naar een plantje waarover wat te vertellen valt, neem mee en maak ons daar deelgenoot van. Ik hoor Nico nog zeggen dat Ada daar steeds een belangrijk aandeel in levert. Wordt weer gezellig.

“Natuurlijk hebben we in de pauze weer een verloting van 1^e klas planten.

Wij zien ook U graag op 16 februari a.s.!!

Namens Uw bestuur JvT



ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst

Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van Succulenta op donderdag 26 januari 2017 in zalencentrum de “Veste” Ridder van Catsweg 300 te Gouda.

Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg voor een opkomst van 11 personen, hij heet de aanwezige van harte welkom op deze avond, die aangekondigd staat in Cactusgoud als zijnde JAARVERGADERING. Een beetje vreemd dat dit de 4^e donderdag van de maand is terwijl, behalve in december, alle bijeenkomsten steeds op de derde donderdag van de maand worden gehouden. Maar dit kan door omstandigheden een keer gebeuren. Maar de opening was wel keurig om 20.00 uur even vermeld.

Afwezig met kennisgeving Wim Alsemgeest en Hans Harreveld.

Ingekomen stukken via de mail Zaanstreek- Waterland. Nieuwjaars wensen van onze sponsor Edelcactus. Nieuwjaars wensen vanuit Frankrijk de heer Bastige. Pierre van de Franse cactusvrienden afdeling courier AFAXSX. Zeeculenta afd Zeeland . Frank en Diana van onze Belgische cactusvrienden.

Daarnaast nog de papieren versie van Grusonia, de Belgische cactus vereniging.

Het jaarverslag van de secretaris

De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen, dus wordt het jaarverslag vastgesteld met dank aan de opsteller.

Jaarverslag van redactie Cactusgoud

Moet nog even wachten omdat er in het januarinumnummer geen ruimte meer was.

Verslag kascontrolecommissie.

De controle heeft nog niet plaatsgevonden en beide kascontroleurs ontbreken vanavond.

Benoeming nieuwe kascontroleur.

De vergadering steunt unaniem het voorstel om de termijn van de zittende kascontroleur, die volgens rooster afredend is, met een jaar te verlengen.

Jaarverslag penningmeester.

Samen met de voorzitter lopen we de jaarcijfers 2016 langs. Het jaar laat een positief saldo zien. Dat komt vooral door de verkoop van conophytums bij Ubink. Conophytums die beschikbaar zijn gesteld door Klaas Edelman. Veel dank daarvoor.

Daarnaast was er de opbrengst van de door Ada ter beschikking gestelde planten, ons aandeel in het resultaat van de beurs bij Ubink en een mooie donatie. Het geheel zorgde voor een overschot van ruim € 850,- op de exploitatierekening 2016.

Bedacht moet worden dat, zonder de bijzondere inkomsten, ons kapitaal jaarlijks met ongeveer € 400,- per jaar slinkt. Dat is ongeveer het bedrag dat is gemoeid met Cactusgoud.

Naar aanleiding daarvan wordt opgemerkt dat het misschien zinvol zou kunnen zijn na te denken over een uitsluitend digitale verspreiding van ons afdelingsblad.

Het verslag van de penningmeester wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring door de kascontrolecommissie.

Contributievaststelling 2018

Het jaarverslag van de penningmeester op zich zou reden kunnen zijn voor verhoging van de contributie. Echte noodzaak is er niet.

Besloten wordt dan ook de contributie voor de afdeling ook in 2018 te handhaven op het huidige peil.

Ubink

Bij de bespreking van de jaarcijfers is wel duidelijk geworden dat bij die manifestatie er in financiële zin kansen liggen voor onze afdeling. De open dag, die dit jaar op 3 juni wordt gehouden, verdient ons aller aandacht, maar ook inzet om als afdeling mee te draaien bij de organisatie. Zeker nu Nico heeft gezegd op dit punt een stap terug te doen. We zullen het er op de verenigingsavonden nog over moeten hebben.

Rondvraag

We praten over ons maandblad Cactusgoud. Men is er wel tevreden mee. De inhoud zoals die nu verschijnt met een verhaal met foto's. Dat spreekt meer aan dan alleen maar tekst. Er volgt goedkeuring door de aanwezigen.

Dan volgt er een pauze met een gratis drankje van de Club. Dat hebben we wel verdient met ons harde werken voor de vereniging. Natuurlijk is er weer de verloting met planten van onze hoofdsponsor EDELCACTUS uit Amstelveen.

EDELCACTUS

cacti - succulents and more

Na de pauze krijgen wat mooie beelden van Nico Uittenbroek te zien die hij voor ons heeft uitgekozen om ze deze avond te laten zien. Nou, ik moet zeggen dat de kwaliteit van de opnames van Nico weer perfect was. Ja dat mag ook wel eens gezegd worden. Nico zou zo maar foto's aan welk natuurblad dan ook kunnen leveren. Bijvoorbeeld aan Succulenta, Groei en Bloei, en diverse anderen groenbladen. Hij is op en top een fotograaf. Hij levert een kwaliteit waar je U tegen zegt,

Ik neem ook regelmatig foto's, maar ik ben maar een amateur vergeleken bij de opnames van Nico. We zagen opnames in het Gouwebos. Dit ligt tussen Waddinxveen en Boskoop, een geliefd wandelgebied. Maar als je kijkt naar de foto's van Nico zijn er meer mogelijkheden dan wandelen. Het is één brok natuur waar planten en dieren vrolijk hun gang kunnen gaan zonder gestoord te worden. We moeten blij zijn in ons gehaaste leven dat er midden tussen woonwijken zo'n brok natuur ligt. Er zijn veel mensen die dit niet zien maar er klakkeloos omheen gaan of het te stil vinden. Of ook om de doodeenvoudige manier het niet weten dat het zo dicht bij in de buurt ligt.

Nico liet ons prachtige opnames zien van de vele paddenstoelen die in de herfst spontaan verschijnen. Dan moet je erop uit om dit schouwspel te zien, en dat heeft Nico dus ook gedaan en daardoor kon hij ons een opname van Lakzwam zien, maar daarnaast van veel anderen.

(Red. er is een keuze gemaakt om een aantal willekeurige paddenstoelen en zwammen op te nemen. Nico kent de namen, maar in het kader van ons blad zijn die namen hier maar weggelaten. Misschien herkent u ze zelf)

In het gebied bij de Zegerplas zien we een franjezwam. Had geen idee (en velen met mij) dat er zoveel soorten zijn, maar Nico heeft ze wel weten te vinden.



Vervolgens bij kasteel de Haar in Haarzuilen waar we de gekaarde aardster zien naast veel andere. In de omgeving van Lage Vuren een kastanje zwam en een bovist. Verder op weg naar Austerlitz het rode zwavelkopje, koraalzwammen, sponszwam, en een stinkzwam bij de Hortus in Haren.









Ja, in één woord: “Nico Uittenbroek zwamt heel wat af”, voordat we naar de piramide van Ruurlo gaan om dit te bezien. Old Ruurlo bij Anny en Bert in Ruurlo, ja wie is er nou niet geweest ik denk wel de meeste liefhebbers van deze mooie cactustuin in Ruurlo.

Wat we hier zagen was wel uitzonderlijk, wat een mooie opnamen van de in bloei staande Epiphyllums met hun enorme grote bloemen. Jammer dat u er niet bij was om deze mooie opnames te zien, maar misschien een volgende keer als Nico ons misschien nog wat meer zal laten zien van deze tuin van Anny en Bert van de Meer in Ruurlo.

Dit was mijn verhaal over deze avond. Joost bedankt de aanwezigen, wensst hen wel thuis en graag tot de volgende bijeenkomst Jan.Schouten secretaris







Uit het kwartaalblad van Succulenta Maas en Peel heb ik onderstaand artikel overgenomen. De schrijver zal er naar ik aanneem geen bezwaar tegen hebben zijn, voor velen van ons herkenbare, ervaringen te delen met een groter publiek. (red.Bij voorbaat dank!)

Mijn leven lang met planten bezig

Harrie Knapen

Op jonge leeftijd was ik al geïnteresseerd in planten. Toen waren het de thuis op de boerderij staande planten. Zoals de *Geranium*, de *Fuchsia* en wat siernetels. Daar werd volop van gestekt en vermeerderd. Tot ik op een keer van onze klassenleraar het verhaal te horen kreeg dat je uit een holle boom goeie bloemenaarde kon halen. Dus dat werd uitgetoet. Thuis vragend om een scheutje van een plant kreeg ik van oma een cactus, wat achteraf een *Echinopsis* bleek te zijn. Die werd dus in de bloemenaarde gezet en ja hoor, een jaar later een bloem in mijn cactus: lange kelk en roze van kleur.

Daar is het dus ontstaan, de liefde voor planten. Dat duurde tot mijn vijftiende jaar. Toen kwamen er andere interesses. Toen ik in 1970 op mijzelf ging wonen kwam de liefde voor planten ook weer terug, zeker toen in alle winkels cactussen werden aangeboden. Dat vond ik heel leuk. Elke week kwamen er wat plantjes bij. Eerst op de vensterbank. Toen een plankje erboven en zo

ging het door. Ze stonden er 5-hoog opgestapeld, tot het raam tot boven vol was. Een jaar later zijn we verhuisd naar een groter huis met grote ramen. Daar konden veel planten staan. Tot we op een dag in de krant lazen: open dag voor cactusliefhebbers bij van Brussel in Someren. Daar dus maar een keer gaan kijken naar cactussen en vetplanten.



Toon had mooie vetplanten en Mien had prachtige cactussen. Daar is ook de liefde voor vetplanten ontstaan. Al vlug moest er een kas gezet worden om alle planten te kunnen plaatsen. Maar ook die was al snel te klein, de ene helft cactussen en de andere helft vetplanten, dat heeft ongeveer 10 jaar zo geduurd. Tot ik op een dag besloot alle vetplanten weg te doen en alleen maar cactussen te houden. En dat lukte tot ik 30 jaar terug mijn huidige kas heb gezet. Toen had ik weer voldoende plaats, maar je ziet steeds meer leuke planten Zoals toen ik de *Tillandsia* en de caudex plantjes ontdekte. Dat is inmiddels ook al weer een flink aantal geworden. Ze zijn eigenlijk van Frieda,



maar ik vind ze ook heel leuk, zo leuk zelfs dat ik ze niet meer kan missen. Het is een mooie uitbreiding van mijn hobby. Het lijkt wel of ik een beetje verslaafd ben aan al die planten. Er staan al 150 planten waaronder de oranje bruine knolvoet van de *Pyrenacantha malvifolia*. En de prachtige *Adenia globosa* en de eveneens mooie *Pachypodium succulentum*. En van hetzelfde geslacht, de *Pachypodium densiflorum*. Maar ook een bolgewas zoals de *Orbico Ornithochalum*. Allemaal leuke planten. Het is een leuke afwisseling in

de kas tussen al die cactussen, maar ik blijf me verbazen tussen al dat moois. Zo trekken we de laatste jaren wat meer op met Williejan en Annelies, met als gevolg dat er nu ook een verzameling Euphorbia's is bijgekomen. Die staan er dus ook al weer een 75 stuks, met daarin de struik vormende *Euphorbia phosphorea*. En de knolvoet van de *Euphorbia squarrosa*. De mooi oranje gekleurde voet van de *Euphorbia capmanabatoensis*. Maar ook de cristaat van *Euphorbia obesa*. En de heel mooie cristaat van *Euphorbia lactea variegata*.

Dus geniet ik elke dag van mijn plantjes, ik ben blij met mijn hobby en dat ze me vroeger die groene vingers hebben mee gegeven. Ik kan er dagen mee bezig zijn, het is toch leuk zo'n gemengde verzameling te hebben. Dan is er altijd wel iets te doen.





SUCCULENTEN KWEKERIJ
Cok en Ine Grootscholten



Vijverberglaan 5
2675 LC Honselersdijk
Tel/Fax (0174) 62 77 95
www.succulenta-kwekerij.nl

Tussen half Maart en eind Augustus elke zaterdag open dag voor iedereen.
Verder op afspraak.
Kopen mag maar hoeft niet. Alleen om te kijken is het ook de moeite waard.



INHOUD

Uitnodiging	3
Activiteiten 'vorige' maand	4
Mijn leven lang met planten bezig (<i>Harrie Knapen</i>)	12
Sponsors	15

