

XEROPHYTA

Contactblad van de afdeling Wageningen e.o.
(opgericht 1 mei 1955)

Jaargang 21 no.3
Juni 2017



**Afdeling 'Wageningen en omgeving' van Succulenta,
Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en
andere succulenten**

Alles groeit en bloeit bij Ad

Twee kassen maar liefst heeft Ad van der Mispel bij zijn woning in Cothen. Grandioze verzamelingen cactussen, vetplanten en andere leden van het plantenrijk op Aarde. De Oleander bijvoorbeeld, die in Italië langs de wegen groeit, een succulente Pelargonium, een enorme Cycas revoluta, een Agave americana. Ad vindt alles mooi lijkt het wel. Uiterste zorg wordt aan die bonte collectie besteed.

Eenkennig is hij niet. Alle planten hebben nog de Pasen in het hoofd lijkt het wel. Een flink exemplaar van de Mammillariafamilie staat al weer in bloei. Ad daarover: “Ja, ze doen het goed. Sinds ik twee jaar geleden lid werd van de afdeling Wageningen zijn vooral de cactussen er bij mij op vooruit gegaan. Je moet ze droog houden en niet teveel water geven, heb ik er geleerd. En dit is nu het resultaat.”

Ook de vrij forse Crassula portulacea staat er prachtig bij, al zijn de kleine witte bloempjes nooit erg uitbundig. Je moet er oog voor hebben. Het is maar goed, dat er kassen zijn om planten tegen de kou te beschermen. Noppenfolie was voor mijn eigen exemplaar onvoldoende. Jammer maar ik zal in de toekomst voorzichtiger zijn. Er is overigens bij Ad nog meer te zien. Een Afrikaanse lelie bij voorbeeld en een drakenbloedboom van de Canarische eilanden. De Dracaena draco mag dan minder populair zijn bij veel liefhebbers, gelukkig is ie in de kas van Ad wel te vinden.

“Toen ik een jaar of vijftien was ben ik met cactussen begonnen”, aldus Ad. “Bulthuis, een bekende cactuskweker woonde in ons dorp. Hij had heel grote cactussen in zijn voortuin staan. Dat wil ik ook dacht ik. Natuurlijk was dat niet te betalen, maar ik ben naar hem toegegaan en heb wat kleine exemplaren aangeschaft.” Ad had een nieuwe liefhebberij. Door zijn contacten met de heer Bulthuis, het werken in diens kas en zijn eigen, wisselend succesvolle ervaringen heeft hij een imposante verzameling opgebouwd.

Er is van alles te zien. Sommige leden van de Wageningse succulentariërs hebben alles netjes op een rijtje gegroepeerd. De Latijnse geslachts-

soortnaam er bij. Niets van dat alles bij Ad. Het is meer een paradijsje en af en toe komt er iets kleins verborgens tussen de grotere exemplaren tevoorschijn. Zijn de verhoudingen zoek bij onze Cothense cactusliefhebber? Geenszins. Maar Ad is ook aan het zaaien geweest en de eerste resultaten zijn al te zien. De concurrentie mag wel oppassen!



Ja er is een wereld te ontdekken bij Ad. Een andere plantenwereld. Niet alleen Ad, zijn vrouw Geertje en hun kat voelen zich er thuis, maar je moet wel even wennen. Tussen al dat moois slingeren boven die flora uit de lianen van een Cubaanse koningin van de nacht *Reina del noche*, officieel de *Selenicereus grandiflorus*. Reken maar dat als die eenmaal bloeit familie en kennissen graag komen om dat te aanschouwen, al duurt dit fenomeen maar een paar nachtelijke uren. Ik weet wel, dat er meer liefhebbers in onze afdeling prachtig bloeiende succulenten hebben, maar toch.

Pachypodium, Adenium, Cleistocactus, Leuchtenbergia, bladcactus, orchidee, *Euphorbia tridentata* en decaryi. Het lijkt een hele puzzeltocht te

zijn, maar gelukkig weet Ad er de weg in, voordat je opgetogen weer afscheid neemt van een unieke plantenliefhebber.

Ben Cornelissen

De verenigingsavond van 15 april

Coert verwelkomt iedereen en twee mensen in het bijzonder. Wiebe Bosma zal een groot deel van deze avond aan het woord zijn met foto's over zijn verblijf in India en Jan Kramer is ook weer terug van "de wintersport in Spanje".

Daarna komen de volgende punten aan de orde :

Het reisje

Dit zal plaatsvinden op 3 mei en voert de deelnemers naar het lieflijke België waar CactusFlower in Rumst en Huygaerts in Turnhout bezocht zullen worden. Bij het vertrek vanaf het busstation in Wageningen zal de klok voor iedereen op 08.00 uur moeten staan. De deelnemers krijgen nog een mail met nadere bijzonderheden.

De Algemene Ledenvergadering

Er is gesproken over de nieuwe structuur en over de besluitvorming binnen de landelijke organisatie. Er komen ledenraadplegingen en onze afdeling heeft daar mee ingestemd. Een paar uitzonderingen worden gemaakt voor ontslagen en benoemingen in het bestuur en het vaststellen van de jaarrekening. Daarover mag alleen op de ledenvergadering door aanwezige leden worden gestemd volgens ons afdelingsbestuur.

Ben Cornelissen is benoemd tot medewerker Public Relations in het hoofdbestuur en dat is een felicitatie waard. Proficiat Ben!

De vereniging telt op het ogenblik 1186 leden.

Verder is er een commissie benoemd die het 100-jarig jubileum van de landelijke organisatie gaat voorbereiden.

Ben Cornelissen stuurt het afdelingsnieuws van Maas en Peel naar alle afdelingen.

Kasbezoek

Dat zal op 20 mei plaatsvinden bij Joke en Henk van Doorn in Loenen.

Geraniummarkt in Veenendaal

Evert Weijman vertelt dat de jaarlijkse geraniummarkt op 29 april gehouden zal worden. We bieden plantjes aan die bij Eric van Workum opgehaald moeten worden. Maar er moeten ook grote planten komen en Evert vraagt wie er zulke planten kwijt wil.

Wiebe Bosma, de spreker op deze avond, heeft ook planten meegenomen voor de verkoop.

Johan Timmermans

Johan is 40 jaar lid van de landelijke vereniging en is in de A.L.V. gehuldigd. En terecht want hij is niet alleen een zeer trouwe bezoeker van de verenigingsavonden maar hij staat iedereen ook met raad en daad bij. Johan is een vraagbaak voor onze afdeling!

Hierna geeft Coert het woord aan Wiebe Bosma.

Wiebe heeft drie weken door India gezworven waarbij hij vooral op zoek is geweest naar de vetplanten ter plaatse. Hij heeft in die periode 9000 foto's gemaakt waarvan hij een deel aan ons toont.

Met beelden, begeleid door muziek, geeft hij ons eerst een indruk van het straatbeeld in India.

Veel koeien (die beestjes zijn tot mijn grote genoegen hier heilig verklaard en liggen vaak midden op de weg), veel bonte kleuren, beschilderde beelden, onbeschilderde mannen met grote snorren en scooters waarop soms vijf mensen bij elkaar zaten. In dit land wonen twee miljard mensen en dat is te zien ook in de straten. Chaos alom!

Na deze inleiding nam Wiebe ons mee naar de wonderlijke wereld in het zuiden van India. Daar vind je een flora van 50.000 planten waarvan 100 soorten vetplanten zijn. Wiebe heeft in die drie weken 4500 km. gereden om die te fotograferen. Tussendoor kregen we ook nog mooie beelden van het landschap waarin de planten opgezocht moesten worden.

Dat niet alles van een leien dakje verliep bleek wel uit het feit dat hij met zijn auto door een trekker uit de modder getrokken moest worden. Al met al, een leuke avond met aardige beelden van een enorm land aan de andere kant van onze werldboll!

Wiebe heeft in de pauze ook nog aardig wat planten verkocht aan onze leden.

De vraag blijft bij mij persoonlijk of de stem van de sprekers wel overkomt bij de leden die een minder goed gehoor hebben. Is er eigenlijk een geluidsinstallatie aanwezig in het speeltuingebouw en zou die dan ingeschakeld kunnen worden? Of zijn er andere oplossingen te bedenken, bv. de spreker achter de toehoorders met een verlengsnoer naar de projector? Of moeten de slechthorenden meer vooraan gaan zitten? Graag suggesties van iedereen!

Henk van Doorn

Reisje 3 mei 2017 naar België.

's Morgens ruim voor 08.00 uur verzamelden de fanatiekste succulentenliefhebbers van de afdeling zich voor het jaarlijkse schoolreisje, dit maal naar het mooie land der Belgen.

Omdat Lambiek zelf verhinderd was, namen Coert en Gerard de leiding maar op zich. Volgens de opgave waren er 14 deelnemers, want op het laatste moment had een jonge loot uit het geslacht der Tänzers, genaamd Tom zich er nog tussen gewurmd om samen met Ben en Lo mee te gaan, een nieuw aspirant lid? Ook mevrouw van Workum was als moderator van Dirk-Jan, (of was het andersom?) mee om voor ons welzijn te zorgen.

Het wachten was dus op de andere grijze duif Jan Kramer en de jeugdige Erik Bruinenberg om de auto-indeling, die iedere keer opnieuw aangepast moest worden, definitief te maken.

Coert belde Erik, die echter niet reageerde, die ging dus alsnog niet mee, maar hoe zat het met Jan? Die had gezegd de datum wel te onthouden en oud en wijs genoeg te zijn om niet herinnerd te hoeven worden. De leiding besloot Jan te bellen, maar daarvoor was Chris weer nodig die zoals altijd

alle gegevens van alle leden dag en nacht paraat heeft. Jan antwoordde wat slaperig, was het reisje vandaag dan, echt?

Met drie auto's met Ben, Cor en Coert aan het stuur begaven we ons vervolgens naar België. Aanvankelijk verliep alles ondanks druk verkeer vlot, zelfs tot over de grens bij Turnhout, maar daarna werden we getrakteerd op echt Belgische files, dus niet van die kleine van een half uurtje of zo, maar echte van anderhalf uur of langer.

Enfin, eindelijk waren we om 11.15 in Rumst bij Cactusflower waar we door Ward Verschuere verwelkomd werden. We verontschuldigde ons voor de late aankomst, maar volgens Ward was dat iedere dag in België volstrekt normaal en konden onze files daar nog wat van leren. Het assortiment was groot en we konden op ons gemak de verzameling bekijken en het ruime assortiment bewonderen. Hoewel het op het eerste gezicht niet erg goedkoop leek, valt dat mee wanneer je de jaren meerekent die het kost behoorlijke planten te kweken en de moeilijkheidsgraad en de zeldzaamheid ervan.



In de kassen van Cactusflower

We vertrokken rond 13.00 uur richting Turnhout voor het verzorgen van de inwendige mens. Gelukkig was de smakelijke daghap nog te krijgen toen we net over tweeën bij de Lunch Garden binnenwipten om een hapje te gaan eten. Behalve het feit dat Johan om af te vallen twee warme eiwitrijke hoofdgerechten at - ja daarvoor heeft hij doorgeleerd! - en Gerard een extra grote portie ijs toenam was er niets bijzonders te melden. Gelukkig werd Maurice telefonisch even gewaarschuwd dat we door de files wat aan de late kant waren, maar ook hij vond dat volstrekt normaal, volgens hem hadden ze in België de beste en langste files ter wereld!



Maurice op zoek naar een plantje voor Gerard

Hoewel Marie-Louise nog wat moe en pips was na haar zware operatie in september stonden de planten er hier weer prachtig bij. Dirk-Jan werd tussen de bedrijven door, door Marie-Louise even het enten van aasbloemachtigen geleerd en Gerard kreeg van Maurice een geënte, zeer zeldzame Aztekium cadeau en Kathelijne schafte zich allerlei planten voor de rot(s)tuin aan. Ook de anderen weerden zich duchtig in de aankoop van de prachtigste planten, de prijs/kwaliteit balans was hier ook weer keurig in

orde zoals Ad en Lies tevreden vaststelden. Ook Mevr. van Workum en de oude voorzitter Cor waren zeer tevreden, ook al omdat er steeds gelegenheid voor Cor en Chris was om hun verslaving even bot te vieren. Toen we bij de familie Huygaerts wat uitrustten met kwistig geschonken koffie en frisdrank kregen we als afdeling zelfs van Maurice wat plantjes voor de tombola mee! De penningmeester die thuis was gebleven om zijn geld te kunnen tellen moet dat zeer aanspreken!



Kwart voor 5 reden we Turnhout uit om de laatste files en het mooie land met het lekkere eten en mooie planten achter ons te laten. Rond kwart over 6 waren we weer in Wageningen, moe maar tevreden. We hebben beloofd nooit meer over de files in Nederland te zullen klagen en gaan volgend jaar wellicht een ander land bestuderen.

Coert van Dijk

Foto's reisje: Johan Timmermans

Vraag en aanbod

Aangeboden door Coert van Dijk: bims, 10 liter voor € 2,65.

Mee te nemen naar de vergadering of af te halen in Overberg. Graag van tevoren een mail of telefoontje.

Activiteitenkalender

Vetgedrukte tekst heeft betrekking op activiteiten van onze eigen afdeling.

Meer informatie over landelijke activiteiten is te vinden in het verenigingsnieuws van Succulenta.

17 juni: open tuindag en kasbezoek bij Evert Weijman i.s.m. Groei en Bloei.

18 juni: plantenmarkt van de afd. Nijmegen

21 juni: kasbezoek bij Eric van Workum vanaf 19.00 uur

**24 augustus: zomeravondbijeenkomst bij Lies Oudshoorn
aanvang: 19.00-19.30.**

8-9-10
september: ELK in Blankenberge

**14 september: zaaiwedstrijd en fotowedstrijd. Johan Timmermans
vertelt over zijn reizen naar de Canarische eilanden**

12 oktober: grote najaarsverloting

Kopij gevraagd: kopij voor het septembernummer van Xerophyta graag uiterlijk 31 augustus inleveren.

Contact

Coert van Dijk, tel: 0343-481508, email: coerthvandijk@planet.nl

Chris Geris, tel: 0318-417319, email: chrisgeris@planet.nl

Lidmaatschap

Contributie afd. Wageningen e.o.: € 25, gezinsleden € 12,50 en jeugdleden € 10 per jaar.

Contributie overmaken op rekeningnummer NL42 INGB 0007 4090 94 ten name van: Succulenta afd. Wageningen e.o.

Vergaderlocatie

Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp"

Floralaan 20/B te Wageningen. Tel.: 0317-411601

Omslagfoto: Sulcorebutia sp.