

CACTUSGOUD

Contactblad afdeling GOUDA EN OMSTREKEN



Succulenta

Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten.

Eenenveertigste jaargang **mei 2017**

Officieel orgaan van "Succulenta, Afdeling 'GOUDA & OMSTREKEN', opgericht 19 september 1974.
Aangesloten bij "SUCCULENTA", Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere Vetplanten.

BESTUURSSAMENSTELLING

Joost van Tilborg	Voorzitter, Afdelingsafgevaardigde Cronestein 17, 2804 EK Gouda. ☎ 0182 534 093. emailadres jvantilborg@hetnet.nl
Jan Schouten	Secretaris – Peppelhorst 98 2742 CZ Waddinxveen. ☎ 0182 393 029. emailadres jan.schouten@hetnet.nl
Nico Uittenbroek	Penningmeester – Dorus Rijkersstraat 15, 2811 XM Reeuwijk ☎ 0182 394068 emailadres nicovera.us@online.nl
vacature	2 ^e Secretaris
vacature	2 ^e Penningmeester
Roland de Zeeuw	Algemeen bestuurslid - Gedenkiaan 52, 2806 KL Gouda. ☎ 0182 523 085.

Redactieadres CACTUSGOUD:

Joost van Tilborg Redacteur	Cronestein 17, 2804 EK Gouda. ☎ 0182 534 093. emailadres: jvantilborg@hetnet.nl
--------------------------------	--

Betalingen gaarne op rekening van Succulenta Afd. Gouda en Omstreken , te Reeuwijk op bankrekeningnummer NL02 INGB 0005 5626 43 met vermelding reden van betaling.

UITNODIGING

voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 18 mei 2016

in Zalencentrum “De Veste”,

Ridder van Catsweg 300 te Gouda.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Vanavond verwelkomen we als gast spreker een oud-lid van onze afdeling. Hij stelt zich hieronder zelf voor in een promo. (moet ook kunnen).

Lezing Bloembollen uit Zuid-Afrika door Peter Knippels

Even voorstellen

Zo'n dertig jaar geleden ontstond bij mij de voorliefde voor bloembollen. Dit heeft onder andere geresulteerd in meer dan honderd artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften en twee boeken (De Wereldbol, 2015 en Kweken van bollen in kamer of kas, 1999). Centraal staat de vertaalslag van de natuurlijke omstandigheden van exotische bollen naar Nederlandse condities. Peter heeft zich gespecialiseerd in Zuid-Afrikaanse bloembolgewassen, na ze meermaals in hun natuurlijke omgeving bestudeerd te hebben.

Inhoud lezing

In de lezing neem ik u voor de pauze mee naar mijn bezoeken aan groeiplaatsen van bloembollen in de provincie West-Kaap, eindigend in de bloembolhoofdstad Nieuwoudtville. Na de pauze ligt de aandacht op de provincie Oost-Kaap, startend aan de kust

bij Oost-Londen, om via de meer landinwaarts gelegen Karroo weer terug te keren naar de kust. Ik laat foto's zien van allerlei hot spots waar een keur aan bijzondere planten groeit. In zijn verhaal vertel ik niet alleen over de planten, maar ook over hun groeiomgeving en over de natuurbescherming. Verder zal hij de verbinding leggen naar het kweken van de planten in Nederland.

Bloek De Wereldbol

'Over bloembollen lijkt de afgelopen jaren alles wel gezegd te zijn, maar dat is slechts schijn volgens Peter Knippels. Zijn verhalenbundel De Wereldbol is een intrigerende reis langs het kweken van gewassen en haar historische aspecten, met de nadruk op bloembollen uit Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Peter beschrijft naast het kweekproces met veel elan de invloed van natuurelementen en -bescherming, alsmede hoe bloembollen werden ontdekt, verzameld en van naam voorzien.



De Wereldbol is een inspirerende bundel van vijftig verhalen waarin bloembollen in een heel nieuw daglicht worden gezet

Speciale aanbieding

Tijdens de bijeenkomst is het boek te koop voor € 33, 75.
Hiermee krijgt u een korting van € 5 op de winkelprijs. Het boek is te koop tegen contante betaling.

Meer informatie

Op www.bloembol.info staat meer informatie over mijn boek en interesses.



Weer een bijzondere spreker op de cactusclub
We beginnen met de gebruikelijke agenda .
Natuurlijk hebben we wel in de pauze de verloting van 1^e klas planten.

Let op!!!!!!

Peter brengt ook wat planten mee voor de verkoop

Wij zien ook U graag op 18 mei a.s.!!

Namens Uw bestuur JvT



ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van Succulenta op donderdag 20 april 2017 in zalencentrum de “Veste” Ridder van Catsweg 300 te Gouda.

Onze voorzitter Joost van Tilborg was deze avond niet aanwezig, gezien een andere belangrijke vergadering die hij moest bijwonen. Dus neemt onze penningmeester Nico Uittenbroek de honneurs waar.

Nico **opende** de vergadering om 20.00 uur voor een opkomst van 17 personen, dus wel een aardige opkomst ook deze keer. Hij begint met de **notulen** van de vorige bijeenkomst. Hier zijn geen op- of aanmerkingen op, zodat ze worden goedgekeurd met dank aan de opsteller.

Ingekomen stukken weer de nodige boekjes en nieuwsbrieven van Groei en Bloei afdeling Gouda en Omstreken. Riet Maessen-Claessen Noviocactum, Frank en Diana van Cactussen en vetplanten uit België, de nieuwsbrief. Zaanstreek. Waterland. Zeeculenta uit Zeeland.

Afwezig met kennisgeving mevrouw Kossen, verder geen mededelingen hieromtrent.

Mededelingen.

Kasje kijken gebeurt deze keer bij ons medelid Jaap Keijzer onze euphorbia specialist, dit gaat gebeuren op 8 juni 2017 aan het Oude Kerkpad 8c 2461 EW in Ter Aar telefoon 0172-603051.

Hierover volgt nog een mededeling met het oog op de aanvangstijd. In de middag of in de avond. Het zal wel in de avond worden, maar dit hoort u nog tijdig.

Dan volgt de **rondvraag**, waarin Nico Uittenbroek nog even terugkomt op de verschillen in de twee cactussen die hij heeft meegebracht, waar de vorige bijeenkomst bij praatje bij een plantje onenigheid over de naam was, dat werd door Nico nu rechtgezet. (De aanwezigen zijn weer volledig op de hoogte van de verschillen tussen de *Carnegiea gigantea* en de *Pachycereus pringlei* in hun jeugdstadium). Er waren verder geen vragen.

Nog even een andersoortige mededeling. Wij hebben deze avond een mevrouw op bezoek uit Leiden, die even komt kijken hoe het er bij ons toegaat. Zij wil lid wil worden van een afdeling, maar weet nog niet welke bij haar past. Zij gaat ook kijken bij de afdeling den Haag-Westland.

Mevrouw Sisca (of was het Siska) v/d Swaan Spoorlaan 88, 2316 KE Leiden was dus deze avond bij ons op bezoek, wij hopen dan ook dat ze zich bij ons aansluit.

Dan is het woord en beeld aan Bertus Spee, cactusvriend uit Zeeland, die ons deze avond mee zal nemen naar en zal vertellen van hun reis van 3 weken in een bijzonder gebied. Van wat ons te wachten staat hebt u kunnen lezen in ons blad cactusgoud, waar Bertus al een kleine uiteenzetting gaf over zijn reis naar PATAGONIE.

Hij laat ons zien beelden van het land genomen vanuit het vliegtuig. De start was vanuit hun eerste plaats San Carlos de Bariloche gelegen aan de voet van het Andesgebergte. Ze beginnen in de 3 weken de Provincie Neuquen te doorkruizen en zowel de Steppe gebieden Oost van de Andes, als ook het Andesgebergte zelf bezocht. Het eerste beeld is van een azorella in bloei, net met de grens van Chili. Het is een laag blijvende vaste plant met bodem-bedekkende eigenschappen.

Bij het grote meer waar heel veel wind stond, een geel bloeiende *Kenna narchenia*, Patagonia (???) . Dan een cactus met enorme grote doornen en een *Rhipsalis*.

De tweede dag maken een rondje in de streek, waar een mooi exemplaar viooltje wordt gespot. Ook een mooie orchidee en een oxalis zijn hier te vinden.

Bertuslaat een opname zien van de enorme vulkaan van 4.500 meter hoogte met de eeuwige sneeuw op de top. Een wonder dat deze zo helder zichtbaar was. Over het algemeen steekt de top in de wolken. Na genoten te hebben van diverse mooie planten (die met die moeilijke namen) zijn we toe aan een pauze, met natuurlijk weer de verloting met weer super mooie planten van onze hoofdsponsor EDELCACTUS Amstelveen.

EDELCACTUS

cacti - succulents and more

Na de pauze gaat Bertus. Spee verder met zijn lezing, waar hij ons weer het nodige laat zien, we zien een opname van een mooie roodbloeiende Denmoza rhodacantha, met zijn typische bloeiwijze.





Het landschap met zijn enorme vulkanen, die als het ware het land splijten, tussen de anderen verschillende landen.

Patagonië is de naam voor de zuidelijkste punt van Argentinië en Chili. Het lijkt erop dat dit het einde is van de wereld. Het Andes gebergte met toppen van 5.000 en 6.000 tot zelfs 7.000 meter hoogte is imposant.

Het verbaast je met welk een kracht dit gedeelte van de wereld omhoog moet zijn gedrukt. Als je nagaat dat je met een vlucht met het vliegtuig op kruishoogte zit van zeg maar 10.000 meter hoogte is het eigenlijk maar een stukje onder je als je over de Andes vliegt, maar ca. 3.000 meter tot die toppen. Nou ja het gaat een beetje het verstand voorbij als je in Nederland woont. Met onze hoogste heuvel van ruim 322 meter . Daar moeten wij het mee doen.

Er worden nog diverse planten gevonden, *Pyrrocactus strausianus* maar ook *Opuntia sulphurea*. Ja, je moet natuurlijk wel hier en daar de berg op zegt Bertus, die als een klimgeit naar boven gaat tot op de moeilijkste plekken, daar vind hij wel weer een leuke plant.

De bossen zijn tot op de boomgrens met de naaldbomen die wel een leeftijd van 2000 jaar kunnen bereiken. Ze bereiken een hoogte van 40 a 50 meter. Verder groeien er cipressen en beukenboom soorten. *Araucaria* is een van de oudste boomsoorten die tot op 1800 meter hoogte groeien. We zien diverse mooie bloemen aan ons voorbij gaan.



Araucaria bos

Bertus verder laat hij ons nog zien een Sclerocactus en een Ferocactus. Een van de weinige dieren die Bertus ons liet zien was een hagedis die zich lekker op zat te warmen in de zon.

Daarnaast natuurlijk ook de enorme Condor. Die kijk je niet over het hoofd. Met zijn vleugel spanwijdte van 2.80 meter zie hem boven de bergen op de opwaartse druk

rustig zweven op zoek naar een lekkere hap van een kadaver. Het zijn echt opruimers in de natuur.

Zelf heb ik ze gezien in Frankrijk in de Cevennen waar ze vanuit Spanje afgezakt zijn, omdat er daar te weinig voedsel voor hen was en ze naar Frankrijk moesten uitwijken.



Pterocactus



Geweldig is dit landgedeelte wat Bertus ons liet zien, de plantenwereld is enorm, je houdt het niet voor mogelijk dat hier cactussen kunnen groeien, maar toch is het zo. Velen komen in de winter onder de sneeuw te zitten wat een deken tegen de enorm lage temperatuur een goede bescherming biedt, Als ze bij ons iets te nat staan gaan ze dood, terwijl ze daar letterlijk bijna er onder staan en vrolijk verder gaan. Maar als je ook ziet waar deze planten in staan, alles is steen grijs of lavazand. Laat lekker het vocht makkelijk door zodat de plant bij een klein beetje zon letterlijk weer droog staat. Een heel andere wereld dan waar wij op ons gedeelte van de aardbol leven. Nat en koud en in de winter enorm vochtig, dat is de bottleneck waarom wij bijna geen cactus of een andere plant buiten kunnen zetten in de winter dan is hij zo katje wijlen zoals wij dat noemen.

Verder zien we nog opnames van veel mooie planten in een National Park. Azarolla's , Sclerocactus en diverse anderen planten, op de vlaktes staan veel exemplaren van Viola cotyledon en Gymnocalyciums.



Violacotyledon.

We zien nog tal van afbeeldingen van mooie cactussen, wat afbeeldingen van pyrrocactussen en Echinopsis leucantha, en ook nog wat plaatsen waar oxalissen staan, ik had er veel meer een naam kunnen geven maar dat is voor mij ook moeilijk te verstaan, Nico Uittenbroek merkte nog op aan Bertus om bij de planten de namen er bij te zetten, voor hemzelf gemakkelijk om ze te noemen bij zijn lezing en ook voor de aanwezige die van de spreker af zitten is het vaak moeilijk te verstaan zonder een geluidsdrager zodat je via de microfoon op alle plaatsen in de zaal bent te verstaan, maar helaas is dat niet aanwezig, dus blijft het zoeken naar de namen van de planten. Zo komt er weer een einde aan een mooie lezing die Bertus Spee ons voorschotelde, hij krijgt dan ook een luid applaus voor hetgeen hij ons op deze avond heeft laten zien, Nico bedankt hem nogmaals, hij krijgt wederom nog een applaus. Nico Uittenbroek wenst een ieder wel thuis en tot de volgende bijeenkomst in mei, dan zijn de knollen en bollen van Zuid Afrika aan de beurt. In beeld gebracht door Peter Knippels. Wij hopen dat u er allemaal weer bij bent om van dit moois te genieten op deze avond op 18 mei 2017. Jan.Schouten, secretaris.

En hier hield de voorraad kopij op. Uw redacteur heeft er maar voor gekozen de volgende twee pagina's te vullen met opnamen uit de fieldtrip Chili 2012. Dat ligt in elk geval in de buurt van het verhaal van Bertus. (Het verslag van de fieldtrip is ook van Bertus).



In memoriam

Ons lid Klaas Edelman is op 27 april overleden. Boven de rouwadvertentie stond : "Een echte Tempelier is heengegaan".

Op 3 mei zijn Nico, Arie en ikzelf op condoleancebezoek geweest.

In Succulenta zal ook een In memoriam van Klaas verschijnen waar Nico teksten voor heeft aangeleverd. Daarom beperk ik mij op deze plek tot het uitspreken van dankbaarheid voor het feit dat Klaas lid is geweest van onze afdeling. Hij heeft daarin veel voor onze afdeling betekend. Ik denk dan aan de cactusbedrijven waar wij als afdeling jaarlijks heen konden. Eerst in de Tempel (Reeuwijk) onder leiding van meneer van Dulken en Joop de Klerk en later ook in Amstelveen. Maar ook aan de sponsoring die we hebben ondervonden, waardoor we financieel gezond zijn gebleven.

Klaas is 86 jaar geworden. Dat hij ruste in vrede. JvT





SUCCULENTEN KWEKERIJ
Cok en Ine Grootscholten



Vijverberglaan 5
2675 LC Honselersdijk
Tel/Fax (0174) 62 77 95
www.succulenta-kwekerij.nl

Tussen half Maart en eind Augustus elke zaterdag open dag voor iedereen.
Verder op afspraak.
Kopen mag maar hoeft niet. Alleen om te kijken is het ook de moeite waard.





INHOUD

Uitnodiging	3
Activiteiten 'vorige' maand	6
Tipje van de sluier op Chili 2012	13
In Memoriam Klaas Edelman	14
Sponsors	15

