

# Afdelingsnieuws



**S**

**SUCCULENTIA**

**108**

**HAAS EN PEEL**

**LENTÉ 2016**

Omslag: J. Valckenier Suringar (1864—1932) was de zoon van W.F.R. Suringar, die meer dan 100 soorten Melocactus beschreef, die later (vrijwel) allemaal als synoniemen van elkaar beschouwd werden. Suringar jr. was hoogleraar in plantensystematiek en plantengeografie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. De vormenrijkdom van de Melocactussen in de Antillen leidde tot dit grootste aantal synoniemen van één soort in de plantenwereld.

## **AFDELINGSNIEUWS**

**Nr. 103 Lente 2016 26<sup>e</sup> jaargang  
Kwartaalblad van SUCCULENTA  
MAAS & PEEL**

**Redactie: Jack Schraets**

**Red. adres: Geuldersedijk 2  
5944 NH Arcen**

**Tel. 077-4732913**

**E-mail: [j.a.schraets@hccnet.nl](mailto:j.a.schraets@hccnet.nl)**

## Programma (onder voorbehoud)

- 22 mrt.** Verslag van een reis door Nieuw Zeeland door Mevr. van Vroenhoven
- 26 apr.** Dhr. Franke met het 2de deel van een reis door de Dominicaanse Republiek.
- 8 mei** Open Kas van 10 tot 17 uur bij:  
J. Huijs, Blauwververstraat 40, Horst  
H. Knapen, Kortestraat 1, Asten  
J. v.d. Sterren, Industriestraat 70, Reuver  
J. Verbeek, Hertelaan 3, Helmond
- 29 mei** Plantenbeurs in LimianZ van 10.00—16.00 uur.
- 28 juni** Bijeenkomst bij één der leden thuis.  
(Plaats



**Hobbyartikelen  
zoals  
Etiketten  
Stiften  
Voeding  
Zijn verkrijgbaar bij:  
Jack v.d. Sterren,  
Industriestraat 70, 5933 LZ Reuver  
Email: [jackv.d.sterren@home.nl](mailto:jackv.d.sterren@home.nl)**

Zoals het hoort had ik het een en ander op papier gezet als basis voor een afscheids-speech als voorzitter van de afdeling.. Het werd tijd, dat ik ermee ophield, hetgeen duidelijk bleek uit het feit, dat ik dat verhaal dus vergat mee te nemen naar de vergadering.. Daarom nu maar zwart op wit!

## Beste mensen,

Begin 1975 zat ik voor het eerst achter de bestuurstafel van deze afdeling. Enkele maanden daarvoor was Buining in de afdeling op bezoek geweest en had tegen het bestuur gezegd, dat de afdeling groot genoeg was geworden om 7 in plaats van 5 bestuursleden te hebben. En dus had de voorzitter, Joep Vostermans, me gevraagd of ik in het bestuur wilde gaan zitten. Het andere nieuwe bestuurslid zou Frans Maessen worden.

Mij werd het penningmeesterschap toegewezen. Dat nam ik over van Piet van Cruchten, die bibliothecaris werd. Aan het eind van 1975 wilde Jan Slabbers uit het bestuur stappen en dus mocht ik zijn functie overnemen; dat was het secretariaat. Aangezien dat binnen het bestuur de functie is, die het meeste werk met zich meebrengt, bleef ik dat onbetwist ongeveer 12 jaar. In de eerste helft van de jaren tachtig stapte Joep Vostermans op als voorzitter. Er kwam een opvolger, die na enkele jaren stopte met de hobby en dus moest er toen weer een andere voorzitter komen. Dat zal ongeveer in 1987 geweest zijn.

Toen ben ik maar voorzitter geworden, naar ik hoop met instemming van de leden. In ieder geval waren er geen tegenkandidaten!

En nu, bijna 30 jaar later, ga ik daarmee stoppen.

De belangrijkste reden om te stoppen is mijn leeftijd. De mindere energie, die ik nu nog heb, wil ik gebruiken om echt met onze hobby bezig te zijn. Die mindere energie wordt ook niet opgepept door het al minstens 20 jaar afnemende aantal leden, waarbij komt, dat dat kleinere aantal leden net als ikzelf aardig bedaagd begint te worden, om het maar eens eufemistisch te zeggen. En verder lijkt het me zo langzamerhand tijd worden, dat er een nieuwe frisse wind gaat waaien door de afdeling. Voor die frisse wind kan ik in ieder geval niet zorgen!

Veertig jaar in het bestuur is niet niks. Soms hoogtepunten, die veel voldoening geven, maar ook veel teleurstellingen, waar ik kennelijk ook niet helemaal resistent tegen ben.

Het allengs wegvallen van vele medeliefhebbers, zoals de Netty en Louis Velmans, Henk Lodewijks, Joep Vostermans, Jan Slabbers en zijn vrouw, Sjraar Linssen, Ad

Parent, Toon van Brussel, Samuel Leenders, Jan Raemakers en vele anderen heeft me echt wel duidelijk gemaakt, dat niets eeuwig duurt.

En dus stop ik er mee. Niet plotseling, want U wist al drie jaar, dat ik er nu mee zou ophouden. En geloof me: ik vind het niet erg. Eigenlijk verlang ik er wel een beetje naar.

Mij rest nu nog om degenen te bedanken, die me in de afgelopen 40 jaren het meest gesteund hebben.

Allereerst mijn vrouw, die al die jaren een bron van inspiratie is geweest. Haar ideeën hebt U vaak teruggevonden in afdelingsnieuws e.d. Maar ook praktisch deed ze heel veel werk. De nummers van het Afdelingsnieuws en het ledenboekje werden door haar op volgorde gelegd en gevouwen. Voor vele verlotingen en excursies borduurde zij stukjes, waardoor de afdeling aan de bezochte liefhebbers (of leden in het geval van een verloting) een origineel en uniek presentje kon geven. Zij maakte ook de kaarten, die met handtekeningen van de aanwezigen naar zieken werden gezonden. En bovenal heeft ze er al meer dan 40 jaar vrede mee, dat ik een aanzienlijk deel van mijn tijd aan de hobby in de breedste zin kon besteden.

Ik denk, dat het beter geen verdere namen te noemen, want in feite zijn er tientallen, die ervoor gezorgd hebben, dat de afdeling zich vaak zeer positief heeft kunnen presenteren.

De vriendschappen die daardoor ontstonden zijn nooit genoemd, maar ze hebben er wel toe bijgedragen, dat de afdeling zelfs vele jaren de grootste in het land was.

Allen bedankt!!

Tenslotte: ik hoop, dat er nu weer een frisse wind gaat waaien door de afdeling. Een windje, waardoor weer wat meer mensen het mooie van onze hobby beseffen.

Jack Schraets

# Afscheid nemen en een nieuw begin.

Williejan Rooijackers

Het afscheid nemen van een bestuurslid lijkt een beetje op een rouwen. Iemand houdt een hele verhandeling over wat die persoon gedurende zijn bestuurslidmaatschap allemaal voor de vereniging gedaan heeft. Het lijkt dan net een vaarwel te zijn terwijl die persoon, Jac in dit geval, gewoon lid blijft. Lid blijven is in zijn geval wel heel simpel omdat hij erelid is.



Foto: Rooijackers

Een andere optie is om het om te draaien. Het gezamenlijk doornemen van zijn fraaie staat van dienst kun je ook zien als een CV. Mocht hij zich op enig moment bedenken en toch weer een bestuursfunctie ambiëren dan kunnen we zijn sollicitatie in recordtempo behandelen. En, bestuursleden hebben we altijd te kort.

Iedereen verwacht toch min of meer dat ik nu langzaam overga toch een wat meer officieel afscheid.

Een klein kwartiertje feiten.....Ga er maar eens allemaal goed voor zitten.....Wel dat gaan we niet doen. Jullie weten toch veel beter dan ik wat hij allemaal gedaan heeft voor de club.

Uiteraard wil ik wel een paar zaken bespreken. Zowel landelijk en als binnen de afdeling heeft Jac eigenlijk alles meegemaakt wat je maar kan bedenken op verenigingsgebied.

De bloei van de landelijke en de afdeling, de grote aantallen leden. Iets waar met

heimwee naar teruggekeken wordt. Iets waar we nu alleen maar van kunnen dromen.

Later het langzaam afnemen van de ledenaantallen. Een proces dat haast onomkeerbaar is en waar je geen invloed op hebt.

Het gevoel als bestuurslid/ voorzitter dat een prachtige bloeiende vereniging langzaam dreigt te verdwijnen.

Onze Jac heeft tal van zaken geregeld, de excursies, quizvragen, lezingen en het afdelingsnieuws.

Met name dat laatste is al vele jaren een opgave. Als redacteur schrijf je zelf een kolom, bij gebrek aan copy schrijf je nog wat en voor dat je weet heb je het blad vol geschreven. Gelukkig leveren enkele leden regelmatig een bijdrage. In tijden dat je nauwelijks aan bestuursleden kunt komen is het vertrek van de voorzitter een flinke aderlating. En al helemaal als deze er nog een hoop andere taken bij doet. We mogen ons dan ook gelukkig prijzen dat hij voorlopig bereid is het afdelingsnieuws te blijven maken. Uiteraard blijft de noodzaak tot het inzenden van copy bestaan.

Uw secretaris heeft een secretaresse. Dat lijkt respectloos doch in feite is het functioneren van een bestuurslid alleen mogelijk bij de gratie van diens partner. Bij Jac is het niet anders, zonder de steun en hulp



Foto: A. Rooijak-

van zijn vrouw Riet had hij het niet al die jaren kunnen doen.

Deze bloemen zijn dan ook voor mevrouw Schraets en ik zou graag een applaus voor mevrouw Schraets willen hebben.

Dan meneer Jac zelf, namens de leden en het bestuur hartelijk dank voor de grote inzet gedurende vele jaren. Uiteraard hebben wij gemeend een passend kleinood aan te bieden.

Als symbool voor de drijvende, stuwende kracht achter de afdeling.

### **Een nieuw begin.**

Het zou een illusie zijn om te denken dat we de dalende ledenaantallen om kunnen buigen.



Foto: A. Bieshaar

Heel Succulenta Nederland worstelt met dat probleem. Onlangs is er een bijeenkomst van afdelingsafgevaardigden met het landelijke bestuur geweest. Daar zijn veel ideeën uit voort gekomen. Het bestuur gaat kijken of wij daar iets mee kunnen. Nieuwe activiteiten, bezig zijn met planten, hoe mensen te interesseren en dergelijke.

Als bestuur zullen we ook zelf onze draai moeten vinden. We worden gelukkig ondersteund door Jac v.d. Sterren hobby-artikelen; Annelies Rooijackers ledenadministratie en Jac Schraets voor wat betreft het clubblad en zijn kennis. We gaan de overige taken verdelen binnen het bestuur.

Nu zult U mogelijk zeggen dat ik twee mensen vergeten ben. Jac Huys en Alfons Bieshaar.

De cactus/exotische plantenmarkt zou er simpelweg niet zijn zonder de inzet van beide heren. Een evenement dat blijft groeien en inmiddels naam begint te maken. Een prima prestatietatie.

Wat er zeker veranderd is dat iemand anders de hamer en microfoon vasthoudt. Iemand van een andere generatie, met andere interesses, met een ander karakter en met nog veel te leren. (Ben tenslotte een van de jongere leden)

Ik dank U voor het gestelde vertrouwen (niet dat er veel keus was) en ik ga er alles aan doen en samen met mij de overige bestuursleden om er iets moois van te maken. Dank U.



# Boompioen of Pioenroos (*Paeonia suffruticosa*)

Harrie Knapen

Het is alweer meer dan anderhalf jaar geleden dat ik met mijn buurman de planten in zijn tuin stond te bekijken, toen ik in de hoek van de tuin een boompioen zag staan met veel bloemen. Ik zeg: "zo dat is een mooie plant".



*Pioenroos*

"Ja" zegt de buur-

man "die doet het goed. Ik heb er jaarlijks veel zaden van. Wil jij er ook wat proberen te zaaien". Ik zeg "ja, dat wil ik wel".

Hij zegt "ik zal je er wel wat komen brengen, als ze rijp zijn". Het was de zomer van 2014. Later dat jaar kwam hij, zoals was afgesproken, de zaden brengen. Het waren 40 zaden.



Ontkiemde zaden van de pioenroos

Het was toen al september of oktober. Ik heb ze dezelfde dag nog gezaaid. Ik dacht, nu zijn ze nog vers en dan komen ze het volgende voorjaar wel tevoorschijn. Maar nee hoor, ze hebben de hele winter en het hele voorjaar in de grond gezeten en niks geen plantjes, Ik dacht, als het dan niks word doe ik ze maar weg. Maar ik probeer ook een beetje zuinig te doen en gooi de potgrond, waar ze in stonden, niet weg. Die deed ik terug in een vuilniszak en legde hem onder de bak. Toen ik later dat jaar wat potgrond nodig had, pakte ik de zak met de gebruikte grond om er wat planten in te zetten. Ik maakte de zak open en zag tot mijn stomme verbazing allemaal zaden met een wortel eraan. Ze hadden de hele zomer in een gesloten zak gezeten. Ze hebben daar lekker zitten te broeden en toch nog ontkiemd. Ik heb ze toen toch maar opgepot en weer weg gezet. En na weer enkele maanden kwamen er dan toch de lang verwachte boompioen plantjes tevoorschijn. Zo zie je maar, je moet niets weg gooien en veel geduld hebben. We kennen deze plant als struikvorm die jaarlijks zijn blad verliest. Dan noemen we het een boompioen, dit is een winterharde struik. Maar hij is ook bekend als pioenroos. Die sterft helemaal af voor de winter en komt in het voorjaar weer terug met prachtige grote bloemen in diverse kleuren. De Boompioen is de nationale plant van China en vind zijn oorsprong bij de Tibetaanse grens. Het is al duizenden jaren een bekende tuinplant in China met een heel mooie bloem in enkele en dubbele vorm en ook in veel verschillende kleuren.



*En hier zijn ze echt zaailing geworden*

De boompioen bloeit vanaf het derde levensjaar jaarlijks en is een winterharde struik die uiteindelijk een lengte van 1 tot 1,5 meter hoogte kan bereiken.

In het vroege voorjaar rond februari loopt de boompioen uit om te bloeien in mei/juni. Ze kunnen wel 100 jaar oud worden.

De ideale planttijd voor de boompioen is de herfst. Zet hem niet op een te natte plek, dat voorkomt wortelrot. Je moet er wel rekening mee houden, dat de plant meer dan 4 tot 5 uur zonlicht per dag nodig heeft. Zet je de planten in een groep, houdt dan 75 cm ruimte tussen de planten, daarna de grond goed aandrukken en wat bemesten.

De boompioen vraagt niet veel verzorging. In het najaar is het wel van belang, dat je het oude hout verwijdert en de bloemen na de bloei weg knipt. Je kunt er ook voor kiezen om ze in een vorm te snoeien. Indien de boompioen geheel is teruggesnoeid, duurt het wel een jaar voordat u weer bloemen heeft.

De meest geschikte tijd voor bemesten is het voorjaar. Daardoor is de plant sterker en geeft meer mooie bloemen in veel verschillende kleuren.

De boompioen is een sterke plant, maar kan problemen geven. Door goed te bemesten voorkomt u dat de plant vatbaar wordt voor ziekten en ongedierte. Een ziekte die de kop op kan steken is de grauwe schimmel.

De stengels boven de grond verkleuren bruin en in een later stadium worden het blad en de bloem ook aangetast door de schimmel.

Een grauwkleurige schimmel bedekt dan de boompioen, maar deze schimmel is makkelijk te bestrijden.

Is zaaien de beste of de leukste manier van vermeerderen? Als je dit verhaaltje gelezen hebt, moet je zelf maar beslissen, wat je het leukste vindt: zaaien of stekken.



# Verrassingen.

Williejan Rooijackers

Eerder heb ik U bericht dat ik in een *Ceropegia sandersonii* en in een *stapeliiformis* zaadpeulen had. Die ontdekking was kort na de grote excursie vorig jaar, medio augustus.

Ik had verwacht dat de zaadpeulen ergens in het voorjaar rijp zouden zijn en openspringen.

Dat blijkt wel enigszins te kloppen omdat er vandaag vrijdag 12 februari 2016 eentje open gesprongen is.

(Peul van de *stapeliiformis*.)

Een behoorlijk deel van de pluizige zaden hing nog in de plant echter een behoorlijke hoeveelheid had precies gedaan wat moeder natuur in gedachten had. Zachtjes weg dwarrelen en elders landen. Ik heb uiteindelijk een kleine 60 zaden verzameld van deze ene peul.



*Zaden van Ceropegia stapeliiformis*

Bij de grote excursie had Harry zaad gekregen van de heer Odekerken. Een klein gedeelte daarvan heb ik in het najaar uitgezaaid. Redelijk goed opgekomen, inmiddels 5 centimeter groot en staan er goed bij. Het benieuwt me hoe mijn verse zaden het gaan doen.





Een andere verrassing. In het voorjaar bij de lezing over Tillandsia's en bij een beurs heb ik enkele Orchideetjes gekocht. Deze hebben het hele jaar buiten gestaan, in een beetje schaduw, en zijn ergens in oktober verhuisd naar het keukenraam. Een van deze planten is een *Pleurothallis* soort. Deze heeft bladstelen van ongeveer 12 centimeter met daaraan een vrij smal langwerpig blad van ongeveer 6 centime-

ter. Het bijzondere aan de plant is dat hij bloeit precies op de overgang van de bladsteel en het blad, de bloempjes (klein) rusten op het blad.

Wat is dan de verrassing? Een tijdje na de bloei zag ik dat er precies op de plaats waar een bloempje gezeten had een nieuw blaadje groeide. Bij nadere beschouwing zelfs met worteltjes.

Na enige tijd, toen de blaadjes wat groter werden, heb ik een zestal bladeren van de plant genomen en deze opgepot. Nu enkele maanden later zijn er 2 uitgevallen maar de andere 4 doen het goed. Ze maken nieuwe worteltjes en voorzichtig ook een nieuw blaadje.

Ja ja, het zijn de kleine dingen die het leuk maken.



# Exotische Plantenmarkt



- **Cactussen en Vetplanten**
- **Rotsplanten**
- **Orchideeen**
- **Vleesetende planten**
- **En meer**

Wenst u meer informatie of wilt u zelf planten verspreiden, neem dan contact op met dhr. J. Hujs  
Tel.: 077-3987388 of via email [jchuijs@hotmail.com](mailto:jchuijs@hotmail.com)



**succulenta** vereniging  
van cactus- en vetplantenliefhebbers

Afdeling Maas en Peel

**Zondag 29 mei 2016**  
**van 09.30 tot 15.00 uur**  
**in Zaal Limianz**  
**Kaldenkerkerweg 182b**  
**naast VVV stadion De Koel**  
**Venlo**

**Toegangsprijs € 1.00**  
**Kinderen t/m 12 jaar**  
**gratis**

AB Design

# Jubilarissen 2016

Jack Schraets

Ieder jaar zijn er wel enkele jubilarissen in onze afdeling. Deze keer geen mensen die al 40 jaar lid waren, maar twee man die elk 25 jaar lid waren van de afdeling en van de landelijke vereniging. Beiden komen ook nog uit hetzelfde gebied, namelijk oostelijk Brabant, je zou kunnen zeggen, dat het eigenlijk gewoon Limburgers zijn of Peellanders.

Toen **Iwan van Rooij** lid werd, werd hij één van de jeugdleden. Hij werd naar de bijeenkomsten meegebracht door 'buurtgenoten' en dat is jaren zo gebleven. In die tijd woonde Iwan nog bij zijn ouders en daar stond dus ook zijn verzameling. En zoals dat veelal gaat bij jonge mensen, er komt een moment waarop ze het ouderlijk huis verlaten en zich een partner zoeken. Dat is in het geval van Iwan ook gebeurd. Er was wel een probleem, want de verzameling kon niet mee. Die bleef dus bij de ouders staan en wordt waarschijnlijk ook gedeeltelijk door de ouders verzorgd.



Foto: A. Bieshaar

De laatste jaren zien we Iwan veel minder op de bijeenkomsten. Dat valt te begrijpen, want inmiddels heeft Iwan met zijn vrouw een gezin opgebouwd, zijn de ouders van vier zoons en één geadopteerd kind, die allen in ieder geval nog op de basisschool zitten. Daarnaast heeft hij een bedrijf in Meijel, dat zich toelegt op

interieurbouw.

We hopen dat Iwan in de toekomst weer wat meer kan gaan genieten van zijn jeugdhobby: de kweek van succulenten! Misschien vindt hij dan ook gelegenheid om af en toe de activiteiten van de afdeling te volgen.

De tweede jubilaris van dit jaar is ook in Asten (of Heusden?) geboren, maar woont al vele jaren in Someren. Van oorsprong is hij timmerman en hij werkte bij een bouwbedrijf in Heusden. Toen dit bouwbedrijf stopte is hij met onder andere een broer zelfstandig geworden. Toen dat gebeurde zat hij

al in het bestuur van de afdeling. Vele jaren was hij tweede secretaris en ledenadministrateur. Met zijn tomeloze energie wist hij ondanks zijn drukke werkzaamheden toch steeds weer tijd te vinden om vele klusjes voor de afd. op te knappen. Tegenwoordig heeft hij een bijbaantje: hij is chauffeur voor een dame uit Someren, die hij trouw naar de bijeenkomsten vervoert, tenminste als Mien zich lekker voelt. Helaas staat ook bij **Henk v.d. Broek** de succulentenhobby op een laag pitje. Hopelijk brengen de komende jaren hem wat meer rust. Dan zal misschien het kweken van cactussen ook weer meer boeien. Wat zaaien en enten betreft had Henk in zijn glorie tijd gouden vingertjes! Wist U trouwens, dat hij ook een fervent liefhebber van vogels is?



Foto: A. Bieshaar



# Het bestuur tot 2015



Foto. A. Bieshaar

Jaarvergadering 2016.

Het bestuur tijdens de vergadering v.l.n.r.

Rik Coenen tot 2016 bibliothecaris, vanaf 2016 secretaris.

Harrie Knepen tot 2016 Algemene Zaken, vanaf 2016 Algemene zaken + Bibliotheek.

Jack Schraets tot 2016 voorzitter, vanaf 2016 redacteur (geen bestuursfunctie)

Paul Geerlings tot 2016 penningmeester, vanaf 2016 penningmeester

Williejan Rooijackers tot 2016 secretaris en ledenadministratie, vanaf 2016 voorzitter en ledenadministratie

## Bestuur en leden van Succulenta,

Ik wil naar aanleiding van de jaarvergadering van februari een reactie plaatsen namens (hoop ik) alle leden van onze club Maas en Peel.

Er is op die vergadering die avond nogal wat veranderd in het bestuur.

Onze geachte voorzitter heeft zoals gepland afscheid genomen van zijn bestuursfunctie.

En dat heeft nogal wat teweeg gebracht vind ik en misschien vinden meerderen dat met mij.

Zo`n man met zoveel capaciteiten, die al die vele jaren zijn vrije tijd gegeven heeft om alles in goede banen te leiden om de club in stand te houden.

Dat is eigenlijk voor elke club of vereniging nodig, denk ik.

Of het nou een vergadering was, of een quiz maken, een uitje organiseren en noem maar op hij was voor geen gat te vangen, ook zelfs in onze beginjaren kon hij tentoonstellingen organiseren, daar had hij zo wat vrijwilligers voor geronseld. Ook de grote landelijke vereniging Succulenta heeft van zijn capaciteiten mogen profiteren.

Hij heeft zijn Succulenta, want dat was het, perfect in het spoor gehouden, wat in veel afdelingen niet gelukt is.

De steun van zijn Riet had hij altijd achter zich en dit vergde veel van haar tijd.

Wat denk je van haar schitterende kaarten, voor elke gelegenheid. En ook alle handdoeken die ze borduurde. Het bindwerk van het Afdelingsnieuws werd ook door haar verzorgd.

Ook alle bezoekers, die ten dienste van de club moesten overnachten als het wel eens laat werd, konden er slapen en aanschuiven om te eten.

Riet vond dat maar heel normaal en dat allemaal pro deo.

Kom er maar eens om bij andere clubs. Gastvrijheid ten top.

Het is toch een paar apart en ik hoop dat we nog heel lang daarvan mogen genieten.

Daarom wil ik namens alle leden en aanhang van de club jullie heel, heel hartelijk bedanken voor alles wat jullie aan goodwill gebracht hebben aan ons allen.

En ik hoop dat jullie nog jaren in goede gezondheid mogen genieten van de hobby en dat we nog van jullie aanwezigheid mogen genieten.

Mien van Brussel

# Wist U dat .....

Jack Schraets

- ⇒ in dit nummer zeer weinig over succulenten gesproken wordt?
- ⇒ de liefhebber teveel aandacht vroeg, waardoor de planten wat weinig aan de beurt kwamen?
- ⇒ de jaarvergadering in februari relatief goed bezocht werd?
- ⇒ de quiz er oorzaak van is, dat ik me deze keer bekommer om geschiedenis?
- ⇒ die geschiedenis voor onze afdeling al meer dan 65 jaren loopt?
- ⇒ ze begon in Blerick?
- ⇒ tot de bestuursleden mensen hebben behoord als Jan Slabbers, Bep Broerse, Sjraar Linssen, Jan de Gast, Piet van Cruchten, Frans van Leeuwen, Joep Vostermans, Mia Bieshaar, Netty Velmans, Frans Maessen, Theo Gommans, Henk van den Broek, Martien Senders, Harrie Knapen en tientallen anderen?
- ⇒ deze namen bij waarschijnlijk velen met mij nostalgische herinneringen oproepen.
- ⇒ bij de wapenfeiten van de afdeling onder meer behoren een grote tentoonstelling in de Venlose groenteveiling in Venlo-Zuid in 1969, de eerste 3LK in 1966, succulenten weekends in de Jochumhof op Steyl eind jaren zeventig, jubilea als het 12 ½ en 25-jarig bestaand van de afdeling en vele uitmuntende voordrachten door onder meer Schatzl, Uebelmann, Lau en Rowley?
- ⇒ deze oude man hoopt en verwacht, dat het pas gevormde bestuur in staat blijkt om de afdeling naar een nieuwe periode van bloei en groei te leiden?
- ⇒ ik daarbij waar mogelijk zal helpen en hoop, dat de leden daarbij zullen assisteren?
- ⇒ ik me ervan bewust ben, dat het bestuur daarvoor veel energie en inzet zal moeten tonen?

