

# CACTUSGOUD

Contactblad afdeling GOUDA EN OMSTREKEN



---

**Agave filifera**

---



## **Succulenta**

Nederlands-Belgische vereniging van  
liefhebbers van cactussen en andere  
vetplanten.

Veertigste jaargang **april 2016**

Officieel orgaan van "Succulenta, Afdeling 'GOUDA & OMSTREKEN', opgericht 19 september 1974.  
Aangesloten bij "SUCCULENTA", Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van  
Cactussen en andere Vetplanten.

## BESTUURSSAMENSTELLING

Joost van Tilborg	Voorzitter, Afdelingsafgevaardigde & Cronestein 17, 2804 EK Gouda. ☎ 0182 534 093. emailadres <a href="mailto:jvantilborg@hetnet.nl">jvantilborg@hetnet.nl</a>
Jan Schouten	Secretaris – Peppelhorst 98 2742 CZ Waddinxveen. ☎ 0182 393 029. emailadres <a href="mailto:jan.schouten@hetnet.nl">jan.schouten@hetnet.nl</a>
Nico Uittenbroek	Penningmeester – Dorus Rijkersstraat 15, 2811 XM Reeuwijk ☎ 0182 394068 emailadres <a href="mailto:nicovera.us@online.nl">nicovera.us@online.nl</a>
vacature	2 <sup>e</sup> Secretaris
vacature	2 <sup>e</sup> Penningmeester
Roland de Zeeuw	Algemeen bestuurslid - Gedenklaan 52, 2806 KL Gouda. ☎ 0182 523 085.

### Redactieadres CACTUSGOUD:

Joost van Tilborg Redacteur	Cronestein 17, 2804 EK Gouda. ☎ 0182 534 093. emailadres: <a href="mailto:jvantilborg@hetnet.nl">jvantilborg@hetnet.nl</a>
--------------------------------	--

Betalingen gaarne op rekening van Succulenta Afd. Gouda en Omstreken , te Reeuwijk op bankrekeningnummer NL02 INGB 0005 5626 43 met vermelding reden van betaling.

# UITNODIGING

voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

**donderdag 21 april 2016**

**in Zalencentrum “De Veste”,**

Ridder van Catsweg 300 te Gouda.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Vanavond heb ik als gast spreker :

## Hans Huizing

Als inleiding schreef Hans zelf over zijn lezing

### **Bollen en knollen van Zuid-Afrika deel 1**

Van **Agapanthus** tot **Veltheimia**. Wat u te zien krijgt is slechts een kleine greep uit de overweldigende hoeveelheid soorten bolgewassen uit Zuidelijk Afrika. Waarschijnlijk het gebied met de grootste verscheidenheid aan bolgewassen op aarde. Deze PowerPoint presentatie geeft een indruk van de enorme verscheidenheid aan soorten.

De meeste planten zijn gefotografeerd op hun natuurlijke standplaats in de Oost Kaap provincie tijdens een botanische reis in februari 2010. Toen hebben we het zomerregengebied bezocht tussen **Port Elizabeth** en de grens met **Lesotho**. De verscheidenheid aan bloeiende planten tijdens deze reis was ronduit overweldigend. Wist u trouwens dat onze Gladiol Zuid Afrikaanse voorouders heeft? En dat het geslacht **Gladiolus** alleen al meer dan 250 verschillende soorten telt? Vooral de zomergroeiers zijn heel mooi en ook bij ons gemakkelijk te kweken. Als voorbeeld noem ik de prachtige **Gladiolus ecklonii**

en **Gladiolus papilio** die gewoon bij mij in de tuin bloeien. Kijk maar eens op mijn website; [www.hanshuizing.nl](http://www.hanshuizing.nl)

Een groot aantal van de getoonde soorten kan met de juiste behandeling zonder problemen in Nederland gekweekt worden. Een aantal soorten kan met wat winterbedekking in strengere winters hier gemakkelijk overleven. Een aantal **Dierama** soorten staan als vaste plant gewoon in de tuin en hebben probleemloos - 10° Celsius doorstaan. En de wat gevoeliger soorten kunnen vanaf eind April/begin Mei buiten in de pot of ingegraven in de tuin gekweekt worden. Heeft u alvast vragen? Stel ze gerust via het contactformulier op de website of mijn email adres. Op mijn website in opbouw kunt u ook alvast een kijkje nemen en krijgt u een klein beetje een beeld wat u bij de lezing kunt verwachten. Ik zie u graag op de komende lezing.

Hans Huizing, Wapendrager 38, 7943 RP Meppel

[hanshuizing@xs4all.nl](mailto:hanshuizing@xs4all.nl)

[www.hanshuizing.nl](http://www.hanshuizing.nl)

Met zo'n programma is er niet zoveel tijd te besteden aan de huishoudelijke zaken, maar natuurlijk hebben we wel in de pauze weer een verloting van 1<sup>e</sup> klas planten gesponsord door:

# EDELCACTUS

cacti - succulents and more

**Wij zien ook U graag op 21 april a.s.!!**

**Uw bestuur.**



### **ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst**

**Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van Succulenta op donderdag 17 maart 2016 in zalencentrum de “Veste” Ridder van Catsweg 300 te Gouda (wijk Bloemendaal)**

Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg om 20.00 uur voor een opkomst van 18 personen. Dat is inclusief onze gastspreker van deze avond Wiebe Bosma. Deze keer heeft Wiebe een lezing getiteld Ethiopië deel 1.

Joost heet een ieder hartelijk welkom op deze avond met wat we kunnen zeggen ‘weer een volle bak’. Dat is toch gezelliger alsdat je met 9 of 10 man/vrouw aanwezig bent.

**Notulen** van de vorige bijeenkomst hierop zijn geen op of aanmerkingen zodat ze worden goedgekeurd met dank aan de opsteller.

**Afwezig met kennisgeving** Jan Tiele en Kirsten Franssen.

**Ingekomen stukken** weer de nodige bladen van onze zuster verenigingen zoals Groei&Bloei afd Gouda&Omstreken, Nieuwsbrief den Haag-Westland. Courier-Cactun-suc.Fr, Zaanstreek en van onze Belgische vrienden Grusonia.

**Rondvraag** Ada Schoonderwoerd komt even terug op het inkopen van bims. Dit schijnt nog niet helemaal rond te zijn. Leo van Erkel heeft het een en ander over deze materie meegebracht in verschillende stadia. Hij laat dat ook zien in de vorm van verschillende bakjes met substraten. Een ieder die belangstelling heeft kan even deze bekijken. Conclusie uit de daarop volgende discussie is dat iedereen op zijn manier met deze materie omgaat. De hoeveelheid die de afzonderlijke leden nodig hebben is niet van dien aard dat gezamenlijke inkoop voor de hand ligt.

Dan is het zover dat Joost het woord en beeld geeft aan Wiebe die al startklaar zit om zijn reisverhaal in spraak en beeld aan ons te laten horen en te laten zien. De reis is, als ik het goed heb gehoord, in 2013 gemaakt met 4 personen. Geen onbekenden in de plantenwereld, allemaal liefhebbers in hart en nieren, zoals men weleens zegt.

Ethiopië is 1,7 keer zo groot als Frankrijk (27 maal zo groot als Nederland) dus ga er maar aanstaan. Je moet keuzes maken. Vooraf was gepland welke gebieden zouden worden bezocht om ook die planten te kunnen vinden waar men echt naar op zoek was.

Voor Ethiopië geldt overigens een negatief reisadvies voor bepaalde gebieden. Onze overheid waarschuwt daarvoor. Vooral de grensgebieden zijn gevaarlijk.





De hoofdstad van Ethiopië is Addis Abeba een stad van miljoenen inwoners, Op de beelden kon men zien dat er veel wordt gebouwd en wegeaanleg wordt gepleegd. Volgens zeggen is het land in opkomst. Ethiopië ligt ingeklemd tussen verschillende Afrikaanse landen, is nooit een bezet land geweest zoals andere Afrikaanse landen door bijvoorbeeld Spanje. Portugal. Frankrijk. Alleen is er een aantal jaren een Italiaanse invloed geweest, wat nog steeds te merken is. In een gedeelte van het land heerst vaak een enorme droogte waardoor oogsten vaak mislukken.

Volgens Wiebe is de reis gemaakt met 2 auto's met chauffeur. Zelf een auto huren is haast onmogelijk door de talen die er gesproken worden, Heeft ook wel met de veiligheidsituatie te maken De officiële taal in Ethiopië is het Amhaars, een Semitische taal die wordt gesproken door 21.631.370 mensen. Dat is echter niet de grootste taal. Er worden tientallen andere talen en dialecten gesproken, zodat je moeilijk met de mensen in contact komt. Maar door de chauffeur is dat toch een stuk gemakkelijker. Zij weten ook beter de weg in hun land en de planten te vinden.



Ze gaan op zoek naar *Euphorbia's candylatum* (???) waar ook nog een *sanseveria* wordt gespot. Dan zien we een succulente plant met vierkante leden waar een vogel heerlijk van de rode besjes zat te smikkelen.

Dan een mooie *euphorbia* in een lava-achtig gebied, mooi in bloei met zijn gele bloemetjes. We zien ook veel *stapelia*-achtige planten en de *Caralluma socotrana* en *Caralluma tuneri*, Deze komen ook voor in andere Afrikaanse landen. De bloeiwijze zijn vaak hele kleine bloemetjes op de toppen van de plant deze ruiken bepaald niet fris, Het heeft iets van rottend vlees. Dat trekt vliegen aan die voor de bestuiving zorgen. De zaadpeulen zijn 2 ledig waarin de zaden rijpen, als ze rijp zijn springen de peulen open en de zaden verlaten

de peul door middel van de wind zwevend aan en het parachuteachtige pluis dat hen op de vleugels van de wind drijft naar plaatsen waar ze kunnen ontkiemen.

Inmiddels kondigt Joost de pauze aan met de verloting met mooie planten van onze hoofdsponsor EDELCACTUS uit Amstelveen. De loten gaan ook deze keer weer vlot van Arie's hand, zodat hij spoedig de nummers kan opnoemen. Na de pauze gaat Wiebe weer verder met zijn verhaal over het gigantische land Ethiopië met een evenzo grote plantenwereld, maar ook de dieren en de bevolking wordt niet vergeten

Nu gaan ze op weg naar Dire-Dawa een afstand van 282 km een aardig stuk rijden zeker gelet, op de toestand van het wegennet. Het zijn allemaal geen mooie asfalt wegen, zeker als je de planten in de natuur wilt fotograferen, Onderweg wordt gestopt en vind men een Carralluma hesperidum en ook een Aloë melanacantha waarvan de bloeiwijze een meter hoog is. Ook wordt een orchidee gevonden, een aardorchidee met een hele hoge bloeiwijze van meer dan een meter.

Verder gaat de tocht richting Djibouti in het Oosten van Ethiopië, hier ook caralluma bloeiend. De plantenwereld is hier zeer omvangrijk maar je moet er wel naar zoeken vaak verborgen in een spleetje of onder een struik zodat je ze moeilijk vindt, je loopt er vlug voorbij, zeker in dit landschap van rotsen en grassen waardoor ze vaak uit het zicht zijn.





Onderweg zien we een aantal mensen die op een veld maïs aan het dorsen waren. Zij doen dat door de koeien er overheen te laten lopen. De maïs wordt gebruikt om allerlei gerechten van te maken o.a. in salades te doen en voor meel voor het bakken van pannenkoekjes die we daar zagen.

Ondanks dat het leven hard is, is de bevolking vrolijk. Ze gaan gekleurd gekleed en lachen bijna altijd. De kinderen kwamen dan ook regelmatig in beeld om toch eens even te kijken wat die mannen daar nou toch deden. Ook wilden zij geregeld op de foto, Maar vaak als je van ouderen een foto wilt maken, moet je het vragen of spontaan een foto nemen zonder dat ze het merken.

Dit heb ik zelf (uw secretaris) meerdere malen gemerkt toen wij op de Canarische eilanden waren. Daar werkte het precies hetzelfde. Veel ouderen hebben in de Afrikaanse landen nog vaak een bijgeloof dat als je een foto neemt je ze opsluit in dat kasje.

Ze hebben ook natuurparken in Ethiopië . Wiebe laat ons dat ook meemaken



Dik-Diks gespot in natuur park



National Park.  
Water een kostbaar goed



Zo is de  
natuur



Een andere Aloë melanacantha met bladeren tot 20 cm lang, bruinachtig groen met scherpe zwarte doorns bloeiwijze tot een meter hoog.

Op naar de meest Zuid-Oostelijke kant van Ethiopië. Echidnopsis met hele kleine bloempjes, hier ook kalanchoë. Tijdens deze reis werd onderweg meest geslapen in een hotel of lodge. De auto was ook voorzien van een tent en andere benodigdheden om eventueel te kunnen kamperen.

We bewonderen nog een aloë millottii en een mooie adenium. We zien als laatste opnames een paar gieren bij het hotel. Daar wordt het vleesafval op een plaats gedeponeerd en daar komen ze graag op af.

Al met al een prachtig landschap wat Wiebe ons heeft laten zien met evengoed een schat aan planten. Mensen en dieren het kon niet op, het mooiste is als je het zelf kan beleven en zien, maar dat is voor de meeste niet haalbaar. Niet gezien de kosten, dat viel mij reuze mee. Wanneer je hoort, huur auto met chauffeur, hotel en andere verblijf is zo'n reis best te doen, alleen het is wel heel vermoeiend. De hitte, het klimmen en ver lopen berg op om een plant te kunnen bereiken en daar dan een foto van te nemen. INa het laatste beeld volgt het applaus voor Wiebe Bosma. Joost bedankt hem namens ons wenst een ieder wel thuis tot de volgende bijeenkomst.

Jan. Schouten secretaris

\*\*\*\*\*

## **Bij het overlijden van Vera Uittenbroek Schoemaker**

De vrouw van ons lid Nico is uit onze kring gevallen. Op 17 februari overleed Vera op 56-jarige leeftijd na een lange zorgvolle periode waarin hoop en vrees elkaar afwisselden. We wisten dat Vera ernstig ziek was. Het, voor mij toch nog plotselinge, overlijden kwam heel hard aan.

Uit onze kring gevallen mag ik hier zeker wel zeggen. Vera was weliswaar geen lid van onze afdeling. maar ze heeft toch veel voor de vereniging betekend. Cactussen waren nou eenmaal niet direct haar planten, zij hield veel meer van bloemen. Ik heb haar mogen kennen als een zorgzame en liefdevolle vrouw.

Vera trad niet op de voorgrond. Maar doordat zij Nico alle ruimte gaf om zich in te zetten voor zijn liefhebberij was ze erg belangrijk voor hem en voor de afdeling. Nico 's inzet gaf Vera nogal eens aanleiding hem te waarschuwen dat hij teveel hooi op z'n vork nam. Ik denk dan met name aan de periode rond de Floriade 1992. Maar er zijn genoeg andere momenten geweest waarin dat nodig was. Toen Gouda e.o. nog beurzen organiseerde, stond Vera vaak achter hun verkoop tafel terwijl Nico met Jan en alleman aan het praten was. Ja, Vera was echt "de vrouw achter" onze penningmeester. Moge Nico de kracht vinden om de komende jaren zonder zijn geliefde verder te leven.

Ik ontving een bedankkaart voor mijn aanwezigheid bij de begrafenis van Vera. Sommigen van jullie zullen die ook hebben ontvangen, maar ik wil de overige leden het mooie gedicht dat er op stond niet onthouden.

uw voorzitter



\*\*\*\*\*

## Reisverslag Mexico herfst 2013 (vervolg)

7 nov. Aguascalientes – San Luis Potosi – Rio Verde.

Vandaag al weer vroeg op pad, na een oxxotje rijden we de stad uit via de MEX 70 richting Ojuelos, eerst door vlak cultuurgebied, verderop rijden we een heuvelgebied in en stoppen bij km 36 onder aan een hoge rotspartij, we vinden hier Stenocactus, Mammillaria jaliscana, M.heyderi en M. uncinata en Coryphantha clavata ssp. stipitata, er staat hier een harde en koude wind en gaandeweg komt er meer bewolking vanaf het oosten.

Weer verder is de next stop bij km 25, een heuvelachtig terrein met grote kale rotsplaten, we vinden hier talrijke mooie **Mammillaria crinita** en ook M.uncinata, verder heel grote en zwaar bedoornde Stenocactussen en Ferocactus latispinus en F. hystrix, een heel mooi gebiedje hier.

Dan gaan we door naar



Ojuelos en van hier richting SLP, het wordt steeds meer bewolkt en soms regent het wat, vlak voor Pozuelos aan km 31 kijken we op een groeiplaats van *Stenocactus coptonogonus*, deze planten staan er prachtig bij, vast veel water gehad, ook groeit hier nog *M. uncinata* en *M. heyderi* en een *Coryphantha*.



*Agave filifera*

Vervolgens nog een stop bij km 25, hier vinden we [Coryphantha potosiana](#) en ***Agave filifera***, dan rijden we door naar San Luis Potosi en komen hier in een flinke regenbui terecht, tijd om te gaan lunchen langs de rondweg, hierna rijden we door de grote stad heen richting Rio Verde en hier is het nog droog, na enkele km kruisen we de MEX 57 en maken een stop vlakbij Blv. Santa Rita, een lage heuvel met struiken en talloze *Yucca carnerosea*, hiertussen groeien hele dikke *Mammillaria centralifera* en ook mooie groepjes [Mammillaria. decipiens](#), we zoeken de warme auto weer op en rijden omhoog het grote berggebied in, al vlug komen we in de laaghangende wolken en rijden door de mist verder, het wordt steeds natter, na wat oponthoud door een geschaarde vrachtauto rijden we verder, het nodigt niet uit om nog te stoppen.

Over het hoogste punt heen wordt het wat droger en bij km 198 maken we de



laatste stop, hier noteren we *Mammillaria albata* en *M. schiedeana*, *Ferocactus glaucescens* en *Agave xylonacantha*, hierna rijden we door de motregen naar Rio Verde, waar we net voor donker aankomen en kloppen aan bij Hotel Plaza, na een tequila gaan we wat te eten zoeken en besluiten deze natte dag met mas tequila. Afgelegd: 317 km.

8 nov. Rio Verde – Jalpan – Vizarron.



Het is vanochtend nog bewolkt maar wel droog en nog steeds koud, ongewoon voor deze tijd van het jaar, na een lekker ontbijt rijden we zuidwaarts de stad uit richting Jalpan, door een erg groen en vochtig gebied rijden we tot voorbij Laguna Seca, bij km 45 de eerste stop langs een steile rotswand, hier groeien *Mammillaria centralifera* en *M. saetigera* en *Ferocactus echidne*, dan verder naar km 29 bij Conca, hier zien we dezelfde planten, verderop nog een stop bij een snelstromend riviertje, hier groeien



***Agave lophantha* bij km 170**



enorme watercypressen *Taxodium mucronatum* langs de waterkant.

We rijden nu door naar Jalpan en lunchen hier op de plaza, inmiddels is de zon doorgekomen en wordt het wat aangenamer, voorbij Jalpan rijden we de MEX 120 op en klimmen steil omhoog de Sierra Gorda op, spoedig rijden we weer in de wolken, een stopje bij km 170 levert *Sedum glabrum*, *Ferocactus glaucescens* en [\*Agave lophantha\*](#) op, bij km 137 kijken we opnieuw langs de steile wegkant, hier groeien [\*Echeveria subrigida\*](#), *Coryphantha erecta*, [\*Agave mitis\*](#) en ook de varieteit *albidior* en *A. ferox* waarvan we twijfelen of het toch niet *A. ovatifolia* is!, *Sedum moranense* en *Villadia imbricata*.



***Agave mitis* var. *albidior***

Voorbij Pinal de Amoles gaan we dalen en stoppen dan bij Maguey Verde aan km 125, na even zoeken vinden we nog maar enkele [\*Echeveria halbingeri\*](#) en ook *Mammillaria centralifera* en ***Agave mitis***, vervolgens rijden we door naar Vizarron en maken nog wat fotostops in het prachtige berggebied waar we doorheen slingeren, in Vizarron nemen we 2 kamers in het aparte Hotel Boca Sierra, na een biertje en wat eten gaan we vroeg slapen, het is buiten flink koud geworden. Afgelegd: 220 km.

**(wordt vervolgd)**

## SUCCULENTEN KWEKERIJ Cok en Ine Grootscholten



Vijverberglaan 5  
2675 LC Honselersdijk  
Tel/Fax (0174) 62 77 95  
[www.succulenta-kwekerij.nl](http://www.succulenta-kwekerij.nl)

Tussen half Maart en eind Augustus elke zaterdag open dag voor iedereen.  
Verder op afspraak.  
Kopen mag maar hoeft niet. Alleen om te kijken is het ook de moeite waard.

zalencentrum



- bruiloften
- recepties
- vergaderruimten  
(ook overdag)

Dunantlaan 1 • tel. (0182) 39 28 82 • fax (0182) 30 40 76 • [www.zalencentrumdebrug.nl](http://www.zalencentrumdebrug.nl)

## Open dag Edelcactus

Verslag kon niet in dit nummer worden geplaatst door wat kuren van de



computer bij onze secretaris, maar wordt geplaatst in het meinummer.



## **INHOUD**

Uitnodiging	3
Activiteiten vorige maand	5
In memoriam	10
Reisverslag Mexico, herfst 2013 (vervolg)	11
Open dagen	12
Sponsors	15

